

Vrijdag 20-12-2019

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## Het Huwelijk

Anas (moge Allah tevreden over hem zijn) overlevert dat een groep personen onder de tien bij de vrouwen van de profeet kwamen om hen te vragen over de aanbedding van de profeet Toen ze hierover ingelicht werden, leek dit (in hun ogen) heel weinig te zijn. Toen zeiden ze: **“Wie zijn wij in vergelijking met de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) terwijl Allah hem zijn voorgaande en zijn toekomstige zonden vergeven heeft?”** Eén van hen zei: **“ik zal altijd de hele nacht bidden”**. De tweede zei: **“ik zal voortdurend vasten zonder onderbreking”**. De derde zei: **“ik zal nooit trouwen”** (d.w.z. dat hij zich hier bewust van onthoud) toen kwam de boodschapper naar hen (nadat dit hem had bereikt) en zei: **“Wie zijn degenen die deze uitspraken deden? Bij Allah! Ik ben degene die Allah meer dan jullie vreest! Ik vast en ik eet (d.w.z. niet doorzet maar onderbreekt) en ik bid 's nachts (het nachtgebed) en ik slaap en ik trouw vrouwen, degene die zich afwendt van mijn soennah behoort niet tot mijn gemeenschap”** (Sahih Bukhari)

Iedere relatie tussen de man en de vrouw wordt verworpen door de natuurlijke aanleg en door de wetgeving van Allaah subhanahoe wata3ala, behalve het huwelijk.

Behalve het voorgeschreven huwelijk tussen de man en de vrouw. Dit is al zo sinds dat Allaah subhanahoe wata3ala Adam en Hawaa' geschapen heeft. Allaah subhanahoe wata3ala de vrouw geschapen en heeft haar Zawja (echtgenote) genoemd. Hij heeft haar geen vriendin genoemd of een metgezel of wat dan ook. Echter heeft hij haar Zawja genoemd en dit is pas zo wanneer een vrouw getrouwd is volgens de wetgeving van Allaah subhanahoe wata3ala.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“O mensen, vrees jullie Heer die jullie schiep uit een enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vrees Allaah in wiens naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoud) de familiebanden. Voorwaar Allaah is de Waker over jullie”** (An-Nisaa: 1)

En wanneer Allaah subhanahoe wata3ala Adam heeft opgedragen om het paradijs binnen te treden zij Hij Subhanahoe wata3ala met zijn prachtige woorden: **“En Wij zeiden: O, Adam, verblijf in het Paradijs, jij en je vrouw (echtgenote), en eet daaruit overvloedig, zoals jullie willen, maar nadert deze boom niet, anders zullen jullie tot de onrechtplegers behoren”** (Al-Baqarah: 35)

Allaah heeft het huwelijk voor Adam en zijn nakomelingen voorgeschreven tot aan de dag van opstanding.

Allaah subhanahoe wata3ala heeft het naderen van ontucht verboden in elk optiek voor iedere vroegere volk en heeft hen er beter voor terug gegeven.

De juiste manier in het huwelijk is ook het volledige vertrouwen en de juiste intentie en de zuivere liefde. Middels barmhartigheid te hebben met elkaar zal het huwelijk eeuwig voort zetten met de wil van Allaah subhanahoe wata3ala en zijn slagen.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En het behoort tot zijn tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft gschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt”** (Ar-Roem: 21)

Wat behoort tot deze barmhartigheid is dat de vrouw verhuist van haar ouderlijk huis naar het huis van haar man en zich volledig hierin vestigt.

Dit is een van de tekenen van onze Schepper die onze harten samenbrengt met liefde en barmhartigheid.

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalaam zegt: **“Het wereldse is lusten en de beste lust is een rechtschapen vrouw”** (Sahih Muslim)

Wat ook belangrijk is om te weten is wat de doelen zijn van het huwelijk en wat de bedoelingen zijn van het huwelijk: Het weerhouden van het getrouwde stel om niet in een van de grote zondes te vervallen en dat is ontucht. Want wanneer de vrouw en de man afspreken om op de weg van Allaah en zijn Profeet te trouwen dan zal er altijd iets in zich bevinden om niet te vervallen in het verbodene.

Verder is de man als kleding voor de vrouw en de vrouw als kleding voor de man.

De rechtschapen vrouw helpt haar man in het aanbidden van zijn Heer en de gelovige en rechtschapen man helpt zijn vrouw in het aanbidden van haar Heer.

Het is ook een plicht voor de man en de vrouw om elkaar te helpen in het opvoeden van hun kinderen op een manier die Allaah tevreden stelt op de manier van de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam.

Het rechtschapen nageslacht was ook een van het streven in het huwelijk bij de Profeten en Boodschappers.

De partners zijn ook een basis in de gemeenschap. Zij zijn degenen die hun kinderen opvoeden en als het ware de eerste leerschool zijn voor de kinderen.

Maar, als de partners elkaar tegen werken dan zal dit uiteindelijk resulteren in een groot probleem.

Een van de belangrijke zaken in het huwelijk is ook het kiezen van een vrome rechtschapen vrouw.

Abi Hurayra r.a. heeft overgeleverd dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: **“Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen”** (al-Boekhaari en Moeslim)

Stel dat ze niet zo mooi is of ze heeft niet zo veel bezit, weet dan dat haar geloof alles opvult wat zij mist in de andere zaken. Hoeveel van de schoonheden gaan niet samen met hun partner waarbij haar schoonheid haar in de maling neemt. En hoeveel van de rijken gaan niet samen met hun partner omdat haar bezit haar hoogmoedig maakt.

Dus het is voor de man niet belangrijk om te kijken naar deze zaken die geen kern hebben in het gezin. Het is belangrijk om een rechtschapen en een vrome vrouw te kiezen.