

7 die de schaduw van Allaah verkrijgen op de dag des Oordeels

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: *“Er zijn zeven die Allah zal beschaduwten met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer, een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën, twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar op basis daarvan ontmoeten en uit elkaar gaan, een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te begaan) en dan zegt: “Ik vrees Allah.”, een man die liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven, en een man die in afzondering Allah gedenkt en zijn ogen zich vullen.”*
(Bukhari en Moeslim)

Deze hadith is vorige week behandeld waarbij de eerste twee eigenschappen zijn benoemd en zijn uitgelegd. Van de zeven personen die het recht hebben op Zijn schaduw op de dag dat er geen schaduw zal zijn behalve die van Hem subhanahoe wata3aala. Vandaag gaan we het in sha Allaah hebben over de andere personen.

3. De man van wie zijn hart is verbonden aan de moskeeën. Hij is degene die op het gebed wacht en het gebed niet te laat bidt. Deze persoon houdt van het gebed, hij wacht op het gebed nadat het gebed is verricht en bidt het gebed gezamenlijk. Zijn hart is hierdoor ook continu verbonden aan Allaah en zijn tevredenheid en dit zie je ook terug in het gebed.

Abdullah ibn Omar verhaalt dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: *“Het gezamenlijke gebed is zevenentwintig maal beter dan het gebed van het individu.”* (Bukhari & Moeslim)
(In een andere overlevering die overgeleverd is door Aboe Hurayra 25 maal beter)

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: *“Wie zich thuis reinigt en vervolgens loopt naar één van de huizen van Allah om het verplichte gebed te verrichten; bij iedere twee stappen die hij neemt, zal er bij de ene een zonde worden weggeveegd en bij de andere zijn rang worden verhoogd.”* (Moeslim)

De man wiens hart verbonden is aan de moskeeën verheugt zich dus op het gaan naar de moskee wist zijn zonden uit en verheft zijn positie bij Allaah.

4. Twee mannen die van elkaar houden omwille van Allah en die uit elkaar gaan omwille van Allah. Hadith Qudsi: *Voorwaar er zijn sommige dienaren van Allaah die geen Profeten zijn en geen martelaren. Waar de Profeten en martelaren op een verheven manier naar opkijken vanwege hun vroomheid en status bij Allaah. Er werd gezegd: wie zijn zij opdat wij van ze zullen houden? De Profeet vrede zij met hem zei: Dat zijn dienaren van Allaah die door hun vroomheid en status bij Allaah geliefd zijn bij de mensen. Zonder dat zij kinderen of familie hebben. Zij zijn mensen die op Yawm Al-Qiyama op manabir van Noor zullen zitten, hun gezichten stralen ook Noor uit, zij zullen geen angst kennen wanneer de mensen angstig zijn. Zij zullen niet treuren wanneer de mensen aan het treuren zijn. Toen reciteerde de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalam het volgende vers: **Voorzeker, er zal geen vrees over de geliefden van Allah komen en zij zullen niet treuren.** (Yunus/62)*
(Hadith overgeleverd door: Aboe Hurayra)

Anas Ibn Malik verhaalt: *“De Boodschapper van Allah en ik kwamen uit de moskee en zagen een man bij de poort van de moskee. Hij zei tegen de Boodschapper van Allah: “Wanneer zal het Uur plaatsvinden?” De Boodschapper van Allah zei: “Wat heb je ervoor voorbereid?” De man werd stil en zei daarna: “Ik heb er niet veel gebeden of vasten of aalmoezen voor voorbereid, maar ik houd van Allah en Zijn Boodschapper.” Daarop zei de Profeet: “Je zal zijn met degenen van wie je houdt.”* (Bukhari en Moeslim)

5. De man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te plegen) en dan zegt: "Ik vrees Allaah."

Deze man laat zich dus niet verleiden door de vrouw om met haar in contact te treden en ontucht te plegen. Op deze manier beschermt hij zichzelf en zorgt ervoor dat hij niet in deze grote zonde vervalt, voor deze man is dit de reden dat hij het paradijs binnentreedt.

6. De man die liefdadigheid geeft en het in zover verbergt dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven. De linkerhand en de rechterhand staan hier voor twee mannen die niet van de ander weten wat de ander heeft gegeven.

Dit staat dus voor een zuivere intentie en op deze manier sluit de man Riyaa' uit.

Betekenis: het naar buiten toe doen alsof je gehoorzaam bent aan de Voorschriften van Allah, zodat de mensen dit kunnen zien en (jou) prijzen. Hij doet het dus wel voor Allaah maar hij maakt het mooier voor de anderen, omdat anderen ernaar kijken. Riya komt van ra'a en dat is zien in het Arabisch.

7. De man die in afzondering Allaah gedenkt en zijn ogen zich vullen.

Ibn Abbaas verhaalt dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: *"De hel zal twee paar ogen niet raken: de ogen die tranen laten uit vrees voor Allah en de ogen die 's nachts op de weg van Allah de wacht houden."* (Sahih Thirmidhie)

Deze persoon is zuiver. Hij was alleen er was een oprechte intentie jegens Allaah subhanahoe wata3ala.