

Vrijdag 24-01-2020

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Verrichten van goede daden

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“En stuurt voor jullie zelf (goede daden) vooruit en vreest Allaah en weet dat jullie Hem zeker zullen ontmoeten. En geeft verheugende tijdingen aan de gelovigen”** (Al-Baqarah: 223)

De mens is in dit wereldse leven geschapen om te werken. Dan zal hij op de dag der wederopstanding tot leven gewekt worden zodat hij beloond kan worden voor zijn daden.

Hij is niet voor niets geschapen en hij is niet in vrijheid geschapen.

De gelukkige is degene die voor zichzelf het goede heeft voorbereid en dit treft hij ook bij Allaah. De getreurde is degene die het slechte voor zichzelf heeft voorbereid en hij zal alleen het slechte treffen.

Denk dus na over de daden die je uitvoert. En bereken voor jullie zelf voordat het leven is afgelopen. Want de dood is het einde van de daden en het begin van de verrekening.

De dood is dichtbij, wij weten niet wanneer deze ons zal treffen. De verrekening is precies en wij weten niet wanneer deze zal zijn. En de grijze haren zijn de boodschappers van de dood, deze informeren je dat de dagen voorbij gaan en dat de dood eraan komt. Bereid je zelf dus voor.

De dood van de leeftijdsgenoten is een teken voor de ander dat de dood nabij is.

Gedenk dus de dood, en verricht voor hetgeen wat na de dood komt. Het eeuwige leven is het leven dat in het hiernamaals is. Verricht dus goede daden op het pad waarop jij je bevindt en verricht de daden voor het hiernamaals. Als je dus nog een van de jongeren bent benut dit dan want je hebt het ouderdom dan nog niet bereikt.

Houd je dus niet bezig met hetgeen je achterlaat als je op reis gaat en laat je niet verleiden door het bezit en het uitstellen van de daden.

Hoeveel van ons zullen wel niet hopen tijdens hun sterfmoment dat hij even gelaten zal worden om hetgeen goed te maken wat hij heeft kapot gemaakt en wat hij heeft verspild recht te zetten. Tegen deze persoon zal gezegd worden: O wee O wee hetgeen jij verlangt is geweest.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Maar Allaah geeft geen ziel ooit uitstel als haar tijd is gekomen. En Allaah is Alwetend over wat jullie doen”** (Al-Munafiqun:11)

Wanneer de tijd van de persoon over is dan stopt het handelen en het verrichten van daden. Er zijn slechts een aantal daden die de persoon mee kan nemen in zijn graf die hem nog van nut zullen zijn.

Aboe Hurayra r.a. heeft overgeleverd dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Als de zoon van Adam komt te overlijden houden zijn daden op behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht”**.

Allaah subhanahoe wata3ala heeft ons ook bericht dat onze daden worden berekend, opgeschreven en worden bewaard.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Wanneer de twee ontvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven. Is er geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is”** (Qaf: 17-18)

De mens dient ervan bewust te zijn dat de Engelen er altijd zijn en hij dient ze dus te respecteren en ernaar streven dat Zij niets slechts over hem zullen opschrijven.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt ook: **“En voorwaar er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie. Eervollen, schrijven (Kiraaman Kaatibien). Zij weten wat jullie doen”** (Al-Infitaar: 10 t/m 12)

Allaah subhanahoe wata3ala bericht ons ook over het feit dat ieder verantwoordelijk is voor zijn daden op Yawm Al-Qiyama en diegene zal zijn boek ontvangen in zijn rechter of linker hand.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Op de Dag dat iedere ziel aanwezig vindt wat zij van het goed verricht heeft en wat zij van het kwade verricht heeft zal zij wenden dat er een grotere afstand tussen haar en haar kwaad zou zijn en Allaah waarschuwt jullie voor Zijn bestraffing en Allaah is Genadig voor de dienaren”** (Aali-Imraan: 30)

Het enige wat dus zal baten zijn dus de goede daden die de persoon voor zichzelf heeft verricht. De persoon dient dus niet te rekenen op het goed zijn van zijn vader of de rechtschapenheid van zijn verwanten, kennissen of de persoonlijkheid van iemand.

Een dichter zei: Zeg nooit mijn afkomst of mijn familie, de oorsprong of de afkomst is zijn goede daad.

Het is dus belangrijk dat wij onze intentie zuiveren en onze daden zuiveren en dat wij dit slechts enkel doen voor Allaah subhanahoe wata3ala.

Het wereldse leven is kort en beperkt in zijn duur en het einde is voorbeschikt. Wij dienen dus iedere kans te pakken om het goede te verrichten voordat deze voorbij is.

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: **“Wedijvert daarom met elkaar in goede daden”** (Al-Baqarah:148)

De Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalaam zegt: **“Benut vijf (zaken) voor vijf (andere zaken): je jeugd voor je ouderdom en je gezondheid voor je ziekte en rijkdom voor je armoede ne je vrije tijd voor je bezigheid en je leven voor je dood”** (overgeleverd door Abdullaah ibn Abbaas - Sahieh uit al-Mustadrak)

Vreest Allaah subhanahoe wata3ala en zoals Omar r.a. zei: **bereken je zelf voordat jullie berekend worden en voordat je daden verrekend worden door Allaah subhanahoe wata3ala. En weeg jullie daden voordat het voor jullie wordt gewogen.**