

Vrijdag 07-02-2020

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## Het goede toegestane als voorwaarde voor acceptatie

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Allaah, de verhevene, is goed en aanvaardt alleen het goede. En Allaah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers heeft opgedragen. Hij, de Verhevene, zegt:”**

**“O boodschappers, eet van de goedheden (wat betreft voedsel) en verricht goede daden”** (al-Moe'minoen: 51)

**“En Allaah, de Verhevene zegt:”**

**“O jullie die geloven, eet van de goedheden(wat betreft voedsel) waarvan Wij jullie hebben voorzien”** (al-Baqarah: 172)

**“Daarna vertelde hij over een man, die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof zit. Hij strekt zijn handen ter hemel (smeken): O, Heer! O, Heer! Dit terwijl zijn eten haraam is, zijn drinken haraam is, zijn kleding haraam is en hij door haraam wordt gevoed. Hoe kan zijn smeekbede dan verhoord worden?”** (Overgeleverd door Muslim)

In deze overlevering begint de Profeet met een enorm belangrijke zaak. Het in het begin genoemde **“Allaah, de verhevene, is goed en aanvaardt alleen het goede”** duidt erop dat Allaah subhanahoe wata3aala Zelf goed is en Hij is goed wat betreft Zijn eigenschappen en daden. En dat wij Allaah boven welke vorm van tekortkoming stellen. Dit leert ons ook dat er zaken zijn die Allaah accepteert en die hij niet accepteert. We leren middels deze hadith dat Allaah elke goede vorm accepteert in daden, gezegden of in de overtuiging.

Om een goede daad goed te laten zijn zodat deze geaccepteerd wordt zijn er twee voorwaarden:

- Dat deze daad slechts omwille van Allaah is, middels de zuivere intentie. Je streeft dan naar de tevredenheid van slechts en enkel Allaah en naar slechts en enkel de beloning van Allaah.
- Dat de daad in overeenstemming is met de wetgeving van Allaah oftewel met de Soennah van de Profeet Mohammed Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: Laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen”** (al-Kahf:110)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: Dat Allaah subhanahoe wata33ala heeft gezegd: **“Ik ben de meest onafhankelijke onder degene die als deelgenoot genomen (de deelgenoten) van deelgenootschap. Al wie een daad verricht waarin hij een ander als deelgenoot met mij neemt, ik verwerp hem en zijn deelgenootschap (shirk)”** (overgeleverd door Bukhari)

De moeder der gelovigen, Oem Abdoellaah Ai'ishah, heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam zei: **“Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden”** (Overgeleverd Bukhari en Muslim)

In een andere overlevering: **“Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden”** (Overgeleverd door Muslim)

De vrome dienaar dient dus er ook naar te streven om slecht het goede te verrichten en dit ook slechts en enkel omwille van Allaah te verrichten en hierbij de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam als voorbeeld te nemen.

Het is belangrijk om te waken over het goede spreken want Allaah accepteert alleen het goede.

Allaah subhanahoe wataa3ala zegt: **“Wie eer wenst: aan Allaah behoort alle eer. Tot hem stijgt het goede woord op, en de goede daad verheft dit (woord). En degenen die kwade plannen beramen: voor hen is er een harde bestraffing, en de list van diegenen is mislukt”** (Faatir:10)

Allaah subhanahoe wata3ala accepteert ook alleen het goede als het gaat om bezit dus van het toegestane ( Halaal ).

Aboe Hoerayrah heeft verhaald dat de profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Al wie een sadaqah uitgeeft ter waarde van een dadel vanuit goede inkomen en niet stijgt naar Allaah behalve het goede. Voor zeker Allaah zal deze met zijn Rechterhand accepteren en vervolgens groot brengen voor degene die deze uitgegeven heeft , zoals een van jullie ook een veulen groot brengt totdat deze zoals een berg wordt”** (overgeleverd door Bukhari)

Het is daarom belangrijk om altijd stil te staan bij onze daden dat deze goed zijn zodat deze ook geaccepteerd worden. Een mens dient erover te waken dat wat hij eet, hetzelfde is net als wat Allaah zijn boodschappers heeft bevolen, dus het eten van de goedheden(voedsel).

Het lichaam, de tong en het hart van de moslim dienen goed te zijn. De moslims dient er ook naar te streven om hun ledematen in te zetten voor het verrichten van het goede. Deze zaken hebben betrekking op het ware geloof ( al-Imaan). Dat de goede daden in overeenstemming zijn met hun overtuiging. Het geloven in Allaah.

De moslim moet er ook naar streven om alle verboden te zaken te weren en niet hierin te vervallen. Deze slechte zaken zullen je alleen leiden naar de afgrond.

De Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam geeft ons vervolgens in de eerder genoemde hadith het voorbeeld van de man die alle zaken bezat die voor het accepteren van de Dua kunnen zorgen en waarbij deze niet geaccepteerd werd. Zoals deze man die op een lange reis was, en het reizen is een van de zaken waarbij de Dua geaccepteerd wordt.

Aboe Hoerayrah heeft verhaal dat de profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd:

**“Drie smeekbeden worden verhoord waarover geen twijfel is: Smeekbede van de ouder(s), smeekbede van de reiziger en smeekbede van degene die onrecht is aan gedaan”** (overgeleverd door Thirmidie)

We kunnen wel stellen dat de reiziger de volgende 4 kenmerken bezat:

1. Hij maakte een lange reis. Dit kan ertoe leiden dat de smeekbede verhoord wordt.
2. Zijn haren waren verward en hij zat onder het stof. Allaah subhanahoe wata3aala is met degenen die wiens harten gebroken zijn omwille van Hem. Dit behoort ook tot de redenen voor het verhoord worden van de smeekbede
3. Hij strekte zijn handen uit naar de hemel. Ook dit behoort tot de redenen voor het verhoord worden van de smeekbeden. Allaah acht het Hem onwaardig wanneer Zijn dienaar zijn handen naar Hem opheft, dat Hij hem vervolgens met lege handen achterlaat. Salmaan heeft overgeleverd dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Allaah is Schaamtevol en Edel, het betaamt (acht het Zichzelf niet passend) Hem daarom ook niet dat wanneer Zijn dienaar zijn handen tot Hem heft, dat hij deze leeg terugstuurt”** (overgeleverd door Ahmad)
4. Zijn smeekbede tot Allaah: **“O Heer! O Heer!”** Dit is een poging van toenadering tot Allaah middels het aanroepen van Zijn Heerschappij. Ook dit behoort tot de redenen voor het voord worden van een smeekbeden.

Ondanks al deze aanwezige zaken wordt zijn smeekbede niet verhoord, omdat zijn eten, drinken en kleding haraam zijn. Dit is de reden waarom de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam zei dat het onwaarschijnlijk was dat de smeekbede van deze man verhoord zou worden. Hij zei: **“Hoe kan zijn smeekbede dan verhoord worden?”**

Daarom dienen wij ons O beste moslims af te vragen over onze eigen zaken en ernaar streven ons met de goede zaken te omgeven.

Moge Allaah de Heer der werelden ons allen leiden naar zijn tevredenheid middels het goede.