

Vrijdag 28-02-2020

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## Bewust zijn van de Waakzaamheid van Allaah in het kenbare en het verborgene

Bewust zijn van de Waakzaamheid van Allaah in het kenbare en het verborgene.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“O jullie mensen, vreest jullie Heer die jullie schiep uit een enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allaah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar Allaah is de Waker over jullie”** (an-Nisaa’: 1)

Beste dienaren van Allaah,

Vrees Allaah en weest bewust van Zijn Waakzaamheid over jullie in het kenbare en het verborgene en dat Hij dus een Waker over jullie is en dat Hij alles van jullie daden af weet. Weet ook dat jou berekening zal plaats vinden.

3umar ibnu-l-Khattaab radiya-l-laahu 3anhumaa heeft gezegd: Terwijl wij op een dag bij de Profeet salla-l-laahu 3alayhi wa-sallam zaten, kwam er een man tevoorschijn die zeer wit gekleed was en zeer zwart haar had, hij vertoonde geen tekenen van een reiziger en niemand onder ons herkende hem, tot hij tegenover de Profeet ging zitten. Hij zette zijn beide knieën tegen zijn knieën salla-l-laahu 3alayhi wa-sallam, en legde zijn beide handen op zijn dijen en zei: **“O Muhammed, vertel mij over al-Islaam”**. De Boodschapper van Allaah antwoordde: **“Al-Islaam is dat je getuigt dat er geen god is behalve Allaah, en dat Muhammed de Boodschapper van Allaah is, en dat je de Salaah verricht en de Zakaah geeft en (de maand) Ramadaan vast en al-Hadj (de bedevaart) verricht als je daartoe in staat bent”**. Hij zei: **Je hebt gelijk**. Het verbaasde ons dat hij hem vroeg en vervolgens gelijk gaf. Hij zei: **“Vertel mij over al-Imaan”**. De Profeet salla-l-laahu 3alayhi wa-sallam zei: **“(Het is) dat je gelooft in Allaah en Zijn engelen en Zijn boeken en Zijn boodschappers en de Laatste Dag en dat je in de goede en de slechte Qadar (voorbesteding) gelooft”**. Hij zei: **“Je hebt gelijk”**. Vertel me dan wat al-Ihsaan is. De Profeet salla-l-laahu 3alayhi wa-sallam zei: **“Dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet kan zien, dat je weet dat Hij je ziet”**. Hij zei: **“Vertel me dan over het Uur”** De Profeet salla-l-laahu 3alayhi wa-sallam zei: **“Degene die gevraagd wordt heeft daarover niet meer kennis dan degene die het vraagt”** Hij zei: **“Vertel me dan over haar tekenen”**. De Profeet salla-l-laahu 3alayhi wa-sallam zei: **“Dat de slavin haar heer baart en dat je de blootvoeters en de blote behoefligen en de schaapherders ziet racen voor hogere gebouwen”**. Vervolgens vertrok hij en bleef ik een tijd zitten. De Profeet salla-l-laahu 3alayhi wa-sallam zei toen tegen mij: **“O 3umar, weet jij wie de vragensteller is?”**. Ik zei: **“Allaah en Zijn Boodschapper weten het beter”**. De Profeet salla-l-laahu 3alayhi wa-sallam zei: **“Het was Djibriel, hij kwam jullie jullie godsdienst leren”** (Bukhari en Muslim)

'**Al-Ihsaan**' betekent letterlijk in het Arabisch: perfectie, technisch (Islamitisch) betekent het de perfectionering van de aanbidding, en heeft twee niveaus, te weten:

- de meest volmaakte I\_hsaan, wanneer de dienaar Allaah sub\_haanahu wa-ta3aalaa aanbidt alsof hij Hem ziet;
- de minder volmaakte I\_hsaan, wanneer de dienaar Allaah sub\_haanahu wa-ta3aalaa aanbidt uit liefde en ontzag voor Hem sub\_haanahu wa-ta3aalaa, en vluchtend vanuit Zijn toorn naar Zijn Barmhartigheid.

Het is dus belangrijk dat de dienaar ervan bewust is dat Allaah hem over ziet en over hem Waakt. Dit dient hij ook voort te zetten in het kenbare en het verborgene. De dienaar dient er ook van bewust te zijn dat Allaah subhanahoe wata3aalaa hem op ieder ogenblik zit en dat er niets aan Hem voorbij gaat.

De koran heeft op verschillende manier en in verschillende verzen geduid op de Waakzaamheid van Allaah subhanahoe wata3aalaa en het feit dat hij jou overal en altijd ziet en hoort.

Allaah subhanahoe wata3aalaa zegt: **"Hij is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen on zes dagen (perioden) waarna Hij Zich op de Troon zetelde/ Hij kent wat de aarde ingaat en wat er uit komt en wat uit de hemel neerdaalt en wat er in opstijgt. En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn. En Allaah is Alziende over wat jullie doen"** (al-Hadied : 4)

Allaah subhanahoe wata3aalaa zegt: **"En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader"** (Qaaf : 16)

Allaah heeft engelen bevolen om de daden en gezegden van de mens op te schrijven. Allaah subhanahoe wata3aalaa zegt: **"Er is geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is"** (Qaaf : 18)

Op de Dag des Oordeels zal de dienaar alles lezen wat de wakers (de engelen) hebben opgeschreven.

Allaah subhanahoe wata3aalaa heeft gezegd: **"En voor ieder mens hebben Wij zijn lotsbestemming aan zijn hals vastgemaakt. En Wij voorzien hem op de Dag der Opstanding van een boek dat hij opengeslagen aantreft. (Er wordt tegen hem gezegd:) Lees jouw boek, Op deze Dag is jouw eigen ziel voldoende als berekenaar tegen jou"** (al-Israa: 13/14)

Ook zal er op de Dag des Oordeels de eigen ledematen getuigen zijn van de daden. Allaah subhanahoe wata3aalaa zegt: **"Op die Dag zullen hun tongen, hun handen en hun voeten getuigen over wat zij plachten te doen"** (an-Nur: 24)

De aarde zal ook getuigen van het goede en slechte wat men heeft gedaan.

Allaah subhanahoe wata3aalaa zegt: **"Op die Dag zal zij haar berichten bekend maken"** (az-Zalalah: 4)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam dit vers heeft geciteerd: **"Op die Dag zal zij haar berichten bekend maken (aZalalah : 4) Hij zei: Weten jullie wat haar berichten zijn? Zij zeiden: Allaah en zijn Boodschappers weten het best. Hij zei: Dat zij zal getuigen voor elke slaaf en slavin met wat zij hebben gedaan op**

**haar rug. Zij (de aarde) zal zeggen: Zij hebben op deze dag zo en zo gedaan. Dit zijn haar berichten”** (Overgeleverd door at-Thirmidhie / Hassan Sahieh)

Een van de profijtten van het waken over het feit dat Allaah Waakzaam over hem is dat Allaah tevreden met hem zal zijn. Het helpt ook bij het laten van de zonden en nodigt uit naar het verrichten van goede daden. Zoals het Yusuf 3alayhi assalaam ook heeft weerhouden van de zonden.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“En zij in wier huis zij verbleef, probeerde hem te verleiden, tegen zijn wil en zij sloot de deuren en zij zei: Kom hier. Hij zei: (Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah. Voorwaar, Hij is mijn Heer (Hij geeft mij) mijn beste plaats. Voorwaar, de onrechtplegers zullen niet slagen. En voor zeker zij begeerde hem. Als hij geen Tekenen van zijn Heer had gezien, zou hij haar hebben begeerd. Zo was het, opdat Wij het kwaad en zedeloosheid zouden afwenden. En voorwaar, hij is een van Onze oprechte dienaren”** (Yusuf: 23/24)

Abdoellah ibn Dienaar heeft verhaald dat hij met Omar ibn al Khattaab naar buiten ging naar Mekkah en dat zij laat op waren gebleven. Er kwam een herder vanuit de bergen langs hen. Omar zei tegen hem: **“Verkoop mij een lam van deze. Hij zei: Ik ben een slaaf ( oftewel dit is niet van mij) zeg tegen jou “baas” dat de wolf het opgegeten heeft. Hij zei : Waar is Allaah?”** Omar r.a. huilde en is naar zijn “baas” gegaan en heeft slaaf vrij gekocht. (Omar wilde hem testen) (Minhadj al Moslim)

De volgende hadith duidt op het gevaar van als iemand niet bewust is van de Waakzaamheid van Allaah maar juist op de mensen let.

Thawbaan r.a. heeft overgeleverd dat de Profeet Salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Ik ken zeker mensen van mijn natie die op de Dag der Wederopstanding zullen komen met goede daden zoals de bergen van Tihamah, maar Allah zal hen maken als verstrooid stof.”** Thawbaan zei: **“O Boodschapper van Allah, beschrijf ze ons en vertel ons meer, zodat we niet onbewust van hen worden.”** Hij zei: **“Zij zijn jullie broeders en van jullie ras, die 's nachts aanbidden zoals jullie, maar zij zullen mensen zijn die, wanneer zij alleen zijn, de heilige grenzen van Allah overschrijden”** (Kitaab az-Zuhd – Sunan ibn Madjah – Hassan/Daarussalaam)

O Allaah laat ons niet zijn van degenen die niet bewust zijn van de Waakzaamheid van Allaah.

Wees bewust van de Waakzaamheid van Allaah en weet dat Allaah de alHorende alZiende is en hij kent alle daden, de kleine en de grote de zichtbare en de verborgen daden.