

Vrijdag 06-03-2020

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## Rizq (proviand)

Jouw rizq (proviand) zal niemand van je afpakken neem je rust en maak je niet druk.

De Rizq met als begrip het inkomen is een kwestie die vele mensen beslaat jong en oud, man en vrouw en de jongeren en de ouderen. Daarom is het belangrijk om deze zaak eens goed onder de loep te nemen en te bekijken vanuit een Islamitisch perspectief zoals de wetgeving van Allaah Subhanahoe wata3aala dit voorschrijft. Dit zodat de mens zich niet bevindt in hetgeen waar Allaah voor gewaarschuwd heeft.

Allaah Subhanahoe Wata3aala zegt: **“En ik heb de djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen. Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij Mij voeden. Voorwaar, Allaah is de voorziener de Bezitter van de sterke kracht”** (ad-Dhariyaat: 56-58)

Allaah is de Voorziener, sterker nog hij is de beste Voorziener. Hij is degene die de engel stuurt na de 4<sup>de</sup> maand van de zwangerschap van de vrouw om de ziel in de baby te blazen en daarbij ook zijn voorziening ( Rizq) te schrijven, zijn sterftijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig is.

Aboe 3abdu-Rrahmaan 3abdu-Ilaah ibn Mas3oed radiya-Ilaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-Ilaahu 3alayhi wa-sallam berichtte ons, en voorwaar, hij is de waarachtige, de geloofwaardige: **“Voorzeker, de schepping van eenieder onder jullie wordt bijeen gebracht, in de buik van zijn moeder veertig dagen tot een nutfah (waterdruppel). Vervolgens wordt het gelijkdurig een 3alaqah (bloedklonter). Vervolgens wordt het gelijkdurig een mudghah (vleesklomp). Vervolgens wordt naar hem de engel gestuurd die zijn ziel in hem blaast, en vier woorden wordt bevolen, (namelijk): het schrijven van zijn voorziening, zijn sterftijd, zijn daden en of hij gelukkig of ongelukkig is. Voorwaar, bij Degene naast Wie geen god is, iemand onder jullie zal de werken van de paradijsbewoners verrichten, totdat er slechts een el tussen hem en het paradijs is. Dan is het Boek [Allaah's bevel] hem vóór, en pleegt hij de werken van de helbewoners, en treedt het helle vuur in. En iemand onder jullie zal de werken van de helbewoners verrichten, totdat er slechts een el tussen hem en het helle vuur is. Dan is het Boek [Allaah's bevel] hem vóór, en pleegt hij de werken van de paradijsbewoners, en treedt het paradijs in.”** (Deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam muslim.)

Geliefde broeders en beste zusters,

Allaah subhanahoe wata3aala is de enige die de schepselen voorziet en tot hem brengt wat voor hem geschreven is.

Allaah Subhanahoe Wata3aala zegt: **“En hoeveel levende wezens zijn er niet die niet over hun levensonderhoud beschikken? Allaah voorziet hen en jullie ook. En hij is Alhorend, Alwetend”** (al-Ankabut: 60)

De voorziening die van Allaah komt daartoe is niemand in staat die te weerhouden van iemand anders.

Allaah Subhanahoe Wata3aala zegt: **“Wat Allaah voor de mensen schenkt aan Barmhartigheid, niemand kan het tegenhouden; en wat hij tegenhoudt, buiten Hem kan niemand het loslaten. En hij is de Almachtige, de Alwijze”** (Faatir: 2)

Geen enkele hater zal de voorziening dus van Allaah kunnen weerhouden van het jou bereiken.

Een van de belangrijke overtuigingen die wij dienen te hebben is dat Allaah de voorzieningen verdeelt met zijn wijsheid. En zijn wijsheid stellen wij boven van iedere vorm van tekortkomingen.

Allaah Subhanahoe Wata3aala zegt: **“Zijn zij het, die de Barmhartigheid van jouw Heer uitdelen? Wij zijn het, die hun levensonderhoud uitdelen in het wereldse leven. En Wij verhieven sommigen van het in rang boven sommige anderen, opdat de ene groep de andere groep tot een bron van bespottung zal maken. En de Barmhartigheid van jouw Heer is beter dan wat zij verzamelen”** (az-Zukhruf: 32)

De dienaar dient tevreden te zijn en Allaah te bedanken voor hetgeen Allaah hem mee voorzien heeft. Doet hij dit niet dan zal dit hem brengen naar de afgrond.

Als je weet dat de voorziening van Allaah komt, vraag en verlang de voorziening dan ook van Hem en daarnaast aan en van niemand.

Allaah Subhanahoe Wata3aala zegt: **“Zoekt daarom de levensvoorziening bij Allaah en aanbidt Hem, en weest Hem dankbaar, tot Hem worden jullie teruggebracht”** (al-Ankabut: 17)

Allaah Subhanahoe Wata3aala zegt: **“En vraagt Allaah om Zijn gunst Voorwaar, Allaah is Alwetend over alle zaken”** (an-Nisaa’: 32)

Abi Malik al-Ashdja3ie heeft overgeleverd van zijn vader r.a. dat hij zei dat als er een man moslim werd de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heb het gebed leerde en hem toen opdroeg de volgende dua te verrichten: **“O Allaah, vergeef mij en wees barmhartig met mij en leid mij en wees vergevingsgezind(3afini) met mij en voorzie mij”** (Overgeleverd door Muslim)

Weet dat de toegang tot de voorziening twee toegangen kent: zaken die betrekking hebben op het geloof en zaken die betrekking hebben op het wereldse.

De zaken die betrekking hebben op het geloof zoals: Vrees voor Allaah, verrichten van goede daden, het gedenken van Allaah, het waken over het gebed, het onderhouden van het contact met de bloedverwanten en ga zo verder.

De wereldse manieren om voorziening te krijgen zoals het studeren, het werken het zaaien etc. Het is belangrijk om te werken en dit gepaard met het vertrouwen op Allaah.

Anass ibn Malik r.a. heeft overgeleverd dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Als het Uur begint te gebeuren en in de hand van een van jullie is een palmtak of zaailing; als hij dan in staat is om het te planten voordat het Uur gebeurt, laat het hem dan planten”** (overgeleverd door imaam al-Bukhari en imaam Ahmad in het boek adaboe’Imoefrad)

Neem een voorbeeld aan de Profeten en Boodschappers zij werken ook. En de metgezellen van de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam zij werkten ook. Zij legden zich niet neer bij het werk, echter werkten zij ook hard voor hun voorzieningen. Allaah Subhanahoe Wata3aala zegt: **“Hij is Degene Die de aarde voor jullie begaanbaar heeft gemaakt. Wandelt dan over haar zijden en eet van Zijn voorzieningen. En tot Hem is de opwekking”** (al-Mulk: 15)

Het is dan ook belangrijk om jullie te adviseren over de angst en het ongeduldig zijn om de voorziening.

Weet dat de ongeduldigheid over de voorziening van de shaytaan komt.

Allaah Subhanahoe Wata3aala zegt: **“De Shaytaan dreigt jullie met armoede en beveelt jullie gierigheid en Allaah belooft jullie vergeving van Hem en gunst. En Allaah is Alomvattend, Alwetend”** (al-Baqarah: 268)

De shaytaan laat continu de voorziening in jou hoofd dwalen totdat jij gaat treuren om deze zaak. Hierdoor kunnen er jou momenten en manieren voorbij gaan om Rizq te verkrijgen dus wees alert!

Het beste medicijn tegen deze ongeduldigheid is je zelf ervan overtuigen dat Allaah alle voorzieningen heeft vast staan voor zijn dienaren. En wat de angst voor het verkrijgen van voorziening ook tegen houdt is deze hadith:

Abdollah ibn Amr ibn Al3aas r.a. heeft gezegd dat hij de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft horen zeggen: **“Allaah heeft hoeveelheden(aan voorziening) van de schepselen geschreven, dit 50.000 jaar voordat hij de Hemelen en de Aarde heeft geschapen. En de Profeet zei: Dat Zijn Troon boven het water is”** (Sahieh Muslim)

Dit is iets wat de mens enorm rustig maakt.

Aboe Oemaamah al-Baahilij heeft overgeleverd dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Rooh al Qudus ( oftewel Djibriel a.s.) heeft in mij ( hart en ziel) geopenbaard. Niemand van jullie zal dood gaan totdat zijn al vastbesloten tijd is gekomen en hij heeft genuttigd wat hem is voorgeschreven (geheel en zonder tekort) vreest Allaah en vraag (du'a) in het algemeen (spits je niet aan een zaak toe) en haast niet in het verkrijgen van jullie voorziening middels het zondigen, want Allaah accepteert niets behalve het geen hem toekomt in Zijn gehoorzaamheid”** (Sahieh al-Djaami3 / al-Albaani)

Er is niets wat voor je geschreven is en het zal tot je komen voordat je plotseling komt te overlijden.

De profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: Vreest Allaah en verricht dua in het algemeen: Zoals: O Allaah, geef ons het goede in het wereldse en het goede in het hiernamaals en red ons van de bestraffing van het Hellevuur. Het goede in het wereldse is alomvattend zoals: een vrome vrouw, een rechtschapen kind etc.

Daarnaast is het belangrijk dat wij ons zuiveren van het verbodene. Was je handen dus van het verboden geld Hoe je er ook wellicht van zal kunnen genieten in het wereldse, in het hiernamaals zal het je een pijnlijke bestraffing opleveren. En zelfs het genieten doe je er niet van in het wereldse. Want je geniet niet de ware genieting en dat is het volwaardige geloof. De volgende zaak waar we op moeten letten is het vertrouwen op Allaah subhanahoe wata3aala.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“En (voor) wie op Allaah vertrouwt, is Hij voldoende”** (at-Talaaq: 3)

Het vertrouwen op Allaah en het een maken van Allaah (tawhied) zijn de grootste bestrijders van ongeduld.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht (afgoderij) mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de recht geleiden”** (al-An3aam: 82)

Denk bijvoorbeeld aan de hadith van de vogel.

Omar ibn Alkhattaab heeft overgeleverd dat de Profeet Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Als jullie je vertrouwen in Allaah stellen zoals het hoort, dan zal Hij jullie levensvoorzieningen schenken, zoals aan de vogel die 's morgens vertrekt met een lege maag en 's avond voldaan terugkeert”** (at-thirmidhie, ibn maadjah en ahmad)

Anass ibn Malik heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah Sallaa Allaahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: **“Wie het Hiernamaals zijn doel maakt, Allaah maakt zijn hart rijk en organiseert zijn zaken, en de wereld komt naar hem toe of hij dat wilt of niet. En wie het wereldse als zijn doel stelt zijn armoede is recht voor zijn ogen, en organiseert zijn zaken niet, en de wereld komt niet naar hem toe, behalve wat hem is voorbeschreven”** (at-Thirmidhie)

Ik vraag de Heer der Werelden om onze rizq te vermeerderen en onze zaken te regelen en onze schulden te vereffenen.

Amien