

Vrijdag 15-01-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

De gunsten van nederigheid (bescheidenheid) en het bestrijden van hoogmoed

Beste Moslims,

Nederigheid is een geprezen karakteristieke eigenschap en een nobele eigenschap. Deze kan resulteren in na de tevredenheid van Allaah subhanahoe wata3aala in de tevredenheid van de mensen.

De mensen houden van een nederig persoon en vinden ook rust bij deze persoon. De moslim houdt ook van zijn mede moslims en kijkt ook naar hen en vereert hen ook. Dit ondanks dat de posities verschillen in rijkdom en armoede, zwakte en sterkte, kennis en onwetendheid, etc.

Allaah subhanahoe wata3aala en zijn Boodschapper salla Allaahu 3alayhi wassalam hebben met het hebben van nederigheid bevolen;

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“En wees nederig tegenover de gelovigen die jou volgen”** (Asshu'araa: 215)

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: Salaam! (Vrede)”** (al-Furqaan: 63)

3iyaadh ibn Himaar radiya Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Allaah heeft naar mij geopenbaard: Weest nederig, zodat niemand een ander onrecht aan doet en niemand ten aanzien van een ander opschept”** (Overgeleverd door Moeslim)

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam verrichte ook de volgende smeekbede: **“Allahuma Ahjini Mieskinan wa amitni miskinan wa hshoerni fie zomrati almasaakien”**.

Beste broeders en zusters in de Islaam,

De nederigheid is een karakteristieke eigenschap waarmee de moslim zich onderscheidt en wat hem ook doet verheffen, omdat dit een gehoorzaamheid is jegens zijn Heer subhanahoe wata3aala. Middels dit karakteristieke eigenschap zorgt de moslim er ook voor dat er geen frictie tussen hem en zijn medemoslims is en dat er een goede verbinding is en middels de nederigheid doet de moslim zich ook af van het opscheppen onderling. Degene die de nederigheid bezit wordt als vroom beschouwd en heeft een hoge positie (bij Allaah en daardoor ook onder de mensen).

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“..... En niemand heeft zich nederig opgesteld omwille van Allaah en Hij heeft hem in positie doen verheffen (in het wereldse of in het hiernamaals of allebei)”** (Sahieh Moeslim)

Als we de biografie van de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam lezen over zijn nederigheid dan zien we dat hij de meest nederige onder de mensen is en het meeste

verwijderd is van hoogmoed. Hij weerhield de mensen ervan om voor hem op te staan zoals zij voor de koningen opstonden. En hij compenseerde de armen en zat met de armen en hij gaf gehoor aan de uitnodiging van de slaaf en de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zat met zijn metgezellen alsof een van hen was.

Aicha radiya Allaahoe 3anhaa heeft gezegd: **“De Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 3alayhi wassalam repareerde zelf zijn kapotte schoeisel, naaide zijn kleding en deed zijn huishouden zoals een van jullie zijn huishouden doet”** (Verhaald door Thirmidhie en sahih verklaard door Al-Albaanie)

Zoals de Islaam oproept tot het nederig zijn, waarschuwt de Islaam ook voor het hebben van arrogantie, verwaandheid en hoogmoed jegens de schepselen van Allaah subhanahoe wata3aala.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“En wend jou gezicht niet af van de mensen en loopt niet trots op aarde: voorwaar Allaah houdt van geen enkele verwaande opschepper”** (Luqmaan: 18)

Abdoellaah ibn Mas3oed radiya Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Hij die ter grootte van een stofdeeltje aan hoogmoed in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet binnengaan”** Toen zei een man: **“Waarlijk, iemand van ons vind het fijn wanneer zijn kleding mooi is en zijn schoeisel mooi is”** Hij zei: **“Voorwaar, Allaah is mooi en houdt van schoonheid; hoogmoed is het loochenen van de waarheid en kleineren van mensen”** (Sahieh Moeslim)

Salamah Ibnoe Al-Akwa3 radiya Allaahoe 3anhoe heeft verhaald: dat een man in de aanwezigheid van de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam met zijn linkerhand begon te eten, waarna de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam tegen hem zei: **“Eet met je rechterhand!” De man antwoordde daarop: “Ik ben daartoe niet in staat!”**. Hij zei: **“Je bent in staat het enige wat hem weerhoudt is hoogmoed”**. De Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam zei vervolgens tegen hem: **“En je zult daartoe ook niet meer in staat zijn!”** De man kon daarna niet meer gebruik maken van die éne hand (Sahieh Moeslim)

De redenen van het hebben van hoogmoed kan komen door de kennis, de daad, het bezit, de gezondheid en het leuk vinden van het hebben van een status en het leuk vinden van het gehoorzaamd worden.

Het bestrijden van hoogmoed kan door het leren kennen van de eigen ziel (nafs). Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“Laat de mens er daarom over denken waarvan hij geschapen is. Geschapen is hij van een spurtend water. Dat komt van tussen de lendenen en de ribben”** (at-Taarieq: 5-6-7)

Het bestrijden van hoogmoed kan ook door te leren dat hoogmoed behoort tot de grote van de grote zonden. En dat de persoon ook leert wat de bestraffing is van degenen die hoogmoed hebben en wat Allaah subhanahoe wata3aala met hen heeft gedaan.

We vragen dat Allaah subhanahoe wata3aala ons leidt naar het beste gedrag en Hij is de enige die ertoe kan leiden. En het slechte gedrag van ons weghoudt, en het slechte kan alleen door Hem subhanahu wata3aala weggehouden worden.
Alhamdoe lillaahi rabbi al3aalamien.