

Vrijdag 22-01-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

De gunsten van het hebben van Al-Hilm (o.a. Zachtmoedigheid)

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatue wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed. Een van de beste karakteristieke eigenschappen binnen de islam is Al-Hilm, deze karakteristieke eigenschap bestaat uit de volgende eigenschappen. Al-Hilm is dat je zachtaardig, het beste en het goede denkt over de andere, dat je niet impulsief bent en als je antwoord je antwoordt met feitelijkheden. Je kan je zelf ook weerhouden van het reageren op een ander ook al weet je dat jij diegene aan kan, dit doe je om de tevredenheid van Allaah te behalen. In de Qor'aan en de Soennah wordt ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk deze karakteristieke eigenschap is en hoe erg wij als moslims ernaar moeten streven.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“En die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allaah houdt van de weldoeners”** (Aal-Imraan / 134)

Aboe Sa' ied al-Goedrie heeft verhaald:

“Dat mensen van de stam van 'Abdul-Qais naar de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 3alayhi wassalam kwamen: Aboe Sa'ied zei: En de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 3alayhi wassalam zei: toen (hij zich richtte tot) As-shajj van 'Abdul-Qais hij zei: Voorwaar, je bezit twee van zulke eigenschappen waar Allaah van houdt: inzicht(Al-Hilm) en weloverwogenheid (Al-Anaah) (Sahieh Moeslim)

En Allaah subhanahoe wata3aala heeft zich zelf omschreven met Al-Hilm en heeft zichzelf Al-Haliem genoemd.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“Allaah rekent jullie onnadenkendheid in jullie eden niet aan. Maar hij beoordeelt jullie naar wat jullie harten verworven hebben (door jullie intenties). En Allaah is Vergevensgezind, Zachtmoedig (Haliem)”** (al-Baqarah / 225)

Abdoellaah ibn 3abbaas heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam zei bij angst: **“La illaaha illa Allaahoe al-3adhiemoe al-Haliem, Laa illaaha illa Allaahoe Rabboe al-3arsh al-3adhiem, Laa illaaha illa Allaahoe Rabboe as-samaawaati wa Rabboe al-ardhie Rabboe al-3arshi-Ikareem”** (Sahieh Bukhari en Moeslim)

De Zachtmoedige die de vervolmaakte zachtmoedigheid bezit, de zachtmoedigheid die alle mensen van ongelooft en zondes omvat. Degene die hen uitstel geeft en ze niet recht zet middels straffen in de hoop dat zij zullen terugkeren naar hun Heer. Als Hij zou willen dan zou Hij ze middels hun zondes ook kunnen straffen. Maar Zijn Zachtmoedigheid subhanahoe wata3aala geeft hen de uitstel.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“En als Allaah de mensen zou grijpen wegens wat zij bedreven hebben, dan zou Hij geen levend wezen op het aardoppervlak achterlaten. Maar Hij geeft hun uitstel tot een vastbesloten tijd. En wanneer hun tijd is gekomen (worden zij bestraft): voorwaar, Allaah is Alziend over Zijn dienaren”** (Faatir / 45)

Allaah subhanahoe wata3aala, Al-Haliem, met zijn Zachtmoedigheid, begunstigd zijn schepselen met innerlijke en uiterlijke gunsten, desondanks hun zondes en slechtheden. Aboe Musaa al-Ash3ari radija Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Niemand of niets, is geduldiger over de beledigende uitspraken die hij hoort dan Allaah, voorzeker zij schrijven Hem een zoon toe, maar Hij schenkt hun nog steeds een goede gezondheid en levensonderhoud”** (Sahieh Bukhari en Moeslim)

Beste mensen,

Het is maar door Allaah met Zijn vervolmaakte Zachtmoedigheid en Vergevingsgezindheid anders zou de aarde beven door de zondes van de dienaren.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt: **“Voorwaar, Allaah houdt de hemelen en de aarde vast, zodat zij niet vergaan; en zeker, wanneer zij (dreigen te) vergaan dan is er buiten Hem niemand die hen kan vasthouden. Voorwaar, Hij is Zachtmoedig, Vergevingsgezind”** (Faatir / 41)

Zachtmoedigheid is ook een eigenschap van de dienaren van Allaah zoals ook de Profeten en de Boodschappers.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt over zijn boezemvriend Ibrahiem 3alayhi assalaam: **“Ibrahiem was zeker nederig, zachtaardig”** (at-Tawbah / 114)

Onze geliefde Profeet Mohammed salla Allaahoe 3alayhi wassalam was zeer nederig en zachtaardig zoals ook vaak duidelijk wordt gemaakt in de overleveringen, zoals Aicha radiya Allaahoe 3anhaa verhaalde dat er een groep Joden naar de Profeet kwamen en zeiden: **“As-Samu’ Aleik (de dood is op jou)”**. Hij zei: **“Wa Alaikoem (en op jullie)”**. Aisha zei (tegen hen): **“(Dood) zij met jullie, en moge Allaah jullie vervloeken en Zijn toorn over jullie uitstorten!”** De Profeet zei: **“Wees kalm, O Aisha! Je moet vriendelijk en toegevend zijn, en pas op voor hardheid en Fuhsh (d.w.z. slechte woorden).”** Ze zei (tegen de Profeet): **“Heb je niet gehoord wat zij (joden) hebben gezegd?”** Hij zei: **“Heb je niet gehoord wat ik (tegen hen) heb gezegd? Ik zei hetzelfde tegen hen, en mijn aanroeping tegen hen zal worden geaccepteerd terwijl die van hen tegen mij zal worden afgewezen (door Allaah)”** (Sahieh Bukhari)

Beste Moslims,

Zachtmoedigheid (al-Hilm) is een eigenschap die de tevredenheid van Allaah subhanahoe wata3aala kan behalen, maar ook een karakteristieke eigenschap die je kan behalen wanneer je jouw enorme beloning berekent bij Allaah subhanahoe wata3aala.

Aboe Hurayrah radija Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam zei: **“Kennis is alleen door te leren, en zachtmoedigheid (al-Hilm) is alleen door jezelf in te spannen om zachtmoedig te zijn, en wie er serieus naar streeft om het goede te vinden, zal het ontvangen, en wie er serieus naar streeft om het kwaad te vermijden, zal ertegen bescherm worden”** (Hassan - of wat er dichtbij komt - verklaard door al-Albani en opgenomen in asilsilah as-sahiehah)

De vruchten die Zachtmoedigheid(al-Hilm) werpt is dat het de harten bijeen brengt, de liefde onder de mensen verspreidt, de haat verwijdert, de jaloezie weerhoudt en degene die het (al-Hilm) bezit zal ook met de juiste intentie de hoogste beloning krijgen van Allaah subhanahoe wata3aala.

Vele zaken zoals; het verbreken van familie banden of het binnentreden van de gevangenis en het verbreken van vriendschappen of de goede contacten tussen de burens komt door de boosheid en kwaadheid en het verlaten van de zachtmoedigheid. Hoeveel spijt is achteraf daaraan gekomen, maar helaas in een tijd waar de spijt dan geen baat meer heeft, omdat het kwaad al geschied is.

Wees daarom oplettend hierin en gedraag je op de beste manier zodat Allaah je ook daarvoor beloont met de juiste intentie.

Ik vraag Allaah subhanahoe wata3aala voor mij en jullie het beste gedrag en ik vraag Allaah dat hij ons beschermt tegen het slechte gedrag.

Alhamdoe lillaahi rabbi al3aalamien