

Vrijdag 12-02-2021

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## Het waken over de tong voor het beledigen en vloeken

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatue wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

Een van de plagen die vandaag de dag verspreid zijn tussen de mensen en in het openbaar veelvuldig plaats vindt, dat is het vloeken. Het is een plaag die zorgt voor veel onenigheid en ervoor kan zorgen dat iemand die behoort tot de weldoeners, dan behoort tot degene die overtreden en de slechte.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt in een vertaling:

**“En zeg tegen mijn dienaren (O Mohammed) dat zij wat beter is zeggen. Voorwaar de Shaytaan zaait verdeeldheid onder hen. Voorwaar, de Shaytaan is voor de mensen een duidelijke vijand”** (Al-Israa': 53)

3oqbah ibn 3aamir radia Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat hij tegen de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam zei:

**“O Boodschapper van Allaah hoe kan iemand de verlossing bereiken? Hij (de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam zei: Weerhoud je tong (houd je mond), blijf in je huis en huil over jouw zonden”** (sahieh at-Thirmidhie)

Weerhoud je tong(houd je mond): Oftewel weerhoud je tong ervan om het slechte te spreken en spreek alleen met het goede.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt:

**“Er is geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is”** (Qaaf: 18)

Een van de eigenschappen van de gelovigen is dat zij over hun tongen waken en zich niet mengen in de zaken van mensen en dat zij waken over het schelden/vloeken en zich niet schuldig maken aan onzinnig gepraat.

Allaah subhanahoe wata3aala zegt in een vertaling:

**“En wanneer zij voorbijkomen aan onzinnig gepraat, gaan zij den waardig aan voorbij”** (al-Furqaan: 72)

De grootste vorm van schelden is het uitschelden van Allaah, en dit is van de kwaadste dingen die er bestaan en de verbrekers (die je buiten het geloof doen treden) van de Islaam en zo is het gesteld met het uitschelden van Zijn Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam en zo is het ook gesteld met het belachelijk maken van Zijn wetgeving en Zijn Engelen.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

**“Verontschuldigt jullie maar niet, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie geloofden. Als Wij een groep van jullie vergeven (vanwege hun berouw) dan zullen Wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren”** (at-Tawbah: 66)

En in de Soenna zijn er verschillende overleveringen die het schelden verbieden. Een van deze zijn:

### 1. Het uitschelden van de tijd:

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

**“Vervloek (scheld) de tijd niet, want het is Allaah die de tijd is”** (Sahieh Moeslim)

### 2. Het uitschelden van de metgezellen radia Allaahoe 3anhoem.

Abi Sa3ied al-Ghudhri radia Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Scheld mijn metgezellen niet uit. Bij Hem in Wiens hand mijn leven is, als een van jullie evenveel goud zou hebben uitgegeven als Uhud, zou het niet zoveel zijn als voor een van hen of de helft ervan”** (Sahieh Bukhari en Moeslim)

### 3. Het uitschelden van de geleerden.

3oobadah ibn as-Saamiet radia Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

**“Hij behoort niet tot ons wie de ouderen niet eert, niet barmhartig is met de kinderen en de rechten van onze geleerden niet kent”** (Sahieh al-Djaamie3 - al-Albaani)

Degenen die de geleerden uitschelden zullen alleen maar zichzelf schaden. Hetgeen wat ze bereiken middels deze eigenschap is een van de meest verwerpelijke zaken en dat is al-Fisq (verdorvenheid, ongehoorzaamheid jegens Allaah)

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

**“De slechtste naam is de verdorven (naam), na het geloof (ontvangen te hebben). En wie geen berouw toont: zij zijn de onrechtplegers”** (al-Hudjuraat: 11)

### 4. Het verbod op het uitschelden van een moslim

Abdoellaah ibn Mas3oud radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Een moslim uitschelden is Fusuq (ongehoorzaamheid aan Allaah) en hem doden staat gelijk aan ongeloof”** (Sahieh Bukhari en Moeslim)

### 5. Het verbod op het uitschelden van de ouders.

Abdoellaah ibn 3amr radia Allaahoe 3anhoemaa heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Een man die zijn ouders scheldt, is een van de ernstige zonden. Hij werd gevraagd: Boodschapper van Allaah, hoe scheldt een man zijn ouders? Hij antwoordde: Hij scheldt de vader van een man die vervolgens zijn vader uitscheldt en hij scheldt de moeder van een man uit en hij scheldt de zijne uit”** (Sahieh al-Albaani)

### 6. Het verbod op het uitschelden van de wind.

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“De wind komt van Allaahs Barmhartigheid en brengt zegen en bestraffing, dus scheld het niet uit, maar vraag Allaah om iets van het goede en zoek toevlucht bij Hem tegen het kwade”** (Ibnoe Hibbaan - sahieh verklaard door al-Albaani)

Zo is het ook verboden om de neerslag of het warme weer te schelden, degene die deze zaken uitscheldt scheldt als het ware Degene uit die ze heeft bevolen er te zijn en dat is Allaah subhanahu wata3aala.

### 7. Het verbod op het uitschelden van de koorts.

Djaabir radia Allaahoe 3anhoe vertelde dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 3alayhi wassalam Umm Sa'ib oftewel Umm al-Musayyib en vraagt:

“Wat is er met je aan de hand dat je beeft? Ze antwoordde: **“Koorts, moge Allaah het niet zegenen”**. Hij zei: **“Scheldt de koorts niet , want het verwijdert de zonden van de zonen van Adam, net zoals de blaasbalg het schuim van ijzer verwijdert”** (Moeslim)

Zo is het algemeen verbod van het schelden op de ziektes ook vastgesteld.

#### **8. Het verbod op het uitschelden van de haan.**

Zayd ibn Khaalid al Juhani zei: een man vervloekte een haan die kraaide bij de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam. De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei toen:

**“Vervloek hem niet, want hij roept op tot het gebed”** (Overgeleverd door Imaam Ahmed)

Dit waren een aantal overleveringen waarin duidelijk wordt gemaakt dat het niet toegestaan is om te schelden, beledigen of te vloeken. Het is dus voor de moslim dat hij voor al deze zaken waakt. Want hij is verantwoordelijk voor al hetgeen hij zegt en hij zal ook terecht staan voor zijn daden.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

**“Op die Dag zullen hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over wat zij plachten te doen”** (an-Noer: 24)

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

**“Een dienaar spreekt een woord uit dat Allaah behaagt zonder het als van enige betekenis te beschouwen waarvoor Allaah zijn rangen verhoogt (in Djannah); een ander spreekt met een woord dat Allaah mishagt zonder het van enig belang te beschouwen en om deze reden zal hij verzinken in de Hel”** (Sahieh al-Bukhari)

Het kan zo zijn dat iemand praat en woorden uit zijn mond laat komen, maar niet bewust is van het feit dat dit een oorzaak kan zijn van zijn vernietiging.

Moge Allaah ons hiervoor behoeden.

Alhamdoe lillaahi rabbi al3aalamien