

Vrijdag 19-02-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Begrip van de liefde in de wetgeving van Allaah

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoo wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

Beste Moslims,

Het woordje liefde oftewel “Hob” in het Arabisch bestaat uit twee letters de letter “Ha” en de letter “Ba”. Dit woord betekent in ons zuivere geloof iets groots. We overdrijven ook niet als we zeggen dat er geen volk of geloof bestaat dat haar kinderen aanspoort op saamhorigheid en liefde als de Islaam.

Deze liefde is te allen tijde en niet op een specifieke dag. De Islaam heeft ook aangespoord tot het laten blijken en laten zien van deze liefde.

Al-Miqdaam ibn Ma3di Karib radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Als een van jullie liefde voor zijn broeder heeft, moet hij hem laten weten dat hij van hem houdt”** (at-Thirmidhie / Sahieh al-Albaani)

En van de grote en verworpen fouten van de grote slechtheden is de liefde voor het slechte en de verboden relaties. En de liefde die van de man naar de vrouw is die gebaseerd is op slecht enkel verlangens.

De verheven Islaam heeft de liefde een breed begrip en betekenis gegeven.

Wat in het begin ervan komt is het lief hebben van Allaah subhanahu wata3aala, degene die jou heeft doen bestaan en jou ook begunstigd en de gunst van de leiding heeft gegeven.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“maar degenen die geloven zijn sterker in de liefde voor Allaah” (al-Baqarah:165)

Een van de tekenen van de liefde voor Allaah is het je toewenden aan Allaah, het alleen zijn met Hem, het reciteren van Zijn Boek en het houden van alles waar Hij van houdt. De liefde jegens Allaah heeft de hart van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam gevuld waardoor hij de zoetheid en de rust vond wanneer hij stond tussen de handen van zijn Schepper, dus hij aanbad Hem en knielde neer voor Hem subhanahu wata3aala (verrichte de Sudjoed) totdat zijn voeten barsten (van het lange staan).

3aashah radia Allaahoe 3anhaa heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zo lang bleef staan in het gebed dat de huid van zijn voeten barstte.

Ik vroeg hem: **“Waarom doe je dit, terwijl jouw vroegere en latere zonden zijn vergeven?”**

Hij zei: **“Moet ik geen dankbare slaaf (dienaar) van Allaah zijn?”** (al-Bukhari en Moeslim)

Na de liefde voor Allaah subhanahu wata3aala komt de liefde voor Zijn Boodschapper salla Allaahu 3alayhi wassalam en met wat hij is gekomen aan wetgeving en Sunnah.

Anass radia Allaahoe 3anhoe heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Niemand van jullie gelooft totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn vader, zijn kind en de gehele mensheid”** (al-Bukhari en Moeslim)

Juist, je houdt van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam die tot jou met dit rechtvaardige geloof is gekomen. De liefde voor hem is een van de grote en duidelijke tekenen voor het hebben van al-Imaan (geloof).

Anass radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat een bedoeïen kwam naar de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam en zei: **“O Boodschapper van Allaah! Wanneer zal het Uur beginnen?”** De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: **“Wailaka (Wee jou), wat heb je ervoor voorbereid?”** De bedoeïen zei: **“Ik heb er niets voor voorbereid, behalve dat ik van Allaah houd en zijn Boodschapper”**. De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: **“Je zult zijn met degenen van wie je houdt”**. Wij (de metgezellen van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zeiden: **“En zullen wij dat ook zijn?”**. De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: **“Ja”**. Dus werden we erg blij op die dag... (de hadith gaat nog verder) (al-Bukhari)

Na de liefde jegens Allaah subhanahu wata3aala en Zijn Boodschapper salla Allaahu 3alayhi wassalam komt de liefde voor de metgezellen van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam, radia Allaahoe 3anhoem.

Degenen die alle moeite hebben gedaan en al het dure en goedkope en de zielen hebben ingezet. De metgezellen die hun zielen hebben opgeofferd in de slachtpartijen voor deze geweldige boodschap. Dus wij houden van deze mannen, omdat het houden van hun behoort tot het geloof en tot de vervolmaking en het perfectioneren van het geloof (ihsaan). En hun haten is een daad van ongelooft, hypocrisie en tirannie zoals Aboe Ja3far at-Tahaawie heeft gezegd in zijn geloofsleer rahimahoe Allaah.

En dat je van jou broeders en zusters in de Islaam houdt, degenen die je onder andere ook vaak tegenkomt in de gedeelde ruimtes.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke en zij onderhouden de Salaat (het gebed) en geven de Zakaat en zij gehoorzamen Allaah en zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die Allaah zal begenadigen. Voorwaar, Allaah is Almachtig, Alwijs” (at-Tawbah: 71)

De Islaam spoort aan tot liefde en tot verzoening van de banden tussen mensen en verwerpt wrok, de haat, afgunst en het bedriegen etc.

Een van de smeekbedes van de gelovigen zoals Allaah subhanahu wata3aala zegt in zijn boek in een vertaling:

“En degenen die na hen kwamen, zeiden: Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, Meest barmhartig” (al-Hashr: 10)

En dat je ook van je bloedverwanten houdt en in de eerste plaats jouw ouders, degenen die een reden waren in jouw bestaan en dat jij hun grootse rechten op jou kent. Goedheid jegens de ouders betrachten is een van de grootste handelingen binnen het geloof wat jou Heer heeft bepaald.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘Oef’ tegen hen, snauw hen niet af en spreekt tot hen een vriendelijk woord” (al-Israa’: 23)

Net zoals Allaah subhanahu wata3aala het van Hem bedanken naast het bedanken van de ouders noemt.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot mij is de terugkeer” (Loqmaan: 14)

Het behoort ook tot de liefde in de wetgeving van Allaah dat jij jouw gezin lief hebt waarin Allaah de saamhorigheid en de Barmhartigheid heeft doen keren door als voorbeeld te zijn voor het bevel van Allaah subhanahu wata3aala en de woorden van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam.

Abdullah ibn 3abbaas radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“De beste onder jullie is degene die het beste is voor zijn vrouw, en ik ben de beste onder jullie voor mijn vrouwen” (Ibn Maadjah - Hassan verklaard)

Daarna komt de liefde voor de overige zaken waarmee Allaah de liefde in onze natuurlijke aanleg heeft geschapen, en dat is een breed begrip in de Islaam.

Beste moslims,

Ons geloof spoort ons aan tot verschillende zaken/redenen die als het ware de liefde in onze zielen plant, van deze zaken oftewel redenen zoals in de volgende stukken uit de wetgeving van Allaah te halen is:

Aboe Hurayrah radia Allahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Geef geschenken (cadeaus) en je zult van elkaar houden”** (Hassan verklaard door Imaam al-Albaani)

Deze hadith gaat over de reden oftewel de omgangsvorm die ervoor kunnen zorgen dat de liefde in de zielen wordt geplant van elkaar, oftewel het geven van cadeaus zoals in de Hadith.

Aboe Dharr radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Minacht een goede daad niet (hoe klein die ook mag lijken) ook al is het jouw ontmoeting met jouw (moslim) broeder met een opgewekt gezicht” (Moeslim)

Een van de redenen om de liefde te planten in de ziel is elkaar bezoeken en de zieken te bezoeken.

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Een ieder die een zieke persoon of een broeder van hem bezoekt omwille van Allaah, een omroeper (Engel) roept: Moge je gelukkig zijn, moge je wandelen gezegend zijn, en moge je een waardige positie in Djannah (het Paradijs) krijgen” (at-Thirmidie - Hassan verklaard)

Een van de redenen om de liefde te planten in de ziel is ook bijvoorbeeld het groeten van elkaar.

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Geen van jullie zal het Paradijs binnentreden totdat jullie geloven en je zult niet geloven totdat je van elkaar houdt. Zal ik jullie iets vertellen waardoor je , als je dat doet van elkaar zult houden? Verspreid de ‘Salaam’ onder elkaar” (Moeslim)

En zo ook het verbergen van elkaars tekortkomingen, het helpen van elkaar in elkaars zaken en het brengen van vreugde in elkaars harten enzovoorts.

Alhamdoulillaahi rabbi al3aalamien