

Vrijdag 26-02-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Het huwelijk en de profijten ervan in het wereldse en het hiernamaals

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

Allaah subhanahu wata3aala spoort aan tot het huwelijk zoals Hij subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: **“Trouwt dan met de vrouwen die jullie aanstaan”** (an-Nisaa' - 3)

Allaah subhanahu wata3aala bericht ook dat het huwelijk een van de Soenan is van de Profeten en de Boodschappers. Zoals Hij 3azza wadjal zegt in een vertaling: **“En voorzeker, Wij hebben Boodschappers vóór jou gezonden, en Wij maakten voor hen echtgenoten en nakomelingen”** (ar-Ra3d - 38)

En de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam gebood en spoorde ook aan tot het huwelijk. Abdoellaah ibn Mas3oed radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“O jongemannen, degenen onder jullie die een vrouw kunnen onderhouden, moeten trouwen, want het weerhoudt jullie ervan naar vreemde vrouwen te kijken en het bewaakt jouw kuisheid, maar degenen die dat niet kunnen, moeten zich aan het vasten wijden, want het is een middel om verlangens te onderdrukken” (Bukhari en Moeslim) vóór

Het is ook een noodzaak in het huwelijk om de keuzes te baseren op het geloof en het goede gedrag.

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **Als iemand naar jullie toekomt wiens religie en karakter acceptabel voor jullie zijn, huw hem dan, indien jullie dit niet doen dan zal er fitna en fassad op aarde zijn. Zij zeiden: O Boodschapper van Allaah! En als het in hem bevindt? Hij zei: Als iemand naar jullie toekomt wiens religie en karakter acceptabel voor jullie zijn, huw hem dan. Drie maal”** (at-Thirmidhie)

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zegt ook in een andere overlevering:

“Een vrouw kan voor vier (redenen) gehuwd worden. Vanwege haar bezit, haar rang, haar schoonheid en haar religie. Neem dus degene die religieus is en voorspoedig is (Taribat yadaak)” (Bukhari en Moeslim)

(Taribat yadaaka= letterlijk moge je handen aan het stof kleven). Er wordt uitgelegd dat het wordt gebruikt om iemand tot actie aan te moedigen en daarom is het hierboven vertaald met voorspoedig

In het huwelijk bevinden zich wijsheden en profijten voor zowel het wereldse en het hiernamaals, Daarvan zijn:

1- Het is een aanbidding van Allaah subhanahoe wata3aala en het volgen van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam: De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“De vrouwen en de lekkere geuren zijn voor mij geliefd gemaakt, maar mijn oogappel bevindt zich in het gebed” (Sunan an-Nasa'i)

Anass radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald:

Drie mannen kwamen naar de huizen van de vrouwen van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam om te informeren naar de aanbidding van de Profeet. Toen ze werden geïnformeerd, beschouwden ze hun aanbidding als onbeduidend en zeiden: “Waar zijn we in vergelijking met de Profeet terwijl Allaah zijn zonden uit het verleden en de toekomst heeft vergeven”. Een van hen zei: “Wat mij betreft, ik zal de hele nacht het gebed verrichten”. Een ander zei: “Ik zal continu vasten en zal het niet verbreken”. Een ander zei: “Ik zal me onthouden van vrouwen en nooit trouwen”. De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam kwam naar hen toe en zei:

“Zijn jullie de mensen die zulke en dergelijke dingen zeiden? Bij Allaah, ik vrees Allaah meer dan jullie en ik ben onder jullie het meest gehoorzaam en plichtgetrouw aan Hem, maar toch vast ik en verbreek ik het. Ik verricht het gebed en slaap ook 's nachts en ik huw vrouwen. En wie zich afwendt van mijn Soennah behoort niet tot mij”

(Bukhari en Moeslim)

2- Een van de Profijten en gunsten van het huwelijk is de rust en de barmhartigheid tussen de partners.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt”

(ar-Roem - 21)

3- Een van de profijten van het huwelijk is dat zich daarin de vermeerdering van de Ummah bevindt.

De Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Huw met vrouwen die liefdevol en vruchtbaar zijn, want ik zal met jullie in aantallen de andere volkeren overtreffen” (Abu Dawud - Sahieh al-Albani)

4- Een van de profijten van het huwelijk en de vruchten daarvan is ook waken over de kuisheid. De Islaam is een religie van innerlijke en uiterlijke reinheid.

Allaah subhanahu wata3aala zegt:

“Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allaah is Alwetend over wat zij bedrijven” (an-Noor - 30)

Het huwelijk is dus een van grote redenen die kunnen helpen bij het waken over de kuisheid.

5- Een van de profijten van het huwelijk is de vermeerdering van het proviand (rizq).

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“En trouwt onder jullie die ongetrouwd zijn en de waarachtigen onder jullie slaven en slavinnen. Als zij arm zijn, zal Allaah hen voorzien vanuit Zijn gunst. En Allaah is Alomvattend, Alwetend” (an-Noor - 32)

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam benoemt in een hadith waarin hij 3 personen omschrijft die het recht hebben op de hulp van Allaah, degene die huwt om te waken over zijn kuisheid. (Overgeleverd door Abu Hurayrah / Sunan an-Nasa'i 3218)

6- Een van de profijten van het huwelijk is versterken van de banden tussen de mensen en de gemeenschap, een gemeenschap laten zijn die verbonden is aan elkaar.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“En Hij is Degene Die de mens heeft geschapen uit water en vervolgens heeft Hij hem nageslacht en aangetrouwdheid gegeven. En jouw Heer is Almachtig” (al-Furqaan / 54)

De verwanten die is verwant door de nabijheid en de verbondenheid aan zijn stamboom.

Jubayr ibn Moet3im radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat hij Omar ibn alkhattaab radia Allaahoe 3anhoe heeft horen zeggen op de minbar:

“Leer jullie stambomen en onderhoud vervolgens de verwantschapsbanden, Bij Allaah als er slechte gevoelens zijn tussen een man en zijn broer en hij weet dat er verwantschap is tussen hem en die man, dan zal dat hem ervan weerhouden om de band met hem te verbreken”

(Overgeleverd met een goede keten en sahieh verklaard al-Albani)

De gemeenschap zal niet gerust zijn als er geen contact, barmhartigheid en liefde onderling is. Het is ook goed om de jongeren te helpen en te ondersteunen in het huwelijk. Dit kan middels het vergemakkelijken van het huwelijk en het helpen middels financiële steun.

Door bijvoorbeeld het vergemakkelijken van het huwelijk middels het vergemakkelijken van de verloving en de bruidsschat etc.

3aashah radia Allaahoe 3anhaa heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Een van de zaken van gunsten voor een vrouw is dat haar verloving, bruidsschat en haar zwangerschap (het baren van kinderen) vergemakkelijk wordt”

(overgeleverd door Ahmed)

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“De beste huwelijken zijn de makkelijkste” (Sahieh al-Djaamie3)

De bruidsschat is iets wat tot de recht van de vrouw behoort en het is des te beter als het vergemakkelijk wordt.

De Islaam spoort ook aan tot deze zaak zodat de jongeren ook sneller zullen gaan trouwen en met name ook in deze tijd. De tijd waarin vele jongeren afgekeerd zijn van het huwelijk, sterker nog het is iets wat niet in hen opkomt. Het is dus een grote noodzaak om onze jongeren aansporen tot het huwelijk zodat zij niet vervallen in het verbodene ter gehoorzaamheid van hun Heer en Zijn Boodschapper salla Allaahu 3alayhi wassalam.

In de Islaam bevinden zich er dus vele en vele profijten en vruchten die te plukken zijn als het gaat om het huwelijk.

Zoals eerder is benoemd is dat het huwelijk leidt tot rust en barmhartigheid. Maar de vraag die gesteld wordt luidt: Waarom verkeren de meeste gezinnen aldus partners niet in deze barmhartigheid en rust, terwijl de Islaam dit wel voorschrijft?

Dit is de vraag en de het antwoord zal met de wil van Allaah in de volgende preek gegeven worden.

Alhamdoe lillaahi rabbi al3aalamien