

Vrijdag 12-03-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Het getroffen worden door het boze oog

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

Een van de grootste zaken die leidt tot ellendigheid en veel problemen binnen het huis en daarnaast ook gezinnen uiteendrijft is het getroffen worden door het boze oog. al-Haafidh ibn Hajar rahimahoe Allaah in zijn boekt Fath Albaarie zegt hierover in een vrije vertaling dat het boze oog een blik is van iemand die kijkt naar iets met het gevoel van al-Hasad, oftewel afgunst en jaloezie. Degene die er mee kijkt veroorzaakt er een schade mee.

Het boze oog en hoe de mensen ermee omgaan kent 3 categorieën:

1. De eerste categorie ontkent dit en zegt dat dit behoort tot de onwaarheden en dat er niets bestaat, wat genoemd kan worden als het getroffen worden door het boze oog en de meeste mensen die dit zeggen dat zijn de artsen en de psychiaters etc.
2. De tweede categorie is ervan overtuigd dat al het slechte wat hem overkomt in zijn leven dat de oorzaak het boze oog is. Zij schrijven bijvoorbeeld iedere mislukking toe aan het boze oog.
3. En de derde categorie is de categorie van de middenweg die heeft gekozen voor de middenweg en de rechtvaardigheid. Zij overdrijven hierin niet en zijn hier ook niet laks mee. Zij zien het boze oog als waarheid omdat het is genoemd in de Qor'aan en in de Soennah van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“Hij zei: o mijn zonen ga niet door een poort naar binnen, maar ga door verschillende poorten naar binnen. Ik ken niets voor jullie doen tegen (de wil van) Allaah, het oordeel is slechts aan Allaah. Op hem heb ik mijn vertrouwen gesteld en laten zij die vertrouwen hebben op Hem hun vertrouwen stellen” (Yusuf: 67)

Vele tafsier geleerden hebben over dit vers gezegd dat Ya3qoeb 3alayhi salaam bang was voor zijn kinderen dat zij getroffen zouden worden door het boze oog. En dat hij ze om deze reden heeft meegegeven om door verschillende poorten naar binnen te treden.

Er zijn ook verschillende overleveringen overgeleverd over het boze oog.

Ibn Abbaas radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Het boze oog is waarheid. Als er iets voor de voorbeschikking zou kunnen komen, zou het boze oog dat doen. En als je wordt gevraagd om te baden, doe dat dan” (Moeslim)

Aishah radia Allaahoe 3anha heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Zoek toevlucht bij Allaah tegen het boze oog, voorwaar het boze oog is waarheid” (Ibn Maadjah / Sahieh verklaard door al-Albani)

Djaabir radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“De meeste die sterven van mijn ummah na de bepaling van Allaah en Zijn voorbeschikking, is (sterven) door het boze oog”

(al-Bazaar – Hassan verklaard door al-Albani)

Het boze oog is vandaag de dag veel verspreid onder de mensen en verricht ook veel schade. Dit komt door het zwakke geloof in Allaah en de laatste dag, gebrek aan kennis, vermeerdering van onwetendheid, het wenden tot het wereldse en het afwenden van het hiernamaals. Zo heeft het hart jaloezie, haat en afgunst opgenomen. Dus het is voor de hand liggend dat men elkaar schaadt, de kinderen en het bezit met het boze oog, het is de waarheid en iets wat ook waargenomen wordt.

Als het boze oog waarheid is? Hoe is de weg naar de bescherming ervan dan?

De bescherming tegen het boze oog kent vele wegen.

1. Dat men waakt over het verrichten van de gedenkingen en smeekbedes. Dit is een van de grootste zaken waarmee Allaah subhanahu wata3aala de mens beschermt. Zo hoort men dus te waken over het reciteren van suratoe al-Falaq en an-Naas en Ayaatoe al-Kursie. De gehele Qor’aan is uiteraard een medicijn tegen iedere ziekte en een bescherming en een fort.

Ibn Abbaas radia Allaahoe 3anhoe verhaalde dat de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam toevlucht zocht voor al-Hassan en al-Husayn bij Allaah zeggende:

“jullie voorvader zocht toevlucht voor Ismaaiel en Ishaq zeggende: Oe3iedoekoemaa bikalimmaati-Ilaahi-taamaati min kulli shaytaanien wa haamah, wa min koellie 3aynin laamah” (al-Bukhari)

Interpretatie van de vertaling van de smeekbede:

Ik zoek bescherming voor jullie (twee) in de Vervolmaakte Woorden van Allaah tegen elke duivel en ieder schadelijk ongedierte en tegen elk jaloers, afkeurenswaardig oog.

Dit en nog vele gedenkingen die men kan verrichten in de ochtend (na al-Fadjr) en de avond (na al-Assr). Deze hebben geleerden ook in boeken van de gedenkingen opgenomen. (denk hierbij aan het boekje: Fort van de moslim)

2. Het vragen om Barakah (vermeerdering en zegening en bescherming van Allaah)

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Als iemand van jullie iets ziet van zijn broeder, van zichzelf, van zijn rijkdom wat hij mooi vindt spreek er dan de zegeningen over uit, voorwaar het boze oog is waarheid”

3. Hetgeen verbergen waar men over bang is dat het getroffen zal worden door het boze oog. Imaam al Baghawi heeft in zijn boek van Sharh as-Soenah verhaald dat Othmaan ibn 3affaan radia Allaahu 3anhoe een mooie jongen zag en zei (interpretatie van de betekenis vanuit de uitleg): **“Verberg het kuiltje dat in zijn kin zit, opdat het boze oog hem niet zal treffen”**.

Wanneer men getroffen wordt door het boze oog, dan treffen we de volgende geneeswijzen vanuit de wetgeving van Allaah subhanahu wata3aala:

1. De wassing verrichten. Dit is in een staat wanneer men weet wie degene is die de veroorzaker is van het boze oog. Hij (de veroorzaker) verricht dan de wassing en het water van de wassing wordt dan opgevangen en degene die getroffen is door dit boze oog giet dit water dan over zich heen.

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft 3aamir ibn Rabie3 bevolen de wassing te verrichten toen het bekend was dat hij Sahl ibn Hunayf had getroffen met het boze oog. Vervolgens heeft Sahl ibn Hunayf dit water over zijn hoofd en rug heen gegoten en vertrok hij en schade hem niets meer. (verkorte versie van de overlevering)

2. Ar-Roeqyah asshar3iyah:

Umm Salamah radia Allaahoe 3anha verhaalde dat de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam een meisje met Saf3ah (d.w.z. geelheid) zag in haar gezicht en zei:

“Verricht voor haar Roeqyah want ze is geraakt door het boze oog” (Bukhari & Moeslim)

Roeqyah is toegestaan middels de volgende drie genoemde voorwaarden:

1. Dat het met de woorden van Allaah subhanahu wata3aala gebeurd of met Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen.
2. Dat het in het Arabisch gebeurd en met hetgeen waarvan de betekenis bekend is.
3. Dat de overtuiging er is dat niet de Roeqyah is die geneest, maar de wil van Allaah het is die geneest.

Moge Allaah subhanahu wata3aala over ons allen waken en ons beschermen tegen het boze oog.

Alhamdoe lillaahi rabbi al3aalamien