

Vrijdag 02-04-2021

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## De zuivere intentie omwille van Allaah als weg naar de verlossing

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

AlIzzoe ibn Abdi Assalaam rahimahoe Allaah heeft gezegd: De zuivere intentie is dat de degene die er verplicht mee is de aanbidding slechts en enkel voor Allaah verricht. Hij wenst hier niet voor geprezen te worden door de mensen of geëerd te worden en wenst ook geen profijt hiervan voor zijn geloof of om iets van kwaad te weren in het wereldse. (opgenomen in het boek Maqaasid almoekallafien, blz. 358, Omar sulayman al ashqar)

De zuivere intentie in de daden, hier zijn de Boodschappers meegekomen en zijn de boeken mee gezonden.

Allaah subhanahoe wata3aala accepteert enkel hetgeen wat met een zuivere intentie omwille van Hem gedaan wordt en wat overeenkomt met de leiding van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

**“Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen”**

(al-Kahf: 110)

De leider der gelovigen: aboe Hafs, 3umar ibn al-Khattaab radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: Ik heb de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam horen zeggen:

**“Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties. En voorzeker, elke persoon bekommt<sup>1</sup> slechts hetgeen wat hij intendeert<sup>2</sup>. Voorwaar, al wie waarvan zijn migratie naar Allaah en Zijn Boodschapper is, voorwaar, zijn emigratie is naar Allaah en Zijn Boodschapper. En voorwaar, al wie waarvan zijn migratie is om het wereldse te bereiken, of een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie voor hetgeen waarvoor hij geëmigreerd is”** (Bukhari en Moeslim)

<sup>1</sup> “Bekomt” betekent: krijgt.

<sup>2</sup> “Intendeert” betekent: beoogt, bedoelt.

Dit is een zeer alomvattende Hadith en zijn positie is groot binnen de Islaam. De geleerden hebben deze Hadith geprezen en hebben zich bekommerd om zijn uitleg (van de Hadith). Imaam ashShaafie3ie rahimahoe Allaah heeft gezegd dat deze hadith een derde is van de kennis. Deze hadith treedt 70 deuren van de jurisprudentie (fiqh) binnen, oftewel hij is alomvattend.

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam bericht hier namelijk onder andere over het volgende:

- Elke daad wordt verricht met een intentie.
- Als de intentie zuiver is omwille van Allaah dan schrijft Allaah dit ook voor hem zo op en zal Hij subhanahu wata3aala hem er ook voor belonen.
- En als een persoon met zijn daad as-Soem3a (dat hij gehoord wordt) of ar-Riyaa (dat hij gezien wordt) wilt, dan komt zijn daad te vervallen en wordt deze nietig verklaard.

Zo zijn alle goede daden, een persoon moet hiermee intenderen dat hij of zij alleen de tevredenheid van Allaah wil bereiken en zijn beloning wenst en daarmee het Paradijs binnentreedt en gered wordt van het Hellevuur.

Als dit namelijk zo is dan bevindt de mens zich op een zeer goede zaak.

Maar als een persoon slechts enkel wilt dat men hem prijst en hem eert voor zijn daden, dan zal hij slechts enkel dit krijgen.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

**“(Voor) wie het wereldse leven en haar versiering wensen zullen Wij hun daden daarin volledig vergoeden, en zij zullen daarin niet worden benadeeld. Zij zijn degenen voor wie er in het hiernamaals niets dan de Hel is, en vruchteloos is wat zij daarin (op aarde) verrichtten. En wat zij plachten te doen is verloren gegaan”** (Hud / 15-16)

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam spoorde ook aan tot het hebben van Ikhlaas (zuivere intentie) in de daden.

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

**“Er zijn zeven die Allaah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer, een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën, twee mensen die van elkaar houden omwille van Allaah en elkaar op basis daarvan ontmoeten en uit elkaar gaan, een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te begaan) en dan zegt: “Ik vrees Allaah.”, een man die liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven, en een man die in afzondering Allaah gedenkt en zijn ogen zich vullen”** (Bukhari en Moeslim)

De zeven personen die omschreven zijn in deze Hadith hebben de overeenkomst dat zij hun daden verrichten omwille van Allaah, dus met de zuivere intentie in hun daden. Zij wensen dus geen beloning noch dank van de anderen. Zo waren de metgezellen, de vrome voorgangers, zij verborgen hun goede daden voor de ogen van de mensen om zo toenadering jegens Allaah te zoeken en uit angst dat er Riyaa ( het doen van iets om gezien te worden) in hun daad zou opspelen en het zou afbreken.

azZubayr ibn al3awaam radia Allaahoe 3anhu heeft gezegd:

**“Wie van jullie in staat is om iets van het goede in het verborgene te doen, laat hem dit dan doen”** (Sahieh verklaard door alAlbaani)

Een enkele vrome voorgangers zeiden; Er was een man die 20 jaar lang huilde uit angst voor Allaah en zijn vrouw was met hem en zij wist dit niet. (Beschreven door Imaam ad-dhahabie in Siyar a3laam annoebalaa')

Kijk naar deze vrome voorgangers de mannen die vreesden in het verborgene, welke zijn opgevoed door de Qor'aan, de mannen die de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft verheugd met het feit dat Allaah van hen houdt.

Sa3d ibn abi alWaqas radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat hij de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft horen zeggen:

**“Allaah houdt van de dienaar die atTaqie/Godvrezend (hetgeen verricht wat hem verplicht is gesteld en hetgeen weert dat hem verboden is gesteld), alGhanie/Rijk ( oftewel rijkdom in de ziel, degene die met weinig tevreden is, dus niet degene die veel bezit aan geld of dergelijke) en alGafie/onopvallend (Houdt zich bezig met zichzelf en niet met anderen) is”** (Moeslim)

Hetgeen wat helpt om de zuivere intentie te behouden zijn vele zaken, daarvan zijn:

- Het bewust zijn van het feit dat Allaah subhanahu wata3aala jou ziet. Dat Allaah degene is die de daden beloont op de Dag des Oordeels, laat de mensen dus links liggen en houd je niet bezig met hen, of ze je nou gezien hebben of niet.
- Het veelvuldig verrichten van Dua (smeekebedes) dat Allaah jou Ikhlaas schenkt.
- Het verbergen van de daad, hoe meer je de daad verbergt, waarvoor deze ook vastgesteld is te verbergen is het beter en is de kans ook groter dat deze geaccepteerd wordt. De gene die de oprechte zuivere intentie heeft moet er ook van houden om zijn Hassanaat verborgen te houden, net zoals hij ervan houdt om zijn zondes te verbergen.
- De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam en zijn Metgezellen radia Allaahu 3anhoem als voorbeeld nemen.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

**“Zij zijn degenen die Allaah Leiding gaf: Volgt dus hun leiding Zeg: Ik vraag U er geen beloning voor, het is slechts een vermaning voor de werelden”**

(al-An3aam: 90)

Verdiep je in de Biografie van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam en zijn Metgezellen radia Allaahu 3anhoem, dit zal je helpen om de zuivere intentie te praktiseren en zal je verwijderen van as-Soem3a (dat je gehoord wordt) of ar-Riyaa (dat je gezien wordt).

Ik vraag Allaah de verhevene de meest Nobele om ons te voorzien van Ikhlaas in onze daden.

Amien