

Vrijdag 09-04-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Hoe verwelkomen we de maand Ramadaan

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

Een van de grootste momenten waardoor de Hassanaat worden vermenigvuldigd, waarbij de Zondes worden weggeveegd en waarbij de Barmhartigheid neerdaalt en dat is de maand Ramadaan, de maand van de vele gunsten. De maand van het vasten, langdurig staan (Qiyaam), van vrijgevigheid en het verrichten van de daden op de beste wijze.

Hoe moeten we dus deze grootse maand verwelkomen?

1- We verwelkomen deze maand met de Du3aa (smeebede), dat Allaah subhanahoe wata3aala ons de maand laat halen. De Du3aa is de aanbidding, zoals de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd.

De vrome voorgangers vroegen Allaah dat zij de maand Ramadaan zouden bereiken, en dat Hij subhanahu wata3aala het (de maand Ramadaan) van hen accepteert.

Wanneer je Ramadaan bereikt en je de maan ziet zeg dan hetgeen wat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam ook zei:

“Allaahoema ahillu 3alaina bilyumni wal-iemaani wassalaamati wal-Islaami wattawfiekie lima tuhibbu wa tardaa, Rabbie wa Rabboeka-Llaah”

Interpretatie van de betekenis:

“O Allaah, dat deze maan mag opkomen met zegeningen en geloof en vrede en islam en geef ons de slaging voor hetgeen u lief heeft en behaagt. Allaah is mijn en jouw Heer”

2- Het verwelkomen van de maand Ramadaan door het uitspreken van lofprijzingen en bedanken (jegens Allaah), dat hij (de maand) ons bereikt heeft.

Imaam an-Nawawi heeft gezegd in zijn boek van adhkaar in een vertaling: Weet dat het aanbevolen is voor degene die wederom een duidelijke gunst heeft verkregen of dat er iets schadelijks van hem weggeduwd is, dat hij dan neerknielt uit dankbaarheid jegens Allaah subhanahu wata3aala en dat hij Hem subhanahu wata3aala verheerlijkt.

Hoeveel mensen hebben vorig jaar de maand Ramadaan gevast en verblijven nu momenteel onder het zand. Moge Allaah barmhartig met hen zijn. Het feit dat je de maand Ramadaan hebt bereikt is een zeer grote gunst, die de dankbaarheid jegens Allaah vraagt.

3- Het verwelkomen van de maand Ramadaan met vele vreugde en blijdschap.

Aboe Hurayrah radia Allaahoe 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“De (maand) Ramadaan heeft jullie bereikt, een gezegende maand, die Allaah, De Almachtige en Sublieme jullie heeft opgedragen te vasten. Daarin worden de poorten van de hemel geopend en de poorten van de hel gesloten, en elke duivel wordt vastgeketend. Daarin heeft Allaah een nacht die beter is dan duizend maanden; wie zijn goedheid wordt ontnomen, wordt inderdaad beroofd(van de goedheid ervan)”

(Sunan an-Nasa'i - Sahieh verklaard door al-Albaani)

4- Het verwelkomen van de maand Ramadaan door de kennis, de kennis over de jurisprudentie (Fiqh) van het vasten. Het is verplicht voor de gelovige om Allaah te aanbidden middels kennis. Dit zodat zijn daden correct zijn, waardoor ze worden geaccepteerd door Allaah subhanahu wata3aala.

De Profeet salla Allaahu 3alayhu wassalam zegt in een overlevering:

“Het vergaren van kennis is een verplichting voor iedere moslim” (Hassan - al-Albaani)

5- Het verwelkomen van de maand Ramadaan met het oprechte berouw van alle zondes en het afstand nemen van de slechte gewoontes. Dit zodat je van de Ramadaan profijt kunt hebben door de tijd door te brengen in het goede en niet de dagen en de nachten te verspillen zonder enig profijt ervan te kunnen hebben. Wie dit op deze manier doet, profiteert niet van deze maand. Degene die zijn tijd verspilt, kan de maand zelfs tegen hem laten getuigen. Een van de grootste zaken die je kunt verliezen, is dat je deze maand bereikt maar dat jou zondes niet erin worden vergeven.

Djaabir radia Allaahoe 3anhoe verhaalde dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam de minbar opging. Toen hij de eerste trede bereikte zei hij: **“Ameen”**. Toen hij naar de tweede trede klom, zei hij: **“Ameen”**, en toen hij op de derde trede stapte, zei hij: **“Ameen”**. Ze zeiden: O Boodschapper van Allaah, we hoorden je drie keer **“Ameen”** zeggen. Hij zei: **“Toen ik de eerste trede opging kwam Djibriel salla Allaahoe 3alayhi wassalam naar me toe en zei: Ellendig is de dienaar naar wie Ramadaan komt en wanneer het van hem voorbijgaat, wordt hij niet vergeven. Ik zei: Ameen. Toen zei hij: Ellendig is de dienaar die een of beide ouders in leven heeft en die hem het Paradijs niet laten binnengaan. Ik zei: Ameen. Toen zei hij: Ellendig is de dienaar die niet de zegeningen over je uitspreekt als je in zijn aanwezigheid wordt genoemd, en ik zei: Ameen”**

(al-Adab al-Mufrad 644 - Sahieh al-Albaani)

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Wie leugens en zedeloze taal (dus slechte dingen zegt) en het handelen ernaar niet laat (dus ook slechte dingen doet), voor Allaah maakt het niet uit dat hij zijn eten en drinken laat”**

(Bukhari en Moeslim)

Wij als moslims horen de Ramadaan met een hoge ambitie en ijverig te verwelkomen. Moge Allaah ons leiden naar het goede en naar het vasten van deze maand. Moge Allaah subhanahu wata3aala alle zieken genezen. Ameen.

Alhamdoulillaahi rabbi al3aalamien