

Vrijdag 30-04-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

De laatste tien dagen van de maand Ramadaan

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

3aaishah radia Allaahoe 3anhaa heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zich meer inspande gedurende de maand Ramadaan dan in de andere maanden. En dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalaam zich meer inspande in de laatste tien dagen van de maand Ramadaan dan in de andere dagen. (Moeslim)

3aaishah radia Allaahoe 3anhaa heeft ook gezegd: Dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam wanneer de tien dagen aanbraken (laatste tien van Ramadaan) zijn onderste kleding strak vast maakte (dit duidt erop dat de Profeet geen geslachtsgemeenschap had met zijn vrouwen gedurende deze tien dagen opdat hij zijn tijd had voor de aanbiddingen en zich hiermee bezig hield) 's nachts wakker bleef (voor de aanbidding) en zijn familie (vrouwen) wekte. (Bukhari en Moeslim)

Hij wekte dus zijn vrouwen, opdat zij ook zouden kunnen profiteren van de gedenkingen en de beloning van de aanbiddingen gedurende deze gezegende tijd. Dit leert ons dat wij onze familie, gezin ook horen te herinneren aan het verrichten van de goede daden en de aanbiddingen en het bevelen ervan.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“En beveel jouw familie de Salaah te verrichten en volhard daarin” (Taha: 132)

En een van de zaken die erop wezen dat de Profeet salla Allaahoe 3alayhi wassalam zich extra inspande in de laatste tien dagen, is zijn I3tikaaf (verblijf) in de moskee. Waarbij hij zich volledig toewijdt aan de aanbidden van Allaah subhanahu wata3aala.

3aaishah radia Allaahoe 3anhaa heeft verhaald dat het voor de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam een gewoonte was om I3tikaf te verrichten in de laatste tien dagen van de maand Ramadaan, tot dat Allaah ta3aala zijn ziel nam, toen verrichten zijn vrouwen de I3tikaaf na hem. (Bukhari en Moeslim)

En het geheim van de inspanning gedurende deze laatste tien dagen bevindt zich in twee zaken.

1. Het zijn de laatste dagen van deze gezegende maand en het profiteren van zijn laatste momenten.
 2. Dat laylatoe al-qadr (de nacht van de voorbeschikking) zich hierin (de laatste tien dagen) bevindt, oftewel dit is waar de authentieke overleveringen op wijzen. Dat in de laatste tien nachten laylatoe al-qadr gezocht moet worden.
- Het is dus voor de strijdende dienaar die zich inspant gedurende deze laatste tien dagen, opdat hij profiteert van de beloningen van laylatoe al-qadr en zijn zondes vergeven worden.

De sunnah van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam wijst op de grootsheid en geweldigheid van deze nacht, Allaah ta3aala heeft zelf een volledig hoofdstuk in de Qor'aan doen neerdalen dat gaat over deze geweldige nacht.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling: **“Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Lailatoelqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Djibril) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering”** (al-Qadr)

Allaah subhanahu wata3aala heeft deze nacht verheven en heeft haar opgeheven naar een positie van status en eer. Zo een hoge positie dat deze nacht beter is dan 1000 maanden en de aanbidding en gehoorzaamheid daarin. Dit beslaat ongeveer 83 jaar en 4 maanden en meer dan dit!! Het is een nacht waarin de Engelen neerdalen met de Barmhartigheid en Gunsten van Allaah subhanahu wata3aala en er heerst vrede in tot aan de ochtendschemeringen.

In de sunnah van de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zijn er veel ahadith gekomen die spreken over de gunsten en voordelen van de laylatoe al-qadr. Aboe Hourayrah radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Al wie tijdens de nacht van Laylatoe al-qadr staat (in het gebed) en hoopt op de beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden”** (Bukhari)

3aaishah radia Allaahoe 3anhaa heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zich afsloot in de laatste tien (nachten) van de maand Ramadaan en hij heeft gezegd: **“Zoek Laylatoe al-qadr in de laatste tien dagen van de (maand) Ramadaan”** (Bukhari en Moeslim)

Abu Sa3eed al-Khudri radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Aan mij is laten zien wanneer Laylatoe al-qadr is, toen is het mij doen vergeten, dus zoek het in de laatste tien nachten, in de oneven (nachten) daarvan”** (Sahieh / Ibn Maadjah)

Er schuilt zich hier een onwijs grote wijsheid in, in het feit dat Laylatoe al-qadr verborgen is door Allaahu subhanahu wata3aala, opdat de dienaren gemotiveerd worden om meer daden van aanbiddingen ter verrichten en meer hun best te doen gedurende deze dagen en gedurende de gehele maand.

Laylatoe al-qadr is een nacht die gevuld hoort te worden met aanbiddingen, gedenkingen, het reciteren van de Qor'aan, het veelvuldig bidden, het geven van Sadaqah, etc.

En het mooiste waar een dienaar naar moet streven is het bidden van Isha met de gemeenschap en Fadjr met de gemeenschap. Deze twee gebeden worden dan geschreven alsof je de gehele nacht hebt gestaan in het gebed.

3othmaan radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Al wie de nacht (Ishaa) bidt in gemeenschap (moskee) is alsof hij de halve nacht heeft gebeden en wie de Sobh (Fadjr) bidt in gemeenschap (moskee) is alsof hij de gehele nacht heeft gebeden”** (Ahmed en Moeslim / Sahieh)

De dienaar hoort ook deze gezegende dua verrichten die overgeleverd is door 3aishah radia Allaahu 3anhaa waarin zij tegen de Profeet zei: **Als ik Laylatoe – al-qadr bereik wat moet ik dan daarin zeggen?** Hij salla Allaahu 3alayhi wassalam zei:

“Je hoort dan te zeggen: ‘Allaahuma innaka 3afuwwun tohiboe-l-3afwa fa3foe 3anni’ (O Allaah, u bent de meest vergevingsgezinde, u houdt van vergeving, dus vergeef mij)”
(at-Thirmidhie – hassan/sahieh)

Moge Allaah ons vasten accepteren en ons laten profiteren van deze geweldige tien dagen van de maand Ramadaan.

Ameen! Alhamdoulillaahi rabbi al3aalamien.