

Vrijdag 07-05-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Het profiteren van de laatste dagen van de maand Ramadaan

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

Wij hebben met de gunst van Allaah subhanahu wata3aala deze geweldige maand bereikt. De maand van het vasten, het staan (in het gebed), de Qor'aan en de maand van perfectionisme. Als ieder van ons goed nadenkt over de momenten in zijn leven, dan zal iedereen tot de conclusie komen dan zal hij bewust worden van het feit dat hij vele tekortkomingen kent en vele fouten maakt.

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Alle zonen van Adam zijn foutenmakers, maar de beste onder de foutenmakers zijn degenen die berouw tonen”** (Sahieh)

Dus is het niet zo dat iedere persoon die fouten maakt en tekortkomingen heeft deze geweldige maand gebruikt om veelvuldig om vergiffenis te smeken, Allaah te vragen de aanbiddingen te accepteren en het berouwvol terugkeren naar Hem 3azza Wadjal en het snellen naar het verrichten van de goede daden.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“O jullie die geloven, buigt en knielt en aanbidt jullie Heer en doet het goede, Hopelijk zullen jullie welslagen” (al-Hadj: 77)

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“Wedijvert naar vergeving van jullie Heer en een Tuin (het Paradijs) waarvan de breedte is als de breedte van de hemel en de aarde, die voorbereid is voor degenen die in Allaah en Zijn Boodschapper geloven. Dat is de gunst van Allaah die Hij schenkt aan wie Hij wil. En Allaah is de Bezitter van de Geweldige Gunst” (al-Hadeed: 21)

En ik vraag Allaah dat Hij voor mij en jullie het verrichten van goede daden vergemakkelijkt.

Een van de belangrijke regels en wetgevingen waar wij ons aan moeten houden is het ritueel van het uitgeven van Zakaat el-Fitr. Waarmee wij ons zelf ontdoen van het slechte gepraat en alle slechtheden waar we ons schuldig aan hebben gemaakt gedurende het vasten. En het is een voeding voor de armen, het is een belangrijke collectieve zaak welke de moslims verrichten, waarmee ze de armen ook helpen en er barmhartigheid tussen de moslims en het verheerlijken van hun Heer. Zakaat el-Fitr is een verplichting voor de dienaren die verplicht is gesteld voor de mannen en vrouwen en voor de jongeren en de ouderen. Deze wordt uitgegeven aan de armen en de Soennah is dat het wordt uitgegeven voor het Eid-gebed. Als deze (Zakaat el-Fitr) een of twee dagen voor de Eid wordt uitgegeven dan is hier niets op tegen. Het is niet toegestaan om deze uit te stellen waardoor die later dan het Eid-gebed wordt uitgegeven.

Ibn 3abbaas radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: **“Zakaat el-Fitr; Zuivering voor diegene die vastte om hem te zuiveren van enige onfatsoenlijke daad of spraak en met het doel behoeftigen te voorzien van voedsel. Het wordt geaccepteerd als Zakaah voor de persoon die het betaalt voor het Eid-gebed en het is Sadaqah (vrijwillige liefdadigheid) voor de persoon die het betaalt na het Eid-gebed”** (Overgeleverd door Abu Dawud, Ibn Maadjah en Al-Haakim / Sahieh)

Wat ook een van de rituelen van het einde van deze maand is, is het Eid-gebed en het is een geweldige en grootse ritueel. Het is aanbevolen (Soennah) voor degene die ernaar toe gaat om de Ghusl (grote wassing) te verrichten, te parfumeren (mannen) en de mooiste kleding aan te trekken (mannen) zonder te verspillen en nederig te zijn waarbij hij Allaah subhanahu wata3aala prijst en Hem dankt voor al zijn gunsten die Hij hem heeft gegeven.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allaahs Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn” (al-Baqarah: 185)

Het is ook aanbevolen (van de Soennah) om voordat je naar de Moskee gaat voor het gebed om iets te eten, het is hierbij aanbevolen om wat dadels te eten. Het is aanbevolen deze in een Witr (oneven) hoeveelheid te eten, dit betekent 3, 5, 7 of meer..

Anass ibn Maalik radia Allaahoe 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam 's ochtend op de dag van Al-Fitr (Eid) niet naar buiten ging, totdat hij een paar dadels at, en hij at een oneven aantal (Bukhari)

Ik vraag Allaah subhanahu wata3aala ons vasten, staan (in het gebed) te accepteren en ons te redden van het Hellevuur middels deze maand.

Ameen! Alhamdoulillaahi rabbi al3aalamien.