

Vrijdag 21-05-2021

De Khotba van vandaag gaat over het volgende:

Het streven naar saamhorigheid en het weren van verdeeldheid

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

Allaah subhanahu wata3aala heeft ons bevolen om samen een te zijn en een gelijk woord uit te spreken. Het samen zijn in het gebed en het rechtmaken van de rijen.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

“En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allaah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allaah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen”

(Aali-Imraan: 103)

Aboe Musa Alash3arie radia Allaahu 3anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Een gelovige ten opzichte van een andere gelovige is als een bouwwerk dat elk ander vasthoudt(verstevigt)”** (Moeslim)

An-Noe‘maan ibn Bashier radia Allaahu 3anhu overlevert dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam zei: **“De gelijkenis van de gelovigen in hun onderlinge genegenheid, barmhartigheid en sympathie, is als de gelijkenis van één lichaam. Lijdt één van de ledematen, dan heeft dit effect op de rest van het lichaam in de vorm van koorts en slapeloosheid”** (al-Boekhaarie en Moeslim)

Kijk naar deze geweldige vergelijking waaruit wij vele lering kunnen trekken aangaande de omgang met elkaar.

Beste broeders en zusters,

Het jezelf afschermen van de mensen en de vele verschillen, hebben een slecht effect op de gemeenschap. Enkele van deze effecten zijn:

1. Mislukking en het verliezen van de kracht.

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling;

“En gehoorzaamt Allaah en Zijn Boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En weest geduldig: voorwaar, Allah is met de gedulden” (al-Anfaal: 46)

2. De vernietiging en het vallen onder de belofte(van Allaah).

Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling;

“En weest niet als degenen die (onderling) verdeeld zijn en gaan redetwisten nadat de duidelijke Tekenen tot hen gekomen zijn. En zij zijn degenen voor wie er een geweldige bestraffing is” (Aali-Imraan: 105)

3. De hoeveelheid verschillen en onenigheden is een reden dat de Oemmah vernietigd wordt.

Abdoellaah ibn Mas3ood radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald:

Ik hoorde een man een vers (van de Edele Qor'aan) reciteren, maar ik had de profeet het anders horen reciteren. Dus ik pakte de man bij de hand en bracht hem naar Allaahs Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam en berichtte hem hierover en zag aan zijn gezicht dat hij dit afkeurde en hij zei: **“Jullie hebben allebei gelijk. Verschil niet, want de naties vóór jullie verschilden en kwamen om (vanwege hun verschillen)”** (al-Bukhari)

Vervolgens een advies aan mezelf en aan jullie om afstand te nemen van de verschillen en het houden van discussiëren. De persoon zal hiermee alleen het uiteendrijven bereiken en de harten verharden.

De Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd: **“Ik sta garant voor een huis in het laagste Paradijs voor degene die de discussie nalaat, al heeft hij gelijk. En een huis in het middelste van het Paradijs voor degene die het liegen nalaat al is het voor de grap. En een huis in het hoogste Paradijs voor degene die een goed gedrag heeft”**

(Aboe Daawoed)

Omar ibn alKhattab radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Profeet salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

“Ik beveel jullie (je te houden aan) mijn metgezellen, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen. Dan zal liegen zich verspreiden totdat een man een eed zal afleggen als er geen eed van hem is gevraagd, en een getuige zal getuigen wanneer zijn getuigenis niet werd gevraagd. Zie! Een man is niet alleen met een vrouw, maar de derde van hen is Ash-Shaitan. Houd jullie aan de Jama'ah, pas op voor scheiding, want Ash-Shaitan is inderdaad met één, en hij is verder van twee verwijderd. Wie de beste plek in het paradijs wil, laat hem dan bij de Jama'ah blijven. 'Wie zich verheugt met zijn goede daden en bedroeft over zijn slechte daden, dat is de gelovige onder jullie”

(At-Thirmidhie en sahieh verklaard door al-Albani)

Allaah subhanahu wata3ala is bij de saamhorigheid en de eenheid. Het is dus belangrijk ons hieraan te houden en dit ook als zeer serieus te nemen en als het ware de rijen één en recht te maken. Laten blijken dat we een oemmah zijn.

Moge Allaah ons in staat stellen dit te kunnen bewerkstelligen en moge Allaah de harten tot elkaar brengen.

Alhamdulillah rabbi al3alamien.