

Vrijdag 04-06-2021

*De Khotba van vandaag gaat over het volgende:*

## De gunsten van het lofprijzen van Allaah

Bismi Allaahi arRahmaani arRahiem. Wassalaatoe wassalaamoe 3alaa nabijina Mohammed.

Het uitdrukken van het lofprijzen van Allaah subhanahu wata3ala is het geweldigste waarmee een dienaar toenadering tot zijn Heer kan zoeken.

Het is een gezegend woord dat makkelijk door de tongen uitgesproken kan worden. Het behoort tevens ook tot een van de geliefde uitspraken jegens Allaah subhanahu wata3aala.

Samurah bin Jundub radia Allaahoe 3anhu heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

**“De meest geliefde woorden bij Allaah zijn, waarbij het niet uitmaakt met welke van hen je begint: Geprezen zij Allaah, alle Lof zij Allaah, er is geen God behalve Allaah, Allaah is de Grootste”** (Moeslim)

En de betekenis van alHamdulillaah (alle lof zij Allaah) is zoals de geleerde ibn Al-Qayyim rahimahoe Allaah heeft beschreven in zijn boek badaa3i'i alfawaa'ied:

"Het berichten over het perfecte dat geen tekortkoming kent en dat je Allaah prijst, van Hem houdt en Hem eert."

Het perfectionisme dat geen tekortkoming kent is een vaststaand iets in zijn namen en eigenschappen en behoort ook alleen tot Hem subhanahu wata3aala.

Dus geen tekortkoming in zijn Goedheid, Vrijgevigheid en in het zenden van Zijn Boodschappers.

Het woord alHamdulillaah heeft een hoogstaande positie binnen de Islam.

Allaah subhanahu wata3aala heeft zichzelf lofgeprezen en Hij houdt ervan dat Zijn schepselen hem lofprijzen.

En met het Lofprijzen heeft Allaah ook Zijn boek geopend. Allaah subhanahu wata3aala zegt in een vertaling:

**“(1) In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige (2) Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden”** (al-Fatihah: 1-2)

De geleerde Djaabir alDjazaa'rie rahimahoe Allaah heeft in zijn Tafsier gezegd:

"Allaah subhanhu wata3aala bericht ons hiermee dat alle vormen en eigenschappen van lofprijzen tot Hem toekomen en behoren en niemand anders naast Hem.

Hij is de Heer van alles en de bezitter van alles. Dus het is aan ons om Hem te lofprijzen en te eren."

De Surah van alHamd oftewel alFaatihah is het geweldigste hoofdstuk van de Qor'aan.

Abu Sa'id Ar-Rafi' bin Al-Mu'alla radia Allaahu 3anhoe heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

**“Zal ik je de geweldigste Surah van de Qor'aan leren voordat je de moskee verlaat?”**

Toen nam hij salla Allaahu 3alayhi wassalam me bij de hand, en toen we op het punt stonden de moskee buiten te treden zei ik: U zei dat u me de geweldigste Surah ging leren en Hij zei: **“Het is Alhamdu lillahi Rabbil 'Alamin (dwz Surat Al-Fatihah) die As-Sab' Al-Mathani is (dwz de zeven keer herhaalde Ayat) en de Geweldige Qor'aan die aan mij is gegeven”** (al-Bukhari)

Abu Malik Al-Ash'ari radia Allaahu 3anhu heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahu 3alayhi wassalam heeft gezegd:

**“Zuiverheid is de helft van het geloof, en het lofprijzen van Allaah vult de schaal. Subhanallaah (Verheerlijking) en alHamdulillaah (lofprijzing) vullen wat zich tussen de hemelen en de aarde is. Gebed is een licht, liefdadigheid is het bewijs en geduld is verlichting. De Qor'aan is een bewijs voor jou of tegen jou. Alle mensen gaan 's morgens vroeg naar buiten en verkopen zichzelf, of ze maken zichzelf vrij of ruïneren zichzelf”** (Moeslim)

De gelovige dienaar is niet los te maken van het lofprijzen van zijn Heer in welke situatie hij zich ook bevindt.

Bij het slapen gaan en bij het ontwaken. Wanneer hij alleen is of in welke situatie hij zich ook bevindt. Dit betekent dat hij Allaah lofprijst in voorspoed en tegenspoed, in goede tijden en in tijden van rampen dus.

3aaishah radia Allaahu 3anha heeft verhaald:

Wanneer de Boodschapper van Allah salla Allaahu 3alayhi wassalaam iets zag waar hij van hield, zei hij: **“Al-hamdu lillahil-ladhi bi ni'matihi tatimmus-salihah (Alle Lof is aan Allaah door Wiens genade goede daden worden voltooid)”**. En als hij iets zag waar hij afschuw van had, zei hij: **“Al-hamdu lillahi'ala kulli hal (Alle lof is aan Allaah onder alle omstandigheden)”** (Ibn Maadjah , sahieh verklaard door as-sojoetie en hassan verklaard door al-Albaani)

Deze geweldige vorm van aanbidding die wij aan ons voorbij laten gaan moeten we weer doen herleven en onze tongen ermee gewend laten zijn. We horen dus vaker alhamdulillaah te zeggen in elke tijd en situatie.

Moge Allaah ons doen behoren tot degenen die dankbaar zijn in elke tijd en situatie.

Alhamdulillaahi rabbi al3alamien