

De uitweg uit beproevingen.

Vluchten voor fitnah vindt plaats wanneer men zijn toevlucht neemt tot Allah, de Almachtige. Dit is in overeenstemming met Allah (ﷻ) Zijn woorden: **﴿Vlucht daarom naar Allah (van Zijn Kwelling naar Zijn Barmhartigheid)﴾ (S51-A50).**

Het dierbaarste bezit voor elke moslim is de degelijkheid van zijn geloof. De Profeet (ﷺ) zei: **"Er zal een tijd komen dat het beste bezit voor een moslim een kudde schapen zal zijn die hij naar bergtoppen en plaatsen van regenval drijft om met zijn religie te vluchten voor fitnahs"** (Al-Bukhari)

Goddelijke toereikendheid is afhankelijk van de aard van de dienstbaarheid van het individu door aanbidding; hoe gehoorzamer je bent aan Allah (ﷻ), hoe meer je begunstigd zult worden met goddelijke toereikendheid." Daarom heeft de Profeet (ﷺ) mensen geïnstrueerd om Allah te aanbidden in tijden van fitnah. Hij (ﷺ) zei: **"Aanbidding in tijden van onrust staat gelijk aan hijra (migratie) om zich bij mij aan te sluiten"** (Muslim).

Daarom alle lof voor de gelovige die zijn toevlucht neemt tot gebeden en aanbidding, terwijl anderen bezig blijven met vormen van tumultueuze onrust en gretig op jacht gaan naar nieuws en geruchten volgen. Alle lof voor degenen die zich veilig en rustig voelen door de herinnering aan Allah (ﷻ) wanneer zielen angstig zijn en harten worden verstoord.

Aanbidding zit vol geheimen, waaronder de volgende: het vertegenwoordigt de voorzieningen voor de gelovige, de geestelijke benodigdheden voor de ziel en het licht voor het hart. De profeet Mohammed (ﷺ) haastte zich om gebeden uit te voeren wanneer hij toevallig met een ernstige zaak werd geconfronteerd. Hij (ﷺ) drong er bij gelovigen op aan om vrome daden te verrichten, omdat ze hen beschermen tegen fitnah voordat deze plaats vindt en ze redt van het moment dat het plaats vindt. Onze geliefde Profeet Mohammed (ﷺ) zei: **"Zoek je toevlucht voor fitnahs, zowel openlijk als verborgen"** (Muslim)

O dienaren van Allah!

In tijden van fitnahs, wordt de moslim geconfronteerd met een veelheid aan nieuws en geruchten, en dus wordt de waarheid verward met onwaarheid. Dit komt voornamelijk door de toegenomen impact van gedrukte en audiovisuele media, de verspreiding van elektronische websites en datanetwerken, samen met het gemak van communicatie, de snelheid van nieuwsoverdracht, de snelle verspreiding van leugens en het lef van mensen om leugens te vertellen zonder gevoel van schaamte of angst voor Allah. Abu Huraira (رضي الله عنه) vertelde dat de profeet Mohammed (ﷺ) had gezegd: **"Het is genoeg bewijs om te zeggen dat iemand leugens vertelt als hij praat over alles wat hij hoort."** (Muslim)

In werkelijkheid vereist goed gedrag verificatie en geduld, welwillendheid en vergeving in tijden van fitnahs en plotselinge veranderingen in levensomstandigheden, het raadplegen van ervaren en wijze geleerden en het vermijden van het nemen van beslissingen alleen. Een veilig persoon is degene die al dergelijke beproevingen bespaard is genoten. Het is dus niet nodig dat u uw eigen inspraak hebt in elk probleem of uw mening over elk incident.

Rechtvaardigheid en eerlijkheid moeten ook in acht worden genomen. Allah (ﷻ) zegt: **﴿En als jullie (recht)spreken, wees dan onpartijdig﴾ (S6-A152).** Allah (ﷻ) zegt ook: **﴿En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet dat rechtvaardig te wezen. Wees rechtvaardig (voor zowel vriend als vijand), want dat is het dichtst bij godsvrees. Vrees daarom Allah! Waarlijk, Allah weet wat jullie doen﴾ (S5-A8)**

In tegenstelling hiermee zijn er mensen die in tijden van fitnahs, niet zouden aarzelen om de gelovigen te schaden in hun eer en waardigheid. Ze zouden zowel hun tong als hun potloden slijpen om de rechtvaardigen te vernederen, verwarring te zaaien onder gewone moslims, feiten te smeden en aan te zetten tot fitnah en onenigheid, in gedachten houdend dat de gevaarlijkste van allemaal fitnah in de religie is.

In deze context zegt Allah (ﷻ): **Waarlijk, degene die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen veroordeelden, en daarna geen berouw toonden, voor hen is de bestraffing van de Hel en zij zullen de bestraffing van het brandende vuur ontvangen** ﴿85-A10﴾

Bij twijfel of dubbelzinnigheid moet een gelovige proberen verwarring te voorkomen. Zodra de zaken echter duidelijk zijn, moet hij de kant kiezen van wat eerlijk en juist is; in plaats daarvan moet hij moeite doen om de waarheid te onthullen. Daarom mag hij de onderdrukten die recht hebben op een bepaald recht niet dwarsbomen onder het voorwendsel van het vermijden van fitnah.

Wanneer fitnahs plaatsvinden, geesten worden weggenomen en harten worden verslagen, Wanneer fitnah toeslaat, zou de rechtmatige niet in staat zijn om de onbeschaamde af te weren en niemand zou ervan gered worden (fitnah) behalve degenen die Allah ervoor kiest om er onkwetsbaar voor te maken.

O dienaren van Allah!

Er zijn nog steeds beproevingen en fitnahs in dit leven, dus bewapen jezelf met geduld om dergelijke rampen te verslaan. Geduld betekent niet de bereidheid om genoegen te nemen met minder en zich over te geven aan vervreemding, maar de vastberadenheid om zich te wijden aan het geloof en te doen wat de islamitische wetgeving vereist, en dit is inderdaad prijzenswaardig.

In deze tijd is het belangrijk voor moslims om optimistisch en hoopvol te blijven en wanhoop te vermijden. Taqwa zal uiteindelijk de overhand hebben, want we lezen in de Heilige Koran: **En het kan zo zijn dat jullie een afkeer hebben van iets terwijl het jullie juist ten goede komt** ﴿S2-A216﴾. In deze context is het even belangrijk om Allah's wijsheid te gedenken bij het tot stand brengen van beproevingen.

Er moeten brandende gebeurtenissen zijn die de gelovigen net zozeer terug naar hun geloof zouden leiden als dat ze zich er van hebben teruggetrokken, vergeldingen die hen net zozeer hun toevlucht zouden doen zoeken bij hun Schepper als ze zich van Hem hebben vervreemd, en aardse rampen die hen zouden oproepen om terug te keren naar datgene wat glorie en macht bracht aan jullie en aan jullie voorgangers. Ontberingen worden immers altijd gevolgd door opluchting.

O Allah! Vergeef onze zonden, bedek onze gebreken, maak onze zaken gemakkelijk en vervul onze wensen in wat U behaagt!

O Allah! Vergeef onze zonden, die van onze ouders, onze grootouders, onze vrouwen en kinderen! U bent inderdaad Alhorend!

O Allah! Aanvaard van ons, U bent de Alhorende, de Alwetende! Aanvaard onze bekering; U bent de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige!