

## De eer en verheven positie van moskeeën

O moslims!

Allah (ﷻ) heeft sommige van Zijn schepselen bevoordeeld boven anderen en heeft de voorkeur gegeven aan wat Hij wil, allemaal door Zijn genade. Hij gebiedt ons om Hem te aanbidden door te weten wat de heilige teksten beter achten en ons te houden aan de regels die erin worden voorgeschreven. Dit zet moslims ertoe aan om het voortouw te nemen in het doen van verdienstelijke daden en met elkaar te wedijveren om de hoogste graden van rechtvaardigheid. Het criterium voor het bevoordelen van sommige van Allah's schepselen boven anderen is dat van vroomheid en het vervullen van dienstbaarheid aan Allah (ﷻ). Mensen verschillen hierin enorm. De profeet (ﷺ) zei eens over twee mannen: **"Deze [arme man] is beter dan zovelen van de anderen die de aarde vullen"** (al-Bukhari). Evenzo variëren plaatsen op aarde in verdienste, en de dierbaarste daarvan voor Allah de Verhevene zijn de plaatsen waar Hij wordt aanbeden. De profeet (ﷺ) zei: **"De meest geliefde plaatsen voor Allah zijn de moskeeën"** (Moslim). Dit komt omdat ze worden uitgekozen als plaatsen waar daden van aanbidding worden uitgevoerd, uitspraken van herinnering aan Allah (ﷻ) worden geciteerd, de gelovigen worden verzameld en religieuze rituelen openlijk worden beoefend.

De grootste en meest eervolle van alle moskeeën is de Heilige Moskee van Mekka. Het is het eerste huis van aanbidding dat ooit voor de mensheid op aarde is ingesteld en is altijd een vuurtoren geweest die mensen naar de waarheid leidt. Allah (ﷻ) zegt: **«Waarlijk, het eerste Huis" dat voor de mensheid werd aangewezen, is dat in het gezegende Bakka (Mekka), als leiding voor de werelden»** (S3-A96)

Allah (ﷻ) heeft het tot één van de pijlers van de islam gemaakt om er een pelgrimstocht naartoe te maken en het te omcirkelen. Hij heeft het gekozen als de qiblah voor Zijn gelovige dienaren. Eén enkel gebed daarin is als beloning gelijk aan honderdduizend gebeden in elke andere moskee.

Ernaast in deugdzaamheid staat de Moskee van de Profeet (ﷺ) in al-Medina, die vanaf de eerste dag op vroomheid was gegrondvest. Het verrichten van één gebed daarin is beter dan het verrichten van duizend gebeden in een andere moskee, behalve de Heilige Moskee in Mekka. Het is ook de laatste moskee ooit gebouwd door een profeet. Vervolgens komt de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem, de eerste qiblah van de moslims en de plaats waar de Boodschapper van Allah (ﷺ) werd meegenomen op zijn Nachtreis (al-Isra'). Het was de tweede moskee die op aarde werd opgezet, de eerste was de Heilige Moskee in Mekka.

Moslims mogen niet op reis gaan naar een andere moskee dan deze drie. De profeet (ﷺ) zei: **"Geen enkele moslim zou een reis moeten ondernemen om een andere moskee dan deze drie te bezoeken: deze moskee van mij [d.w.z. de moskee van de profeet in al-Medina], de heilige moskee [in Mekka] en de al-Aqsa-moskee [in Jeruzalem]"** (Overeengekomen).

Moskeeën zijn de Huizen van Allah (ﷻ). Hij schrijft ze aan Zichzelf toe om hun eer en grote achting te tonen en noemt ze vaak in de Koran. Degenen die moskeeën bezoeken zijn de beste van de hele schepping, namelijk de profeten en hun volgelingen. Allah (ﷻ) zegt: **«En (gedenk) toen Abraham en (zijn zoon Ismaël) de funderingen van het huis (de Ka'ba in Mekka) legden...»** (S2-A127).

Het bouwen van moskeeën is een middel om dichterbij Allah te komen, evenals een daad van aanbidding. Allah de Verhevene heeft het Paradijs beloofd aan degenen die ze bouwen.

Onze geliefde Profeet (ﷺ) zei: **"Als iemand een moskee bouwt omwille van Allah, Allah zal een huis voor hem bouwen zoals het in het Paradijs is"** (Overeengekomen).

Wie moskeeën bezoekt, zal een grote beloning krijgen. De profeet (ﷺ) zei: **"Voor elke stap die hij zet, noteert Allah voor hem een goede daad, verheft hem een graad en vergeeft één van zijn zonden"** (Muslim)

Frequent wandelen naar moskeeën en wachten op de gebeden is een vorm van standvastigheid en opmerkzaamheid in de religie, net als het bewaken van de grenzen omwille van Allah (ﷻ). De Profeet (ﷺ) zei: **"Als iemand van jullie naar de moskee gaat bij zonsopgang of zonsondergang (voor**

gebed), Allah zal voor hem een gastvrije verblijfplaats in het Paradijs voorbereiden wanneer hij gaat" (Overeengekomen).

De Profeet (ﷺ) zei ook: **Degene die de hoogste beloning voor gebed zal ontvangen, is degene die de verste afstand naar de moskee loopt, als beloning gevolgd door degene die naast hem in de verte staat. En degene die wacht tot hij het gebed met de imam uitvoert, zal een grotere beloning ontvangen dan degene die het gebed alleen uitvoert en naar bed gaat.** (Overeengekomen)

Naar moskeeën lopen is één van de middelen om iemands zonden vergeven te krijgen.

De profeet (ﷺ) zei: **"Als iemand de wassing op de juiste manier uitvoert voor het gebed, naar buiten loopt om het verplichte gebed uit te voeren en het samen met mensen in de moskee uitvoert, Allah zal hem zijn zonden vergeven"** (Moslim).

Moskeeën liefhebben en eraan gehecht zijn, behoren tot de middelen om leiding en gerechtigheid te verkrijgen. Onder de zeven soorten mensen die Allah onder Zijn Schaduw zal schaduw op de dag dat er geen schaduw is behalve de Zijne, is een man wiens hart verbonden is met moskeeën.

De profeet (ﷺ) zei: **"Wanneer een moslim de moskee binnengaat, wordt hij in het gebed beschouwd zolang hij op het gebed wacht; de engelen blijven tot Allah voor hem bidden zolang hij op de plaats zit waar hij bidt en zeggen: 'O Allah! Wees hem genadig. O Allah! Vergeef hem'"** (al-Bukhari).

De islam houdt moskeeën in hoog aanzien en eert degenen die ze schoonmaken en hun onderhoud uitvoeren. Toen de profeet (ﷺ) vroeg aan zijn metgezellen naar een vrouw die zijn moskee schoonmaakte en ze vertelden hem dat ze was gestorven. Daarop zei hij: **"Laat me haar graf zien" Toen ze dat deden, ging hij naar haar graf en voerde het begrafenisgebed voor haar uit"** (al-Bukhari).

De goede manieren die in acht moeten worden genomen wanneer je naar de moskee gaat, zijn onder meer het dragen van schone, geschikte kleding. Allah de Verhevene zegt:

**﴿O Kinderen van Adam, kleedt jullie goed en mooi voor het gebed (en bij de rondgang van de Ka'ba)...﴾** (S7-A31)

Een teken van het eren van moskeeën is het handhaven van een vreedzame en waardige houding in iemands uiterlijk en manier van lopen naar hen toe. De profeet (ﷺ) zei: **"Als het gebed is begonnen, kom er dan niet rennend naartoe, maar kom wandelen met rust. Voer uit wat je ervan inhaalt [met de imam]; en maak goed wat je ervan gemist hebt"** (Overeengekomen).

Wanneer men bij een moskee aankomt, moet men deze eerst met de juiste voet betreden, om het te eren. Aangezien een moskee een plaats van aanbidding, barmhartigheid en smeekbede is, moet men bij het betreden ervan zeggen: **"O Allah! Open voor mij de poorten van Uw barmhartigheid"**. Bij het verlaten ervan zou men moeten zeggen: **"O Allah! Ik vraag U om Uw genade"** (Muslim). Als een vorm van respect moet men niet gaan zitten bij het betreden van een moskee voordat men een twee-raka-at gebed uitvoert.

De oproep tot het gebed (adhan) in moskeeën is een indicatie van bescherming en veiligheid.

De belangrijkste onder de rechtvaardigen wedijveren met elkaar om de eerste rijen in moskeeën te bezetten. De profeet (ﷺ) zei: **"Als mensen de beloning zouden kennen van het reciteren van de adhan en op de eerste rij in gebed zouden staan, zouden ze alles doen wat ze konden om ze te bereiken, zelfs als ze loten voor hen moesten trekken"** (Moslim).

Het inbrengen van leven in moskeeën kan worden bereikt door Allah te gedenken en religieuze kennis in hen te zoeken. Allah de Verhevene zegt: **﴿(Zo'n licht brandt) in huizen waarvoor Allah gebod (Hem) erin te eren en Zijn naam te noemen, zij prijzen Zijn Glorie daarin in de ochtenden en de avonden..﴾** (S24-A36)

Allah prijst degenen die moskeeën onderhouden door daden van gehoorzaamheid in hen uit te voeren en beschrijft hen als mannen die Allah (ﷻ) heeft bewaakt voor de beproevingen van dit wereldse leven: **﴿(Door) mannen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van de**

## **Overdenking van Allah en (ook niet van) het onderhouden van de gebeden en van het geven van Zakaat. Zij vrezen voor een Dag waarop hun harten en hun ogen zich omkeren) (S24-A37)**

De engelen bezoeken ook moskeeën, luisteren naar khutbahs en omringen kennisbijeenkomsten in hen. De Profeet (ﷺ) zei: **"Geen enkele groep mensen komt samen in één van de Huizen van Allah om het Boek van Allah te reciteren en te leren, of rust daalt op hen neer, barmhartigheid overspoelt hen, de engelen omringen hen, en Allah maakt melding van hen aan degenen die bij Hem zijn"** (Moslim).

Kennis zoeken in moskeeën is beter dan alle wereldse rijkdommen en genoegens. De Profeet (ﷺ) zei: **"Zou iemand van jullie niet 's ochtends naar de moskee willen gaan en twee verzen van het Boek van Allah willen leren (of reciteren)? Ze zijn beter voor hem dan twee kamelen, en drie verzen zijn beter dan drie kamelen, en vier verzen zijn beter voor hem dan vier, en hetzelfde geldt voor een willekeurig aantal verzen"**. (Moslim)

De profeet (ﷺ) gebruikte zijn moskee in al-Medina als een plaats om moslims over hun religie te onderwijzen, en gaf zo aanleiding tot een werkelijk unieke, ongekende generatie, die nooit meer zal worden opgewekt. Hij moedigde moslims aan om zich aan te sluiten bij kringen van leren en het herdenken van Allah (ﷻ) in zijn moskee. Hij (ﷺ) sprak eens over drie mensen en zei: **"Één van hen zocht zijn toevlucht bij Allah en dus gaf Allah hem toevlucht; de tweede voelde zich verlegen en dus toonde Allah vriendelijkheid aan hem vanwege zijn verlegenheid, en de laatste wendde zich af, en dus keerde Allah zich van hem af"** (Overeengekomen).

Vanwege de eer die aan gelovigen in moskeeën wordt verleend, staat de islam niet toe dat ze worden gestoord, zelfs niet door ze onnodig aan te raken. Een man ging de moskee binnen en begon over mensen heen te stappen om de eerste rijen te bereiken terwijl de profeet (ﷺ) op een vrijdag de khutbah uitreedde. De profeet (ﷺ) zei tegen hem: **"Ga zitten; je hebt mensen gestoord"** (Abou-Dawud).

De islam staat niet toe dat mensen medeaanbidders beledigen met een geur die ze misschien niet leuk vinden. Als een vorm van discipline staat de islam niet toe dat mensen met afstotelijke geuren de moskee betreden. De profeet (ﷺ) zei: **"Iedereen die knoflook of ui heeft gegeten, moet van ons wegblijven [of hij zei: "moet wegblijven van onze moskee"], en moet in zijn huis blijven"** (Overeengekomen).

Moskeeën zijn plaatsen waar moslims gemoedsrust ervaren, het hiernamaals herinneren, hun relatie met Allah (ﷻ) versterken en wegblijven van wereldse zorgen. De primaire religieuze plicht van elke dienaar is om Allah (ﷻ) oprecht te aanbidden en niemand anders dan Allah alleen te smeken in moskeeën of op een andere plaats. Allah de Almachtige zegt: **«En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roep daarom niemand naast Allah aan!»** (S72-A18)

Één van de doelstellingen van de islamitische wetgeving achter het opzetten van moskeeën is om de harten van moslims samen te brengen en eenheid onder hen te bereiken. Daarom is het niet toegestaan om ze te gebruiken als een middel om onenigheid te creëren of om verdeeldheid in hen te tonen. Allah de Almachtige zegt: **«En voor degenen (de huichelaars) die een moskee bouwen om schade en ongeloof en onenigheid tussen de gelovigen te bewerkstelligen, en als een hinderlaag voor degenen die eerder tegen Allah en Zijn Boodschapper vochten: zij zullen zeker zweren dat hun bedoelingen alleen maar goed zijn. ...»** (S9-A107)

Beste moslims, moskeeën zijn de bron van eer voor moslims en het symbool van hun religie. Als iemand ze onderhoudt met gebeden en herinnering aan Allah (ﷻ), Allah zal hem in rang verheffen, hem zegenen met geluk en zijn hart vullen met vreugde. Het uitvoeren van de verplichte gebeden in de moskeeën is één van de rituelen en verplichtingen in de islam.

De islam zal altijd eervol en sterk blijven met zijn moskeeën, zijn uitspraken en de gelovigen. Hoe meer er tegen wordt gevochten, hoe sterker het wordt; en hoe meer het met rust wordt gelaten, hoe meer het zich verspreidt. De Profeet (ﷺ) zei: **"Deze religie zal zich blijven verspreiden tot aan de**

**dag en nacht reiken, zodanig dat Allah geen huis in een stad of woestijn zal verlaten, maar het deze religie zal binnenlaten"** (Gerapporteerd door Ahmed).

Dit betekent dat de islam zal worden geïntroduceerd in alle woningen op aarde en dat niemand in staat zal zijn om de verspreiding ervan af te weren. Allah de verhevene zegt:

**﴿Zij willen Allah's Licht doven met hun monden...﴾** (S9-A32)

Smeebede is het wapen van de gelovigen in tijden van voorspoed en tegenspoed, en gehoorzaamheid aan Allah (ﷻ) brengt de overwinning tot stand en bespoedigt deze.

Wanneer de nood toeneemt en de tegenspoed toeneemt, zal er altijd verlichting komen:

**﴿... En jullie Heer is zich niet onbewust van wat zij doen﴾** (S7-A132)

O Allah! Verleen macht en glorie aan de islam en moslims.

O Allah! Zet de toestand van moslims overal recht.

O Allah! Schenk hen onmiddellijke verlichting, steun en overwinning!

**﴿... Onze Heer! schenk ons de goede (gunsten) in dit leven en de goede (gunsten) in het Hiernamaals, en bescherm ons tegen de kwellingen van het Vuur﴾** (S2-A201)