

De wenselijkheid van zelfafrekening

Beste moslims:

Weet dat het succes en geluk van een man liggen in zijn vermogen om zichzelf te beheersen, zichzelf ter verantwoording te roepen en goed let op alle woorden die hij uitspreekt en welke daden hij ook doet, of ze nu klein of groot zijn. Degenen die zichzelf ter verantwoording roepen en hun woorden, daden en innerlijke gedachten beheersen, ervoor zorgend dat ze allemaal Allah (ﷻ) behagen, zullen zeker groot succes behalen. Allah (ﷻ) zegt: **«En wat betreft degenen die de macht van hun Heer vreessen en de ziel weerhield van slechte begeerten (40) Waarlijk, hun verblijfplaats is het Paradijs»** (S79-A40 & 41) Allah (ﷻ) zegt ook: **«En voor wie vreesde om (bij de afrekening) voor zijn Heer te staan (en de zonde afzweert), zijn er twee Tuinen (in het Paradijs)»** (S55-A46)

Abu Huraira (رضي الله عنه) vertelde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **"Wie in Allah en de Dag des Oordeels gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen"** (al-Bukhari en Muslim).

Dat kan alleen door jezelf ter verantwoording te roepen. Shaddad ibn Aws vertelde dat de Profeet (ﷺ) zei: **"De wijze man is iemand die zichzelf ter verantwoording roept en streeft naar het leven na de dood, en de hulpeloze man is iemand die zijn kwade grillen volgt en bij Allah de vervulling van zijn valse hoop zoekt"** (Een hasan hadith (d.w.z. een hadith met een goede keten van overdracht)).

Omar ibn al-Khattab (رضي الله عنه) zei: **"Breng jezelf ter verantwoording voordat je ter verantwoording wordt geroepen, weeg je daden af voordat ze voor je worden gewogen en bereid je voor op de grote ontmaskering (op de Dag des Oordeels)."**

Een gelovige rekent af, let op zijn eigen daden en probeert zichzelf overeind te houden en in de best mogelijke conditie te blijven. Hij rekent zichzelf af voor alles wat hij doet en streeft er hard naar om daden van aanbidding en gehoorzaamheid aan Allah (ﷻ) in alle oprechtheid uit te voeren, en ervoor te zorgen dat ze vrij zijn van alles wat hen kan bezoedelen, zoals innovatie in religie, pronken en verwaandheid over zijn goede daden, en niets anders zoeken dan Allah's goede plezier en het Paradijs in het hiernamaals. Hij rekent zichzelf ook af, zodat hij meer rechtvaardige daden kan verrichten die in overeenstemming zijn met de Soennah van de Profeet (ﷺ) en zich ertoe verbindt dergelijke daden voortdurend en gestaag te doen.

Allah (ﷻ) zegt: **«En wat betreft degenen die hard voor Ons streven, Wij zullen hen zeker naar Onze Paden leiden. En waarlijk, Allah is zeker met de weldoeners»** (S29-A69)

Shaddad ibn Aws (رضي الله عنه) vertelde dat de Profeet (ﷺ) zei: **"Wie gebeden uitvoert met de bedoeling om te pronken, heeft geassocieerde partners met Allah, wie vast met de intentie om te pronken heeft geassocieerde partners met Allah, en wie liefdadigheid geeft met de intentie om te pronken, heeft geassocieerde partners met Allah"**

(Gerapporteerd door Ahmad in al-Musnad, door al-Hakim en door at-Tabarani in al-Mu'jam al-Kabir)

Een moslim moet rekening houden met betrekking tot elk woord dat hij uitspreekt, en dus zijn tong vasthouden tegen het uitspreken van valse verklaringen of verboden woorden. Hij moet onthouden dat er twee engelen zijn die gemachtigd zijn om elk woord dat hij uitspreekt en elke daad die hij verricht op te schrijven en dat hij hiervoor beloond of gestraft zal worden. Allah (ﷻ) zegt: **«Maar waarlijk, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie (10) Eervollen, schrijvend (11) Zij weten wat jullie doen»** (S82-A10-11-12)

Allah (ﷻ) zegt ook: **«Geen woord uit hij, of de bewaker staat bij hem klaar»** (S50-A18)

Abu Huraira (رضي الله عنه) vertelde dat de Profeet (ﷺ) zei: **"Een man mag een woord uitspreken dat Allah behaagt zonder de volledige omvang van de uitkomst ervan te beseffen, en daarom verheft Allah hem in graad. En een mens kan een woord uitspreken dat het ongenoegen van Allah veroorzaakt waaraan hij geen belang hecht, en daarom valt hij zeventig jaar lang in het Hellevuur"** al-Bukhari.

Een moslim moet zichzelf ook ter verantwoording roepen en hard tegen zichzelf vechten met betrekking tot de gedachten die in zijn geest komen en het gefluister dat in zijn hart sluipt, want de bron van al het goede en alle kwaad ligt in de innerlijke gedachten die in iemands geest komen. Een moslim zou zulke gedachten moeten beheersen; als hij de goeden verwelkomt, zich tevreden over hen voelt en ze in de praktijk brengt, zal hij succesvol en gezegend zijn. Evenzo, als hij het gefluister van de Duivel weghoudt en zijn toevlucht zoekt bij Allah (ﷻ) voor hen, zal hij gered worden van het begaan van zonden en daden van ongehoorzaamheid. Omgekeerd, als hij de fluisteringen van de Duivel accepteert en gehoorzaamt, zal de Duivel hem alleen maar leiden tot zonden en verboden handelingen.

Allah (ﷻ) zegt: **«En als een kwade fluistering van Shaitan (Satan) je probeert af te wenden (van het goede doen), zoek dan je toevlucht bij Allah. Voorwaar, Hij is de Alhoorder, de Alweter.»** (S41-A36)

Anas ibn Malik (رضي الله عنه) vertelde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **"Satan plaatst zijn snuit over het hart van een kind van Adam; als hij zich Allah herinnert, trekt Satan zich terug, maar als hij (Allah) vergeet, begint hij in zijn hart te fluisteren. Dit is de betekenis van 'de fluisteraar' en 'de teruggetrokkene'"** (Gerapporteerd door Abu Ya'la al-Mawsili).

Om zichzelf tegen zonden te beschermen, moet een moslim eerst aandacht besteden aan het gefluister van de duivel en op zijn hoede zijn voor zijn pogingen om hem van het juiste pad af te wenden. Allah (ﷻ) zegt: **«... kom niet in de buurt van schandelijke zonde of dit nu openlijk gepleegd wordt of in het verborgene; en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, behalve voor een rechtvaardige zaak. Dit heeft Hij jullie bevolen, zodat jullie mogen begrijpen»** (S6-A151)

Om weg te blijven van zulke grote zonden (fawahish), moet een moslim zichzelf ter verantwoording roepen zodra hun oorzaken verschijnen. Als gevolg hiervan zal iedereen die zich bezighoudt met zichzelf ter verantwoording roepen en streeft tegen zijn kwade verlangens, zijn aandeel in goede daden vergroten en zijn zonden verminderen.

Op deze manier zal hij deze wereld goed geprezen verlaten, gelukkig worden opgewekt en in het gezelschap van de profeet (ﷺ) zijn die als getuige werd gezonden. Wat betreft degenen die hun kwade verlangens volgen, zich afkeren van de Koran, zich overgeven aan de dictaten van hun grillen en begeerten, zich verheugen in onwettige genoegens, grote zonden begaan en de Duivel toestaan hun gids te zijn, zij zullen alleen door de Duivel worden geleid om alle belangrijke zondige daden te plegen en zullen eeuwig pijnlijke kwelling met Hem ondergaan in het Hellevuur.

Allah (ﷻ) zegt: **«... Gehoorzaam niet degenen wiens harten Wij achteloos voor Onze overdenking hebben gemaakt. Hij, die zijn eigen lusten volgt in buitensporige zaken»** (S18-A28)

Beste moslims.

Een levend hart is iemand die blij is met zijn goede daden en ontevreden is over zijn wandaden, en een dood hart is iemand die de pijn van de zonde niet lijdt of het helemaal niet voelt; het is het hart dat zich niet verheugt over goede daden of daden van gehoorzaamheid aan Allah (ﷻ) en geen acht slaat op de straffen voor zonden.

Hudhaifah ibn al-Yaman (رضي الله عنه) vertelde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **"Beproevingen en verleidingen zullen aan de harten van de mensen worden gepresenteerd zoals een rieten mat stok voor stok wordt geweven. Elk hart dat door hen geïmpregneerd is, zal gebrandmerkt worden door een zwarte vlek, terwijl elk hart dat hen afwijst, gebrandmerkt zal worden door een wit merkteken. Het resultaat is dat er twee soorten hart zullen zijn: een wit hart, als een zuivere steen, dat niet zal worden geschaad door enige beproeving of verleiding zolang de hemel en de aarde standhouden, en een zwart hart als een vat dat ondersteboven wordt gekeerd, geen goed erkent of enig kwaad verwerpt, maar doordrenkt is van zijn eigen verlangens".**

Abu Sa'id al-Khudri (رضي الله عنه) vertelde dat de Profeet (ﷺ) zei: **"Harten zijn van vier soorten: een gepolijst hart dat licht uitstraalt: dit is het hart van de gelovige; een omwikkeld hart [dat de waarheid niet ziet]: dit is het hart van de ongelovige; een hart dat op zijn kop staat: dit is het hart van de**

huichelaar; en een hart dat elementen van geloof en van hypocrisie bevat. Het element van geloof in dit hart is als een kruid dat wordt ondersteund door zuiver water. Het element van hypocrisie erin is als een zweer die gedijt op pus en bloed. Welke van de twee elementen ook de overhand heeft, het zal de overhand van dat hart hebben".

Alle hartaandoeningen maken het hart ziek en kunnen zelfs de dood veroorzaken als een persoon zichzelf niet ter verantwoording roept. Het is verstandiger en beter voor een mens om zichzelf elke dag en nacht, elke week, elke maand en elk jaar ter verantwoording te roepen om meer te weten te komen over zijn tekortkomingen, zich tot Allah (ﷻ) te wenden in berouw en alle goede daden goed te maken die hij heeft verwaarloosd in de hoop dat zijn inspanningen zullen worden geprezen en dat hij een gelukkig einde zal krijgen.

Een gelovige heeft een levend hart en diep inzicht. Hij toont dankbaarheid voor wat Allah (ﷻ) hem geeft, wendt zich tot Hem in berouw als hij een zonde begaat en toont standvastigheid wanneer hij kwellingen ondergaat. Een gelovige heeft een vermaner in zijn hart die hem wakker schudt uit zijn achteloosheid en hem waarschuwt voor gevaren.

Er wordt gemeld dat de Boodschapper van Allah (ﷺ): **"ooit een rechte lijn op de grond trok, samen met andere lijnen aan beide zijden ervan. Hij legde uit dat aan het hoofd van deze rechte lijn een beller staat en daarboven een vermaner. De rechte lijn is het pad van Allah. De beller aan het hoofd van de lijn is Allah's Boek (de Koran), terwijl de vermaner erboven het pad van Allah's vermaning is in het hart van elke gelovige. Wat betreft de lijnen rechts en links van de rechte lijn, dit zijn paden van misleiding en verboden handelingen".**

O Allah! Laat al onze zaken eindigen in goedheid en red ons van schande in deze wereld en van kwelling in het hiernamaals.

O Allah! Wij vragen U om de wegen naar het goede, de uitkomsten van het goede, het begin van het goede en het einde van het goede, en wij vragen U om de hoogste rangen van het Paradijs, o Heer van de Werelden!

O Allah! Vergeef de zonden van onze doden en de zonden van alle dode moslims.

O Allah! Genees de zieken onder ons en de zieken onder alle moslims.