

Istiqāmah (Standvastigheid)

Beste broeders en zusters.

Ik dring er bij jullie op aan, dienaren van Allah, om Allah (ﷻ) te vrezen. Vrees de dag dat jullie voor Allah (ﷻ) gebracht zullen worden, wanneer elke ziel naar behoren beloond zal worden en ter verantwoording zal worden geroepen zoals zij verdiend heeft: **«Dus wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien (7) En wie iets kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien»** (S99-A7 & 8).

Beste moslims.

Als mensen, bij het nastreven van hun aspiraties, verschillende paden volgen in de overtuiging dat hun inspanningen hen zullen brengen wat ze willen en hen zullen helpen hun ambities naar een hoge standaard te realiseren

van leven en geluk zijn ware gelovigen hierin de voorlopers. Met hun inzicht en gezonde mening, hun levende harten en oprechtheid op het rechte pad, hun door Allah (ﷻ) verleend, zullen zij een sublieme rang en de beloofde beloning verkrijgen die in Allah's volgende woorden wordt genoemd: **«Waarlijk, degenen die zeggen: “Onze Heer is (alleen) Allah,” en daarin standvastig blijven, voor hen zullen de Engelen afdalen (zeggende): “Vrees niet noch wees bedroefd! Maar ontvang het goede nieuws van het Paradijs wat jullie beloofd is!»** (S41-A30). Allah (ﷻ) zegt ook: **«Waarlijk, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en die vervolgens standvastig zijn: voor hen zal er geen angst zijn, noch zullen zij bedroefd zijn»** (S46-A13)

Vandaar dat toen Soefian ibn Abdullah Al-Thaqafi aan de Profeet (ﷺ) vroeg om hem iets in de islam te vertellen waarover hij nooit iemand anders mag vragen, antwoordde de profeet (ﷺ): **"Zeg dat ik in Allah geloof, houd jezelf dan rechttop"** (Moslim)

Geleerden zeggen dat deze oprechtheid betekent dat je het rechte pad volgt dat het ware geloof is, vrij van kromheid. Het omvat het uitvoeren van alle daden van aanbidding, openlijk of heimelijk, en het opgeven van alle daden van ongehoorzaamheid. De essentie van oprechtheid is geworteld in de oprechtheid van het hart op tawheed (monotheïsme).

Abou Bakr (رضي الله عنه) en andere geleerden legden het Koranvers uit: **«Waarlijk, degenen die zeggen: “Onze Heer is (alleen) Allah,” en daarin standvastig blijven!»** (S41-A30) als **"Zij die zich niets van iets anders aantrokken, maar standvastig waren in hun geloof dat Allah hun Heer is"** Als het hart, als de koning van de andere lichaamsdelen, standvastig en recht door in de eenheid van Allah (ﷻ) te geloven, Hem te vrezen, Hem te verheerlijken, Hem te verheffen, voor Hem te bidden, Hem te smeken, Hem lief te hebben, op Hem te vertrouwen, naar Hem terug te keren, zich aan Hem over te geven, Hem te zoeken en af te wijzen, anderen, de resterende delen van het lichaam zouden ook standvastig zijn in het gehoorzamen van Allah (ﷻ) door religieuze plichten in acht te nemen, weg te blijven van verboden handelingen en dicht bij Hem te komen door vrijwillige daden van aanbidding. Zowel in Sahih Moslim als al-Bukhari wordt vermeld dat Nu'man ibn Bashir (رضي الله عنه) meldde dat de profeet (ﷺ) zei: **"Er is een kleine klomp vlees in het lichaam; als het goed is, zal het hele lichaam goed zijn; als het slecht is, zal het hele lichaam slecht zijn. Het is het hart"**

Het volgende deel van het lichaam dat zorg en aandacht moet krijgen na het hart is de tong. Het is de spreekbuis van het hart en de onthuller van zijn verborgen emoties. In zijn Musnad vertelde Imam Ahmed met een goede keten van vertellingen, op gezag van Anas ibn Malik (رضي الله عنه) dat de Profeet (ﷺ) zei: **"Niemand's geloof kan rechttop staan tenzij zijn hart rechttop staat, en niemand's hart kan rechttop staan tenzij zijn tong rechttop staat"**.

De menselijke zwakke en gebrekkige gezindheid maakt absolute oprechtheid echter moeilijk te bereiken gedurende het hele leven. Het is onvermijdelijk voor mensen om hier en daar af te dwalen en daden van nalatigheid te plegen bij het uitvoeren van religieuze plichten op de weg die Allah (ﷻ)

behaagt. Daarom heeft Allah, de Almachtige, ons geleid naar het vragen van vergiffenis die gepaard moet gaan met oprecht berouw.

De zondaar keert daardoor terug naar zijn zinnen en naar het gehoorzamen van zijn Heer. Allah zegt: **﴿Zeg: “Ik ben slechts een mens zoals jullie. Mij is geopenbaard dat jullie God slechts één God is, richt jullie daarom standvastig tot Hem, en zoek vergiffenis bij Hem. En wee de afgodenaanbidders﴾** (S41-A6)

Onze geliefde profeet (ﷺ) zei: **“Houd je aan de gerechtigheid, ook al ben je niet in staat om alle deugdzame daden te verrichten. Weet dat de beste van je daden Salaat (het gebed) is en dat niemand zijn wassing handhaaft behalve een gelovige”** (ibn Majah)

Daarom, in de hadith overgeleverd door de twee Sjeiks (Imam Bukhari en Imam Moslim), op gezag van Abu Huraira dat de Profeet (ﷺ), terwijl hij degenen die van het rechte pad zijn afgedwaald of van het rechte pad zijn afgeweken, opdracht gaf: **“Wees standvastig, standvastig en evenwichtig!”** Standvastig betekent recht op doel zijn in woorden, daden en intenties, en dit is de essentie van oprechtheid. Evenwichtig, naar analogie, betekent om te proberen zo dicht mogelijk bij het doelwit te zijn met de bedoeling het te raken en het niet te missen. Dit wordt vermeld in de volgende Hadith, Profeet (ﷺ) zei: **“O mensen! Je zult niet in staat zijn om alles wat ik je heb opgedragen uit te voeren of te weerstaan, dus wees standvastig en verheug je over het goede nieuws”** (Ahmed)

Daarom, dienaren van Allah, vrees Allah en maak van je toewijding aan oprechtheid, het beste middel en het meest eenvoudige pad om te volgen naar het bereiken van welzijn in dit leven. Gezegend zij degenen die standvastig en oprecht staan op Allah's geboden, en gezegend zij degenen die Allah's tevredenheid bereiken en in Zijn Paradijs wonen.

Wat inderdaad Allah's dienaren helpt om standvastigheid in acht te nemen, is om het doel achter Zijn schepping te onthouden. Allah (ﷻ) heeft de mensheid geschapen met als enig doel Hem te aanbidden. Allah (ﷻ) zegt: **﴿En Ik (Allah) heb de Djinn en de mens slechts tot Mijn aanbedding geschapen. (datgene waartoe alle profeten hebben opgeroepen) (56) Ik wens geen voorzieningen van hen en Ik wens niet dat zij Mij voeden (57) Waarlijk, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht﴾** (S51-A56-58)

Het denken aan dit doel vraagt om de verheerlijking en liefde van Allah (ﷻ) op een manier die de mens gezondheid van het hart brengt en hem in gehoorzaamheid naar zijn Heer doet terugkeren, dichter bij Hem komt, afziet van wat Hij verboden heeft en verdachte handelingen als voorzorgsmaatregel tegen zonden laat varen. Daarentegen veroorzaakt nalatigheid van het beoogde doel hardvochtigheid die kan leiden tot afwijking van het rechte pad en uiteindelijk de dader in de afgrond van ongehoorzaamheid en de donkere krochten van de zonde kan laten tuimelen.

O Allah! Wij vragen U om ons te leiden om goede daden te verrichten, verwerpelijke daden te laten varen en de behoeftigen lief te hebben!

O Allah! Wij vragen U om ons te vergeven en ons genadig te zijn!