

Pas op voor het verspillen van tijd

Beste Moslims,

Iemands tijd is de periode voor werk, hetzij om eeuwig geluk in het hiernamaals te bereiken, hetzij om vernietiging en ellende te veroorzaken. Vanwege het belang van tijd heeft Allah (ﷻ) gezworen bij sommige van zijn delen. Hij heeft zelfs de hele tijd gezworen, inclusief de nachten en dagen. Hij (ﷻ) zegt: **«Bij de nacht wanneer hij bedekt (1) En bij de dag wanneer hij beschijnt» (S92-A1 & 2)** Er zijn lessen en moraal die kunnen worden getrokken uit het verstrijken van nachten en dagen voor degenen die Allah de Almachtige vrezen. Allah de Verhevene zegt: **«En Hij is Degene Die de nacht en de dag in elkaars opvolging heeft geplaatst, voor degenen die wensen te gedenken of die hun dankbaarheid wensen te tonen» (S25-A62)**

Onze geliefde Profeet (ﷺ) wijdde zijn hele leven aan Allah (ﷻ).

Allah (ﷻ) zegt in Zijn Koran: **«Zeg: “Waarlijk mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer der Werelden» (S6-A162)**

De metgezellen van de profeet (ﷺ) maakten ook volop gebruik van hun tijd. In de Edele Koran vertelt Allah ons over enkele van hun daden: **«... Jij ziet hen buigen en neerknielen, Zijn (Allah) genoeg zoekend. Op hun aangezicht is het spoor van het zich ter aarde werpen...» (S48-A29)**

De profeet (ﷺ) zei: **"De voeten van een zoon van Adam zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen [van voor zijn Heer] totdat hem gevraagd wordt ... over zijn leven, waar hij het aan besteedde" (At-Tirmidhi)**. Een lang leven, in combinatie met goede daden, is inderdaad één van Allah's grootste gunsten. De profeet (ﷺ) zei: **"De beste mensen zijn degenen wiens leven lang is en wiens daden goed zijn" (At-Tirmidhi)**.

Iemands dagen zijn geteld; met elke dag die voorbijgaat, neemt iemands leven af.

Het voorbijgaan van een deel van het leven is een indicatie dat het geheel evenzeer zal verdwijnen. De mens begint aan de reis naar zijn Heer op het moment dat hij voet op deze aarde zet. De succesvollen zijn degenen die het beste van hun leven maken door daden te verrichten die gunstig voor hen zijn, terwijl de verliezers degenen zijn die de tijd verspillen die ze hebben. De profeet (ﷺ) zei: **"Er zijn twee zegeningen waarin veel mensen verlies lijden [d.w.z. door ze te verspillen]: gezondheid en vrije tijd" (al-Bukhari)**.

Wie zijn tijd verspilt, zal onvermijdelijk spijt hebben dat hij elk moment ervan heeft verloren; en wie een dag in zijn leven doorbrengt zonder een plicht te vervullen, een religieuze verplichting na te komen of enige nuttige kennis te verwerven, heeft die dag inderdaad verspild, en kan zijn hele leven op deze manier verknoeien.

De wijze mens is iemand die zich bezighoudt met daden die zijn Heer behagen; zodra hij een goede daad heeft voltooid, gaat hij een andere daad verrichten. Allah de Almachtige zegt:

«Wanneer jij dan een taak volbracht hebt, streef dan verder» (S94-A7)

Wie het Boek van Allah uit zijn hoofd leert, wordt geëerd; wie reciteert, wordt vereerd; en wie er dichterbij komt, is waardig. De rang van de dienaar in het Paradijs zal evenredig zijn met het aantal verzen van de Koran die hij in deze wereld reciteerde. In tijden van beproevingen, tumult, wijdverspreide twijfels en wellustige verlangens wordt vasthouden aan het Boek van Allah en er dichterbij komen des te verplichter.

Het verwerven van religieuze kennis, het bijwonen van leersessies gehouden door geleerden en het onthouden van profetische hadiths en de basisprincipes van verschillende takken van religieuze kennis maken een moslim goed ingeburgerd in kennis en verheffen zijn rang.

Allah (ﷻ) zegt: **«... Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rangen verheffen...» (S58-A11)**

Het is door kennis en leren dat iemands leven verlicht is en dat iemands geheugen blijft, zelfs nadat iemand sterft. Bovendien is het oproepen van mensen tot deze religie en het verspreiden ervan met wijsheid de praktijk van alle boodschappers en rechtvaardige mensen.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Zeg: “Dit is mijn Weg, ik en mijn volgelingen roepen op tot Allah met zekere kennis...﴾ (S12-A108).**

Dit is de deur naar alle goedheid en zegeningen. Zoals de Profeet (ﷺ) zei: **"Als Allah een enkele persoon door je heen leidt, zal dit beter voor je zijn dan een heleboel rode kamelen [d.w.z. beter dan het beste bezit in deze wereld]" (Overeengekomen).**

Het eren van je ouders is een daad van gehoorzaamheid aan Allah (ﷻ) en een bron van geluk voor de dienaar. Dicht bij je ouders komen leidt tot innerlijke rust en succes. Allah de verhevene vertelt ons dat Zijn profeet 'Isa (Jezus) (ﷺ) zei: **﴿En om plichtsgetrouw te zijn voor mijn moeder. En heeft mij niet als een arrogante, ongehoorzame gemaakt﴾ (Maryam: 32).**

Een opmerkzaam kind verheugt zich over de komst van de feestdagen, want dat zal hem de mogelijkheid bieden om plichtsgetrouwer te zijn tegenover zijn ouders, hen gelukkig te maken en hun gezelschap te behouden. Ouders zullen blij zijn als ze zien dat hun kinderen vasthouden aan de religie. Een manier om je ouders na hun dood te eren, is door hun vrienden te bezoeken en vriendelijkheid voor hen te tonen. De profeet (ﷺ) zei: **"De hoogste vorm van het eren van iemands vader is het onderhouden van relaties met de mensen van wie hij hield" (Moslim).**

Het onderhouden van de banden van verwantschap is aangenaam voor Allah de Almachtige, verlengt iemands leven, vergroot iemands rijkdom, zegent zijn tijd, brengt harten samen, onthult iemands goede karakter en getuigt van iemands eergevoel.

De profeet (ﷺ) zei: **"Wie graag zijn voorziening uitgebreid en zijn levensperiode verlengd ziet, moet de banden van verwantschap onderhouden" (Overeengekomen).**

Het bezoeken van religieuze geleerden en deugdzame mensen helpt om de ziel te verfijnen en te verheffen, iemands vastberadenheid te versterken, zijn toestand te verbeteren en iemand aan het hiernamaals te herinneren. Allah de Verhevene zegt: **﴿... en laat daarom degenen die willen wedijveren, wedijveren.﴾ (S83-A26)**

Goede metgezellen bieden de beste hulp bij het verrichten van goede daden. Ze sporen ons aan om rechtvaardige daden te verrichten, voorkomen dat we de paden naar het kwaad betreden en moedigen ons aan om daden van gehoorzaamheid aan Allah (ﷻ) te verrichten. Degenen die elkaar liefhebben omwille van Allah (ﷻ) zullen op de Dag des Oordeels op kansels van het licht staan, en zelfs de profeten en de martelaren zullen blij voor hen zijn en dezelfde status willen hebben als die van hen. Aan de andere kant roept een slechte metgezel het kwaad op en ontmoedigt iemand om goed te doen. Zijn gezelschap is altijd een bron van verdriet en wroeging. Allah (ﷻ) zegt: **﴿En (gedenk) de dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen zal bijten en zal zeggen: “Oh! Had ik maar het Pad met de Boodschapper genomen! (27) Ah! Wee mij! Had ik maar niet zo’n ongelovige tot boezemvriend genomen!﴾ (S25-A27 & 28)**

Het nastreven van bronnen van verleiding en zaken die daartoe leiden, zoals wat op televisiekanalen wordt gepresenteerd, leidt er alleen maar toe dat de mens ondankbaarheid toont aan Allah's gunsten en het hart overspoelt in totale duisternis.

De feestdagen bieden een goede gelegenheid om ouders dichter bij hun kinderen te brengen en hen de kans te geven hen emotioneel te ondersteunen, hun manieren te verfijnen en elke afwijking die ze zouden kunnen vertonen te herstellen. In feite is de plicht van de vader jegens zijn zonen groot, en dat geldt ook voor de plicht van de moeder jegens haar dochters. Ze moet voor hen zorgen en zich inzetten om hen advies en begeleiding te geven en hen te bevelen de hijab (sluier) te dragen en bescheidenheid en kuisheid in acht te nemen.

Kinderen voelen zich gelukkig in het gezelschap van hun ouders en ervaren rust en kalmte in hun aanwezigheid, profiteren van hun karakter en verwerven hun goede eigenschappen.

Een vader die zich van zijn kinderen afkeert en zich van hen distantieert, verwaarloost in feite hun opvoeding, want dit maakt hen gemakkelijke prooien voor kwaaddoeners, wat alleen maar wroeging en angst voor de vader zal veroorzaken.

Een moslim waakt onder alle omstandigheden en te allen tijde over zijn Heer en weet zeker dat Allah (ﷻ) zijn daden ziet, zijn spraak hoort en weet wat zijn borst verbergt.

Allah (ﷻ) zegt: **«... en wat voor werk jij ook doet, Wij zijn daarvan Getuigen, als jullie dat doen...» (S10-A61)**

De beste status van geloof is om te weten dat Allah (ﷻ) altijd bij je is en zich al bewust is van wat je doet. Één van de geboden die de profeet (ﷺ) aan zijn volgelingen gaf, was: **"Vrees Allah, waar je ook bent" (Gerapporteerd door at-Tirmidhi).**

Beste moslims,

Een gelovige houdt zichzelf weg van het begaan van zonden, probeert zijn goede daden te vergroten en gebruikt zijn tijd verstandig in overeenstemming met wat Allah (ﷻ) heeft bevolen. Als hard werken bewerkelijk is, is niets doen een oorzaak van het kwaad. Als je jezelf niet bezighoudt met goed doen, zal je lagere zelf je bezighouden met het doen van het verkeerde. De mens wordt onderworpen aan beproevingen in tijden van gemak en ontbering, in tijden van gezondheid en ziekte, en in tijden van reizen en thuisblijven. Een echt succesvol persoon is iemand die van angst voor Allah (ﷻ) een middel maakt om zijn doelen te bereiken en zich haast naar het Paradijs van zijn Heer door goede daden te verrichten.

Ik zoek mijn toevlucht bij Allah voor de vervloekte Duivel: **«Iedereen die goede daden verricht doet dit voor zichzelf en iedereen die kwaad doet schaadt zichzelf en jullie Heer is niet onrechtvaardig voor (Zijn) dienaren» (S41-A46)**

Beste broeders en zusters in de islam,

Het leven in deze wereld is inderdaad erg kort en de geneugten van deze wereld zijn vergankelijk en afschuwelijk. Neem er daarom niet meer van dan een vreemdeling neemt om aan zijn behoeften te voldoen wanneer hij van huis is, en houd je alleen bezig met waar een reiziger zich mee bezighoudt nadat hij voldoende voorbereidingen heeft getroffen om terug te keren naar zijn familie.

Een gelovige is voortdurend bang voor twee dingen: een zonde die hij heeft begaan en niet weet wat Allah (ﷻ) hem zal aandoen, en de naderende tijd van de dood waarna hij niet weet welke bestemming hij zal ontmoeten.

O Allah! Wij vragen U om succes en geluk in dit leven en in het hiernamaals.

O Allah! Inspireer ons om het goede te verrichten, leid ons naar de waarheid, houd ons weg van beproevingen en tumulden en maak ons tot Uw uitverkoren, geleide dienaren, die U het meest liefhebben en gehoorzamen.