

Streef ernaar om datgene te bereiken wat jou ten goede komt**احرص على ما ينفعك**

Beste broeders en zusters.

Er zijn twee fundamentele regels die alle redenen voor succes en elk goed omvatten.

Ze worden genoemd in een groot profetisch gebod dat kwam in een hadith gepubliceerd door Moslim en Ahmed: Abou Huraira (رضي الله عنه) vertelde dat Allah's Boodschapper (ﷺ) zei: **"de sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan een zwakke gelovige, hoewel er goed is in beide. Streef ernaar om datgene te bereiken wat je ten goede komt en zoek hulp bij Allah en verlies de moed niet. En als je iets overkomt, zeg dan niet: 'Had ik maar dit en dat gedaan, dan was dat en dat gebeurd.' Zeg in plaats daarvan: 'Het is het besluit van Allah en Hij doet wat Hij wil.' Want (het woord) 'als' opent zeker de deur voor Satans werk"**

Streven om datgene te bereiken wat jou ten goede komt en hulp zoeken bij Allah (ﷻ) door Hem te vertrouwen, op Hem te vertrouwen en je toevlucht tot Hem te nemen, zijn twee wegen. Hij die ze bewandelt, zal erin slagen zijn doelen te bereiken, om veilig te zijn voor datgene waar hij bang voor is. Zo zal hij genieten van elk goed in deze wereld en in het hiernamaals.

Het beste en meest eervolle van dit alles zijn twee dingen: begunstigd worden met Allah's tevredenheid en met de aanblik van Zijn heilige gezicht in het Paradijs van gelukzaligheid.

Dat is het extraatje dat Allah (ﷻ) beloofde aan degenen die goed deden en oprecht waren in hun bedoelingen: **﴿Voor degenen die het goede hebben gedaan is er het beste en zelfs nog meer.**

Grauwheid noch vernedering zal hun gezichten bedekken. Zij zijn de bewoners van het Paradijs, en zij zullen daarin voor altijd verblijven﴾ (S10-A26).

De Profeet (ﷺ) bundelde deze twee grote regels op de best mogelijke manier toen hij moslims aanbeval om de drijvende motieven en de hulp van de oorsprong van dergelijke motieven te zoeken, d.w.z. Allah lof zij Hem. Hij verbood hulpeloosheid, hetzij door het niet zoeken of verwaarlozen van de drijvende motieven of door nalatigheid en het niet zoeken naar de hulp van Allah (ﷻ).

Streven naar datgene wat jou ten goede komt, is de oorsprong van succes en geluk in deze wereld en in het Hiernamaals. Ook de hulp van Allah (ﷻ) zoeken, Hem vertrouwen en op Hem vertrouwen zijn de basis van Allah's aanvaarding; ze zijn de oorsprong van Allah's beloning en leiding naar Zijn rechte pad. Als de mens ernaar streeft om datgene te bereiken wat hem ten goede komt en niets is gunstiger voor hem dan het aanbidden van zijn Heer, aangezien aanbidding het doel van zijn schepping is. Allah (ﷻ) zegt: **﴿En Ik (Allah) heb de Djinn en de mens slechts tot Mijn aanbidding geschapen﴾ (S51-A56).**

Aanbidding is alles doen wat Allah liefheeft en alles achterlaten wat Hij verbiedt, met de bedoeling Hem te behagen en Zijn Boodschapper (ﷺ) te volgen. Het kan ook bidden, vasten, hadj uitvoeren en zakaat betalen zijn, evenals dankbaarheid, geduld, voldoening en gretigheid om Hem te ontmoeten. Nogmaals, het kan smeekbede, nederigheid, smeken, in berouw tot Hem terugkeren en totale onderwerping aan Hem alleen zijn.

Aanbidding kan ook het eten zijn van wat halal is (wettig), het vermijden van wat haram is (onwettig), het opleggen van het goede, het verbieden van het kwade, gehoorzaamheid aan de ouders, adel van karakter, respect voor ouderen, barmhartigheid met de kinderen en de armen, oprechtheid en betrouwbaarheid. Het is het nakomen van iemands belofte, het vermijden van woeker, het verlagen van iemands blik, het bewaken van iemands kuisheid en het verspillen van iemands leven in het bevriend raken met slechte mensen, roddelen, eten en slapen.

Aanbidding is de sluier, kuisheid en deugd van de vrouw.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Zeg: "Waarlijk mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer der Werelden (162) Hij heeft geen deelgenoten. En dit is mij bevolen (te verkondigen) en ik ben de eerste van de Moslims﴾ (S6-A62 & 163).**

Als de mens de hulp van Allah (ﷻ) zoekt en vermijdt om iemand anders dan Hem te aanbidden, vooral de aanbidding van de duivel die het hoofd is van alle valse afgoden. Terwijl hij ons waarschuwt tegen de aanbidding van de duivel, zegt Allah (ﷻ): **«Heb Ik jullie, O kinderen van Adam, niet bevolen om de Sheitan niet te dienen? Waarlijk, hij is een duidelijke vijand voor jullie»** (S36-A60). De duivel aanbidden is hem gehoorzamen door niet in Allah te geloven en een polytheïst te worden.

Als de mens alle drijvende motieven van succes volgt, het eerder genoemde gebod van de profeet (ﷺ) en hem als voorbeeld in het leven neemt, zal hij een goed leven in deze wereld leiden en een ruime beloning winnen in het hiernamaals, wat Allah heeft voorbereid voor de rechtvaardige mensen.

Beste broeders en zusters.

De mens moet niet ophouden te zoeken naar wat gunstig voor hem zou kunnen zijn en gewoon afhankelijk zijn van het lot; in plaats daarvan zou hij moeten doen wat Allah en Zijn Boodschapper hem opdroegen te doen. De Profeet (ﷺ) beval moslims om te zoeken naar wat gunstig voor hen is, zoals Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah (moge Allah zijn ziel in vrede laten rusten) zei: **"vereist dat men de duivels zowel mens als Djinn bestrijdt en afstoot wat voorbestemd was van het kwaad met wat Allah van het goede heeft voorbestemd."**

Toch moet de mens hulp vragen aan Allah (ﷻ), omdat er geen macht is behalve door Hem; de mens moet de intenties maken dat zijn daden puur en uitsluitend worden uitgevoerd omwille van Allah, omdat Allah (ﷻ) alleen daden accepteert die puur om Zijn wil worden gedaan. Dit is de betekenis van het Koranvers **«U (alléén) aanbidden wij, en U (alléén) vragen wij om hulp»** (S01-A5).

De mens moet Allah aanbidden door te doen wat Hij hem opdroeg te doen en zich onthouden van wat Hij verbood, terwijl hij de hulp van Allah zocht om dit te doen. Door Allah te aanbidden en Hem te gehoorzamen in wat Hij opdroeg, ligt het uitwissen van wat voorbestemd was van het kwaad met wat voorbestemd was van het goede, en het afstoten van wat Satan verlangt en zoekt van het kwaad voordat het materialiseert met wat Allah het van het goede afstoot. Allah de Almachtige zei: **«En als Allah niet een deel van de mensen door een ander (deel) zou verstoten, dan zou de aarde waarlijk vol ellende zijn. Maar Allah is de Bezitter van gunsten voor de werelden»** (S02-A251)

O Allah! Genees onze zieken, ontferm U over onze doden, help ons onze doelen te bereiken die U behagen en maak onze laatste daden goede daden.

«O Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan. Als U ons niet vergeeft en ons Uw genade niet schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren» (S07-A23)

«Onze Heer, schenk ons de goede (gunsten) in dit leven en de goede (gunsten) in het Hiernamaals, en bescherm ons tegen de kwellingen van het Vuur» (S02-A201)

En moge Allah Zijn vrede en zegeningen hebben over Zijn dienaar en Boodschapper, onze Profeet Mohamed (ﷺ) en over zijn huishouden en al zijn metgezellen, en lof zij Allah, de Heer der werelden.