

## Het belang en de effecten van vrijwilligerswerk

العمل التطوعي .. أهميته وآثاره

Beste broeders en zusters

Om succes en integratie te bereiken, moet een samenleving een solide structuur hebben die is opgebouwd uit stevig gelegde blokken die de innerlijke realiteit van mensen vertegenwoordigen, waarbij alle blokken gelijk en hetzelfde zijn, zonder onderscheid tussen die aan de onderkant en die aan de top. Zonder deze integratie is de hele structuur misschien niet om bij elkaar te staan en vast te houden. Elke scheuring in de structuur of veronachtzaming van één van de bouwstenen zou onvermijdelijk leiden tot verdere scheuren en uiteindelijk tot de desintegratie en instorting van het hele gebouw. Deze stand van zaken geldt zonder uitzondering voor elke samenleving.

Daarom is het noodzakelijk voor de samenleving om als één familie te handelen in alle integratie en overeenstemming, waar de edelen hun oren zouden lenen aan de nederigen, de rijken aan de armen en de ouderen aan de jongeren, en waar niemand zich vervreemd zou voelen, als kamelen in de woestijn terwijl ze te midden van een enorme natie en op één grondgebied leven. Anders zou de samenleving onvermijdelijk afglijden naar dissipatie en desintegratie, waardoor de weg zou worden vrijgemaakt voor de destructieve geest van egoïsme, egoïsme en onverschilligheid voor anderen. Want wat is de waarde van een samenleving waarin vernietiging zwaarder weegt dan constructie?

Hoe groot, welvarend en economisch ontwikkelde landen ook mogen zijn, dit zou voor hen niet genoeg zijn om aan de behoeften van hun volk te voldoen of hun aspiraties in tijden van nood te vervullen, laat staan ze te ondersteunen.

Op dit punt komt de rol van de consistente en coherente samenleving waarin de geest van vrijwilligerswerk wordt aangewakkerd, die de hoeksteen is die de materiële, sociale, voedings-, veiligheids- en intellectuele kloof overbrugt, naast het vervullen van andere primaire behoeften, behoeften en luxe.

Wanneer vrijwilligerswerk de overhand heeft in de samenleving en zich vormt als een nobel gevoel voor degenen die het doen en voor mede-sociale leden, zal het inderdaad egoïsme, gierigheid, monopolie en nederigheid wegvagen, op voorwaarde dat het vrij blijft van enig persoonlijk belang, vriendjespolitiek of regionalisme. Vrijwilligerswerk heeft oneindig veel voordelen. De Profeet (ﷺ) zegt: **"Voor elk bezield wezen is er een beloning"**

(al-Bukhari en Moslim).

Vrijwilligerswerk is niet gebonden aan ruimte noch tijd; het strekt zich uit voor zover de natuur het toelaat. Elk werk, indien gedaan zonder loon of beloning te zoeken, is vrijwillig zodra het wordt gemotiveerd door goede bedoelingen. Het is net zo breed en uitgebreid als de betekenis van het woord goed zelf. Hier moeten we een beetje onderscheid maken tussen vrijwilligerswerk en liefdadigheidswerk. Vrijwilligerswerk verwijst naar werk dat op eigen initiatief wordt gedaan, d.w.z. door niemand wordt aangevraagd. Liefdadigheidswerk daarentegen wordt vaak uitgevoerd als reactie op een voorafgaand verzoek. Beide soorten werk vertegenwoordigen echter de twee kanten van dezelfde medaille; ze leiden ertoe dat ze goed doen voor mensen in ruil voor niets, alleen Allah's beloning zoeken: **﴿ (Zeggende): "Wij voeden jullie slechts om Allah's genoegen te zoeken, Wij wensen geen beloning of dankbaarheid van jullie" (S76-A9) ﴾**

De wijzen weten dat vooruitgang en weerstand tegen desintegratie en ineenstorting waarde toekennen aan de samenleving. Ze beseffen dat vrijwilligerswerk een noodzaak is die is afgekondigd door hemelse en door de mens gemaakte wetten voor en na de islam.

Het is een voortreffelijk teken van de zuiverheid van de aard van de vrijwilliger, groothartigheid, passie en vriendelijkheid, omdat dit de eigenschappen zijn van de Hunafa'e (خُفَاء) die niet belasterd zijn door duivels en egoïsme.

Hakim Ibn Hizam zei tegen de profeet (ﷺ): **"Je weet dat ik in de dagen voor de islam familiebanden onderhield, slaven bevrijdde en liefdadigheid gaf". "Zal ik beloond worden voor één van die daden?" vroeg hij.** De profeet (ﷺ) antwoordde: **"Je omarmde de islam met al het goede dat je in het verleden deed."**

Dit bewijst dat vrijwilligerswerk een rechtvaardige menselijke gezindheid is vóór en na de islam en ook de omvang, de tolerantie en de welwillendheid van de islam; het dringt er bij moslims op aan om goed te doen en met elkaar samen te werken om het te bevorderen en te helpen tegemoet te komen aan de behoeften van mensen.

Vrijwilligerswerk vertegenwoordigt één van de geleide, eeuwige, alomvattende en veelzijdige beelden van de islam. Het omvat een verscheidenheid aan gebieden, zoals economische ontwikkeling, waar vrijwilligerswerk mensen stimuleert en aanspoort om een echte interesse te tonen in schenkingsactiviteiten vanwege de grote impact die ze hebben op de economische ontwikkeling. Schenkingen breiden de reikwijdte van financiële transacties uit terwijl de activa onaangeroerd blijven.

Vrijwilligerswerk is van toepassing op intellectuele en sociale activiteiten en dawah (oproepen tot islam), en dergelijke, op voorwaarde dat het afwijkt van routine en stijfheid om gelijke tred te houden met gebeurtenissen en tijd, gekwalificeerd personeel aan te trekken en studie- en onderzoekscentra op te richten die zouden proberen de behoeften van de gemeenschap aan te pakken en therapeutische en beschermende maatregelen voor te stellen door sociaal bewustzijn te betrekken bij het belang van vrijwilligerswerk en het effect ervan op de sociaaleconomische toenadering en op affiniteit met religieuzen.

Een snelle blik op een enkel gebied van vrijwilligerswerk (zoals het bestrijden van armoede en het voorzien van de behoeften van levensbehoeften) laat zien dat wat de rijken uitgeven aan entertainment voldoende is om de behoeften van de armen in een hele stad te dekken.

Als de helft van de kosten van een huwelijksfeest gegeven door de rijken zou worden gekanaliseerd om weeskinderen in de buurt van familieleden te voeden of arme mensen die van de ellende tot stof klitten, het zou een zegen zijn voor het trouwende paar, een bron van geluk voor de behoeftigen, een bewaker tegen het boze oog van de jalouse, en bescherming tegen de straf voor het plegen van extravagantie en zuinigheid: **﴿En geef aan de verwanten, de armen en de reizigers hun recht. En verspil niet door meer uit te geven (om zo anderen dan Allah te behagen) (26) Waarlijk, verspillers zijn de broeders (en de fans) van Sjaitaan, en de duivel is altijd ondankbaar aan zijn Heer﴾ (S17-A26 & 27)**

Dit is onze religie, en dit is hoe we worden onderwezen door onze Profeet (ﷺ). Hij wilde dat we constructieve handen zouden zijn die werken aan het welzijn en succes van mensen. Hij wilde dat we werkten en niet stil zaten; hij wilde dat we de gevoelens van mensen zouden delen en niet doof zouden zijn of een oogje dichtknijpen voor hun lijden. De Profeet (ﷺ) zegt: **"Elke moslim moet geven in liefdadigheid."** **"(Maar wat) als iemand niets te geven heeft, wat moet hij dan doen?"** Hij werd gevraagd. **De profeet antwoordde: "Hij moet met zijn handen werken en zichzelf ten goede komen en ook geven in liefdadigheid (van wat hij verdient)." "Als hij zelfs dat niet kan vinden?"** Hij werd verder gevraagd. **"Hij moet de behoeftigen helpen die om hulp vragen,"** antwoordde hij. **Toen werd hem opnieuw gevraagd: "Als hij dat (zelfs) niet kan?"** De profeet zei ten slotte: **"Dan moet hij goede daden verrichten en wegblijven van slechte daden, en dat zal als naastenliefde worden beschouwd."** (al-Bukhari en Moslim)

Wat is dan de waarde van een samenleving die heel weinig uitgeeft aan goed doen?! Wat denk je van een samenleving waar het kwaad zwaarder weegt dan het goede?! Welk pad kan erger zijn dan dit?! En wat voor vroom en zuiver mens zou er op zo'n steil pad langs kunnen gaan?! **﴿Maar hij heeft niet getracht om het steile pad te begaan (11) En wat doet jou weten wat een steil pad is? (12) (Dat is) het bevrijden van een slaaf (13) Of het geven van voedsel op een dag van hongersnood (14) Aan een verwante wees (15) Of aan een arme behoeftige (16) En dat hij behoort tot degenen die geloven en elkaar aansporen tot geduld en barmhartigheid (17) Zij zijn degenen die de mensen van de rechterzijde zijn (zij zijn de bewoners van het Paradijs)﴾ (S90-A11-18)**

Het is zeer betreurenswaardig dat een aantal voorbeelden van vrijwilligerswerk in moslimgemeenschappen worden gepresenteerd in de vorm van verplichte arbeid, of onvermijdelijke plicht zonder enige voorafgaande psychologische, religieuze of sociale initiatie om dit nobele werk te begrijpen en te waarderen.

De troost en het geluk van de vrijwilliger liggen in het bewerkstelligen van een glimlach op het gezicht van een arme persoon, of het horen van het geruis van een smeekbede (aan Allah om hem te zegenen) door een bedroefd en angstig persoon.

Het is onmogelijk voor ons om ons liefde voor te stellen zonder te geven, of te geven zonder liefde. Bovendien zal vrijwilligerswerk niet perfect en succesvol zijn zonder voorafgaande planning en organisatie, en zonder zich bewust te zijn van de motieven, vaardigheden, persoonlijke referenties en principes die vrijwilligerswerk, de adel ervan en het effect ervan op de samenleving die bestaat uit u en mij, mijn familieleden en de uwe, en mijn burens en de uwe introduceren en definiëren.

Dus vrees Allah! En handel om onze broeders en zusters en de mensen van ons geloof te helpen; laten we de handen uit de mouwen steken van hard werken, van geven en van opoffering; zegeningen duren niet lang en er is een morgen voor vandaag, dood na leven en verantwoording na de dood: **﴿En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen niets anders zijn dan een beproeving en dat bij Allah zeker een geweldige beloning is﴾ (S8-A28)**

O Allah! Leid ons samen met degenen die U hebt geleid, vergeef ons samen met degenen die U hebt vergeven, wees een bondgenoot voor ons samen met degenen van wie U een bondgenoot bent, en zegen voor ons dat wat U hebt geschonken, bescherm ons tegen het kwaad dat U hebt verordend, want voorwaar, U decreet en niemand kan over U bevelen!

**﴿... Onze Heer, schenk ons de goede (gunsten) in dit leven en de goede (gunsten) in het Hiernamaals, en bescherm ons tegen de kwellingen van het Vuur ﴾ (A2-A201)**

Verheerlijkt zij onze Heer, de Heer van Eer en Macht! U bent vrij van wat zij U ten onrechte toeschrijven! Moge vrede zijn over alle Boodschappers! En de laatste van onze smeekbeden is "lof zij Allah, de Heer der Werelden!"