

**De dood is een deur waardoor een ieder naar binnen zal treden!****الموت باب وكل الناس داخله!**

Beste gelovige broeders en zusters,

Laten we samen stil staan bij de momenten van de dood, zodat wij de daadwerkelijke waarde leren kennen van dit wereldse leven dat voorbij zal gaan. Dit door stil te staan bij de dood en deze te gedenken middels het ervaren van de momenten van de dood in onze gedachten. De dood die komt nadat een ieder zijn beproeving heeft doorstaan.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Gezegend is Degene in Wiens Hand de Heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken (1) Degenen Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde﴾** (S67-A1&2)

Na de beproeving in dit wereldse leven zullen de geslaagden een eeuwig en gelukkig leven lijden. Degene die niet slagen voor deze beproeving en ongelukkig zijn zullen een eeuwig ellendig leven hebben, Allah (ﷻ) zegt: **﴿En wat degenen betreft die ongelukkig zijn, zij bevinden zich in de Hel. Voor hen is daarin gekreun en gesnik (als zij ademen) (106) Eeuwig levend verblijven zij daarin, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer anders wil. Voorwaar, jouw Heer doet wat Hij wil﴾** (S11-A106&107)

En degenen die gelukkig zijn daar zegt Allah (ﷻ) het volgende over: **﴿En wat degenen betreft die gelukkig zijn, zij bevinden zich in het Paradijs, zij zijn daarin eeuwig levenden, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer anders wil, als een gift zonder onderbreking﴾** (S11-A108)

Beste gelovigen,

Voorzeker, de grootste vermaner is de dood, welke Allah (ﷻ) voorbeschikt heeft voor zijn schepselen, en voorgeschreven heeft voor zijn dienaren. Het is alléén Hij (ﷻ) die Eeuwig blijvend is en geen einde kent. Er is geen enkele schepsel, hoe lang deze ook leeft of hij zal de dood proeven.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Iedere ziel zal de dood proeven en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Het weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting﴾**. (S03-A185)

De dood is dus onvermijdelijk en er is dus geen ontsnapping aan mogelijk, het zal ons treffen op de bergen, in de lucht, onder het water en zelfs tussen de dikke beschermende muren.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Waar jullie je ook bevinden, de dood zal jullie bereiken, al waren jullie in versterkte kastelen.....﴾** (S04-A78)

De sterke gezonde lichamen en de Koningen die heersen hebben geen invloed op de dood, en als dat zo was dan waren toch de Faraa'in (meervoud van Fir'awn) en de grote heersers al ontkomen aan de dood? De dood klopt niet op de deur en valt niet de bewakers eerst aan, de dood accepteert ook niet iemand in de plaats van, de dood heeft ook geen genade met de jonge of eert niet de oudere. Het is zeker dat de dood direct komt en dit geldt ook voor de mensen met een hoog aanzien en hij verwijderd ze vanuit het midden van hun genieting en hun gezinnen en naasten. En dit zoals de dood ook de zwakkere en arme mensen neemt uit hun hutten.

Beste broeders en zusters,

Een ieder zal dit huis (het leven) verlaten behalve Allah (ﷻ). Een ieder is al dood, dus hoe kan het zo zijn dat wij bang zijn voor degenen die al dood zijn en Degene Die Eeuwig Levend is niet vrezen.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Voorwaar, het was slechts de Shaytaan en zijn volgelingen die jullie bang maakten, weest daarom niet bang voor hen, weest bang voor Mij, indien jullie (ware) gelovigen zijn﴾**. (S03-A175)

Abou Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De levensduur van mijn gemeenschap ligt tussen de zestig en de zeventig jaar. Weinigen zullen ouder worden dan dat”** (at-Thirmidhi / Sahieh verklaard door Imaam al-Albani)

Ibn Omar rapporteerde dat Allaah's Boodschapper (ﷺ) zei: **“Als iemand van jullie sterft, wordt hem zowel 's ochtends als' s avonds zijn plaats getoond. Als hij een van de mensen van het Paradijs is, wordt hem zijn plaats daarin getoond, en als hij een van de mensen van het Hellevuur is; wordt hem zijn plaats daarin getoond. Dan wordt tegen hem gezegd: 'Dit is jouw plaats totdat Allah jou zal doen herrijzen op de Dag der Opstanding.’”**

(Bukhari & Moslim)

Het is dus belangrijk om de dood te gedenken, zoals ook de grote Khalifa Haroon ar-Rashied deed toen hij ziek was en zijn eigen graf bezocht en zei: **“O Degene van Wie het Koninkrijk niet ontnomen kan worden (Allah) wees barmhartig met degene van wie zijn koninkrijk wordt ontnomen”**. En hij bleef huilen totdat de dood tot hem kwam.

Pas dus op beste broeders en zusters en denk niet dat jullie jeugd voor altijd zal blijven en dat het leven eeuwig zal voortduren. Zoals Imam as-Shafie3ie zei in een gedicht antwoordend op het moment toen hij werd gevraagd op zijn ziektebed over hoe hij is ontwaakt die ochtend:

**“Ik ben opgestaan als iemand die vertrekt van het wereldse leven, en als iemand die mijn gezin en mijn naasten zal verlaten, en van de glas van dood drinkend en terugkerend tot mijn Heer en niet wetend of ik mijn ziel kan feliciteren met het Paradijs of juist kan condoleren met het Hellevuur”**.

Beste broeders en zusters,

Het is dus belangrijk om de dood te gedenken en je er op voor te bereiden door Allah te vrezen en hem te aanbidden en je voor te bereiden op de dood middels de beste daden, zodat jij ook verheugd zal worden op het moment wanneer jou ziel ook de dood zal proeven, het moment waarvan jij wil dat de Engelen van Barmhartigheid jouw ziel komen halen.

Allah (ﷻ) zegt: **“Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze Heer is Allaah," en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) "Weest niet bevreesd en niet treurig, en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd”** (S41-A30)

Moge Allah (ﷻ) ons een goed einde schenken.