

Richtlijnen vanuit de Islam voor de jongeren en hun ouders

Beste gelovige broeders en zusters,

Allaah (ﷻ) zegt: **﴿Wij berichten jou hun geschiedenis volgens de Waarheid: voorwaar, zij waren jongeren die in hun Heer geloofden en Wij versterkten voor hen de Leiding﴾.**

(S18-A13)

Aboe Huraira verhaalt dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Er zijn zeven die Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: een jonge man die opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer,”**

(Bukhari en Moslim)

Beste gelovigen,

De rol van de jongeren is een belangrijke rol, wanneer zij rechtschapen zijn dan zullen zij hun Godsdienst en de oproep ernaar toe verspreiden. Allaah (ﷻ) heeft hen de lichamelijke en intellectuele kracht gegeven, waarmee ze ook uitblinken in vergelijking tot de ouderen onder hen. De ouderen zijn hen aan de andere kant voor op het gebied van ervaring, echter laat hun gezondheid het niet toe om te verrichten wat de jongeren wel kunnen.

De rol van de jongeren was een grote rol in het verspreiden en begrijpen van deze Godsdienst, beginnend bij de metgezellen (رضي الله عنهم). Zoals bijvoorbeeld: Abdoellaah ibn Ábbaas (رضي الله عنه), Abdoellaah ibn Omar (رضي الله عنه), Muaadh ibn Jabal (رضي الله عنه), Zayd ibn Thaabit (رضي الله عنه) en anderen van de jongeren onder de metgezellen.

Het zijn de metgezellen die deze Godsdienst beschermd en verspreid hebben met de wil van Allaah en het erfgoed van onze geliefde Profeet (ﷺ) hebben doorgegeven.

De jongeren van deze tijd zijn de erfgenamen van degene die hen voor zijn gegaan, en zo ook de erfgenamen van de metgezellen (رضي الله عنهم), daarom is het dus belangrijk dat zij hun positie ook leren kennen en hetgeen wat hen in vertrouwen wordt gegeven (deze Godsdienst) in goede handen nemen en verkondigen.

De Profeet (ﷺ) geeft de jongeren ook de nodige richtlijnen, begeleiding en adviezen zoals in de volgende overleveringen duidelijk wordt aangegeven. ‘Abdoellaah Ibn Ábbaas (رضي الله عنه) verhaalde: Op een dag was ik achter de Profeet (ﷺ) (hij zat achter de Profeet op een rijdier) – en hij zei: **“O jongeman! Voorwaar, ik zal je een aantal woorden (adviezen) leren: Waak over (de grenzen van) Allaah en Hij zal over jou waken (in zijn wereldse leven en in zijn geloof). Waak over (de grenzen van) Allaah en je zult Hem voor je aantreffen (Allaah zal met diegene zijn tijdens al zijn omstandigheden). Als je vraagt, vraag dan aan Allaah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allaah. En weet dat als de gemeenschap (de gehele schepping) zich verzamelt om jou iets van een profijt te voorzien, zij dit niet zullen kunnen, behalve als Allaah dit voor jou heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelen om jou met iets te schaden, zullen zij dit niet kunnen, behalve als Allaah dit tegen jou heeft voorgeschreven. De pennen zijn (immers al) opgeheven en de geschriften zijn (immers al) opgedroogd.”** (at-Thirmidhi)

De Profeet (ﷺ) heeft namelijk in de eerdere overlevering tegen Omar ibno abie Salamah gezegd: **“O jongen, zeg ‘Bismillaah’, eet met jouw rechterhand en eet van datgene direct voor je.”** (Bukhari en Moslim)

Dit zijn richtlijnen, adviezen van de Profeet (ﷺ) om in het hart van de jongeren de beste etiquette en gedragsregels te planten, te hanteren en te volgen. Dit wijst ook op het belang van het sturen van de jongeren, onze Godsdienst heeft hier ook een enorm belang aan gegeven. Wij horen dus ook veel waarde te hechten aan de jongeren en ons ook om hen te bekommeren, zij zijn immers de ouderen van de toekomst.

De Islam heeft richtlijnen en rechten voor de jongeren die ons duidelijk worden gemaakt door Allaah (ﷻ) en zijn Boodschapper (ﷺ), waarvan een aantal hieronder kort samengevat benoemd worden:

Zoeken van een vrome partner.

De Profeet (ﷺ) zei: **“Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”** (Bukhari en Moslim)

Het kiezen van een goede naam voor het kind.

Jouw kind draagt immers deze naam gedurende zijn hele leven met zich mee, dus het is niet gepast als deze naam een slechte betekenis heeft.

Het verrichten van een Áaqieqah (schaap slachten).

De Áaqieqah is een Soennah Moe'akkadah. Voor een jongen zouden twee schapen geofferd moeten worden, waarbij elke moet voldoen aan dezelfde voorwaarden van een schaap voor de Oedhiyah (offer). En voor een meisje dient één schaap te worden geofferd.

Het bieden van de juiste opvoeding.

Aboe Huraira (رضي الله عنه) verhaalde dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Ieder kind wordt geboren op de natuurlijke aanleg (de Islam) en het zijn de ouders die hem tot jood, christen of vuuraanbidder (mazdiest) maken.”** (Bukhari en Moslim)

Beste gelovigen, het is dus belangrijk dat wij een hoge ambitie geven aan het opvoeden en niet alleen ons beperken tot het eten en drinken, maar ook een goede omgang bieden en de nabijheid bieden die het kind nodig heeft.

Zodat het kind later ook kan zeggen zoals Allaah (ﷻ) zegt: ﴿... en zeg: **"O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was"**﴾. (S17-A24)

Weet dus beste gelovigen dat wij ook verantwoordelijk zijn voor onze kinderen en dus de jongeren en Allaah (ﷻ) moeten vrezen in hetgeen wij doen en de manier waarop wij onze kinderen opvoeden en omgaan met onze jongeren. Zo kunnen wij er ook voor zorgen dat de jongeren de Islam meekrijgen als een hoge ambitie, en niet de andere wereldse randzaken als hoofddoel zien. Leer bijvoorbeeld de kinderen de Arabische taal, de taal van de Quraan, dit zodat ze ook hun Godsdienst kunnen begrijpen en zich daadwerkelijk ook hierin kunnen ontwikkelen op de juiste en beste manier. Geef ze dus het juiste voorbeeld zodat ze niet de verkeerde voorbeelden nemen en de ongelovigen gaan imiteren in de onjuiste gewoontes, maar leer ze juist de juiste en correcte zaken.

Leer ze het vrezen van Allaah (ﷻ) dat is immers de genezing voor elke ziekte.

Moge Allaah (ﷻ) over onze jongeren waken.