

Het waken over de zintuigen

Allah (ﷻ) zegt: **«En volg niet dat waarover je geen kennis hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen allen erover ondervraagd worden»**. (S17:A36)

Beste moslim,

Je bent verantwoordelijk voor je gehoor, je hart en je zicht op de Dag des Oordeels.

Het gehoor, zicht en het hart worden ondervraagd. Allah (ﷻ) zegt: **«Op die Dag zullen hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over wat zij plachten te doen»** (S24:A24)

Het is dus voor de moslim voorgeschreven dat hij over zijn gehoor en tong waakt en ze weerhoudt van laster, roddel en verboden spraak. De moslim hoort ook te waken over zijn zicht en het te weerhouden van het kijken naar het verbodene.

Verder hoort de moslim ook over zijn hart te waken door geen slechte vermoedens aan te nemen.

Allah (ﷻ) zegt: **«O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouw aanvaardend, Meest Barmhartig»**. (S49:A12)

De tong behoort tot de eerste ledemaat die wordt ondervraagd op de Dag des Oordeels en de ledemaat die het grootste aandeel heeft, omdat hij in vele zaken wordt betrokken.

Beste gelovigen,

Waak over jullie tongen, waak over hetgeen jullie uitspreken. Want hetgeen jullie zeggen wordt bewaard. Allah (ﷻ) zegt: **«Er is geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is»**. (S50:A18)

Allah (ﷻ) zegt ook: **«Voorzeker, Allah heeft de uitspraken gehoord van degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah is arm en wij zijn rijk." Wij zullen opschrijven wat zij zeiden en ook het zonder recht doden van de Profeten en Wij zullen (tegen hen) zeggen: "Proeft de verbrandende bestraffing"»**. (S3:A181)

Aboe Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah (ﷻ) heeft gezegd: **«Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen...»** (al-Bukhari en Moslim)

De Profeet (ﷺ) werd gevraagd door een man om hem op een daad te wijzen waarmee hij het Paradijs binnen zal treden, hij (ﷺ) wees hem op het feit te waken over zijn tong. De tong is een ledemaat waarmee we vele goede zaken kunnen planten, maar tegelijkertijd ook veel verderf mee kunnen zaaien. Want op de Dag des Oordeels zal de mens namelijk oogsten wat hij in het wereldse zaait of plant. Plant je goedheid dan krijg je goedheid, plant je slechtheid dan oogst je hetgeen wat je verdient aan bestraffing en spijt.

Één van de ongehoorzaamheden middels de tong is het toekennen van een deelgenoot aan Allah, oftewel shirk. En dit behoort tot de grootste zonden bij Allah de Almachtige. Hieronder (grote zonden) valt bijvoorbeeld het spreken over Allah zonder kennis, het afleggen van een valse getuigenis, tovenarij, liegen, roddel en laster etc.

We horen over onze tongen te waken beste broeders en zusters. De Profeet (ﷺ) maakt ook duidelijk in een overlevering dat de tong een reden kan zijn voor het belanden in het hellevuur, zelfs in een overlevering waarin duidelijk wordt gemaakt dat dit ook kan gebeuren zonder er specifiek het kwade in te zien, in bijvoorbeeld hetgeen wat je zegt.

Beste Moslims,

De vrome voorgangers waren bang voor de daden van hun tongen en de effecten ervan.

Ibn Abbaas (رضي الله عنه) zei terwijl hij zijn tong vastpakte. Wee jou! Zeg het goede en je zult overwinnen of wees stil in het uitspreken van slechtheden en je zult veilig zijn. Zo niet, weet dan dat je spijt zult krijgen! Ibn Abbaas werd gevraagd over waarom hij deze zaken zei en hij zei: Het is tot mij

gekomen dat er niet iets is wat voor meer benauwdheid zorgt dan de tong, behalve voor degene die er goede dingen mee gezegd heeft.

Waak dus over je spraak beste broeders en zusters. Het veelvuldig onnodig spreken zorgt ook voor het uitsterven van het hart.

Ibn al-Qayyim heeft gezegd: De harten die het meeste verwijderd zijn van Allah zijn de uitgestorven harten.

Mohammed ibn Iedjlaan zei het volgende: Voorwaar van spraak zijn er 4 (vormen):

1- Gedenken van Allah. 2- Reciteren van de Quraan. 3- Het horen van de juiste kennis en ermee verkondigen. 4- Het spreken over hetgeen wat jou aangaat.

Weet ook beste broeders en zusters dat de tong ook vertaalt wat er zich in jouw hart bevindt.

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Iemands Imaan (geloof) zal niet standvastig zijn totdat zijn hart standvastig is. En zijn hart zal niet standvastig zijn totdat zijn tong standvastig is”.** (Ahmed)

En de Profeet (ﷺ) zei ook: **“Wanneer de zoon van Adam (de mens) 's ochtends opstaat, stellen de lichaamsdelen zich nederig op ten opzichte van de tong, zeggende: “Vrees Allah met betrekking tot ons, want wij zijn afhankelijk van jou. Als jij standvastig bent, zijn wij ook standvastig en als jij afdwaalt, dwalen wij ook af”.** (at-Tirmidhi)

Er zijn veel gevaren van de tong beste broeders en zusters, één van de gevaren is bijvoorbeeld het spreken of vragen over zaken die jou niet aan gaan.

Aboe Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Wat blijkt geeft van iemands goede Islam, is dat hij datgene laat wat hem niet aangaat”.** (at-Tirmidhi)

Een tweede gevaar is bijvoorbeeld het praten over de slechtheden en de zondes. En in het bijzonder nog de zondes van anderen. Het behoort juist tot de gedragsregels dat je deze zondes verborgen houdt als jij hiervan weet.

Het derde gevaar is het schelden en het spreken met slechte woorden. Zoals sommige zelfs de andere vervloeken, in sommige gevallen is het zelfs gewoon een vriend.

Thaabit ibn ud-Dahhaak heeft overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Een gelovige vervloeken is als het doden van hem”** (Bukhari en Moslim)

Abdoellaah ibn Maseoed heeft overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De gelovige is geen lasteraar, noch iemand die veel vloekt, noch iemand die zich toegeeft aan onzedelijkheid of iemand die zich bezighoudt met vies gepraat”.** (at-Thirmidhi)

Sommige mensen hebben helaas de gewoonte als er een onenigheid is tussen hem en de ander dat ze dan gaan schelden en woorden uitspreken die helemaal niet van nut zijn op dat moment. De persoon in kwestie weet niet wat hij op dat moment veroorzaakt voor zichzelf aan zondes.

Allah heeft ons juist geleerd dat wij met het goede dienen te spreken als we het slechte willen weren.

En dus niet over en weer slechte woorden roepen of zeggen, maar zoals Allah (ﷻ) zegt: **﴿Weer het slechte af met het beste...﴾** (S23:A96)

Het vierde gevaar is het overdrijven in het maken van grappen. Af en toe een klein grapje maken is niet erg, maar niet erin overdrijven. De Profeet (ﷺ) maakte ook grapjes, maar als hij een grapje maakte was dat slechts een grapje waarin zich de waarheid bevond.

Het vijfde gevaar van de tong is het kleineren en lasteren van de mensen achter hun ruggen om en hen uitlachen.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Wee elke lasteraar en roddelaar﴾.** (S104:A1)

Hen dus belachelijk maken middels woorden en daden en hen kleineren, zo zijn ook de woorden van Allah uitgelegd door ibn kathier. (al-Hamz met woorden en al-Lamz met daden)

Het zesde en zevende gevaar betreft het roddelen/lasteren of het rond brengen van spraak (an-Namimah).

De Profeet (ﷺ) heeft het roddelen duidelijk gedefinieerd toen hij zei: **“Weten jullie wat roddelen is?”**

De metgezellen antwoordden daarop: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij (ﷺ) zei:

“Dat je hetgeen over je broeder zegt wat hij verafschuwt.” Er werd gezegd: “En als wat ik zeg

daadwerkelijk aanwezig is bij mijn broeder?” Hij (ﷺ) zei: **“Als datgene wat jij zegt daadwerkelijk zo is, dan heb je geroddeld. En wanneer dat niet zo is, dan heb je gelasterd”** (Mostim)

Waak dus over je tong beste broeders en zusters en zeg dus alleen het goede opdat je het Paradijs zult binnentreden middels je goede woorden en daden.

Moge Allah (ﷻ) over onze tongen en andere zintuigen waken en ons het goede laten zeggen of zwijgen en ons goede daden laten verrichten.