

## Hypocrisie (Nifaaq) binnen de Islam

Beste gelovigen vrees Allah,

Het is overgeleverd van Abdullaah ibn Amr (رضي الله عنه) dat de Profeet (ﷺ): **“Er zijn vier karaktereigenschappen; degene die ze allemaal bezit is een pure hypocriet, en degene die één van ze bezit, heeft een karaktereigenschap van hypocrisie, tot hij het opgeeft. Wanneer hem iets toevertrouwd is, verbreekt hij het vertrouwen. Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij een verbond aangaat, verbreekt hij het en wanneer hij discussieert, zoekt hij toevlucht tot slechte taal.”** (al-Bukhari en Moslim)

Hypocrisie is een gevaarlijke ziekte, die leidt en een aanleiding kan zijn tot de woede van Allah (ﷻ). Het is dus voor iedere moslim voorgeschreven om zichzelf te controleren middels deze Hadith om er achter te komen of hij vrij van deze eigenschappen is of dat hij ze toch bezit.

Hypocrisie is in zijn algemeenheid het laten zien van het goede en het verbergen van het slechte. Hypocrisie wordt ook wel onderverdeeld in twee categorieën:

### 1. Grote vorm van hypocrisie

Dit is de hypocrisie van degene die zijn ongeloof verbergt, terwijl hij van buiten doet voorkomen alsof hij moslim is. Dit heeft betrekking op de Aqiedah, op zijn overtuiging, zijn credo. Degene die van buiten doet alsof hij gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers en de Laatste dag, maar van binnen in het tegenovergestelde gelooft of in slechts een gedeelte daarvan, maakt zich schuldig aan grote hypocrisie. Dit is ook de vorm van hypocrisie die in de Quraan wordt genoemd in verschillende verzen.

Zo worden er ook enkele kenmerken van deze hypocrieten genoemd in de Quraan, zoals Allah zegt: **﴿En wanneer jij hen ziet, wekken hun lichamen (hun uiterlijke vertoning) jouw verwondering op: en wanneer zij spreken, dan luister jij naar hun woorden. Zij zijn als balken die gestut worden. Zij denken dat elke schreeuw tot hen gericht is. Zij zijn de vijanden, kijk daarom uit voor hen. Allah vervloekt hen. Hoe kunnen zij misleid worden?﴾** (S63:A4)

Allah (ﷻ) heeft hen openlijk terecht gezet in Surat at-Tawba, en heeft de Profeet (ﷺ) ook opgedragen om hen te bestrijden.

Allah zegt: **﴿O Profeet, bestrijdt de ongelovigen en de huichelaars (hypocrieten) en treed hard tegen hen op. En hun verblijfplaats is de Hel, en dat is de slechtste bestemming﴾** (S09:A73)

### 2. Kleine vorm van hypocrisie

Kleine hypocrisie wordt ook wel de hypocrisie van de daden genoemd. Hiermee wordt gerefereerd naar hypocrisie in daden. Dit is als een persoon vrome daden uitvoert, maar dit niet wordt vertegenwoordigd door zijn hart. Zo'n persoon kan vallen in één van de vertakkingen van hypocrisie van de daden, of hij kan bepaalde karaktereigenschappen van de hypocrieten hebben zoals liegen, ontrouw en het niet nakomen van beloftes. Zoals ook genoemd is in de Hadith hiervoor. En deze vorm van hypocrisie zorgt er niet voor dat de uitvoerder ervan een ongelovige is, maar kan er wel toe leiden. Zonder twijfel dat deze vorm van hypocrisie enorm veel slechtheid bezit. De fundamenteën van deze vorm zijn weer te herleiden uit de Hadith die eerder is benoemd, waaruit ook blijkt dat het een kenmerk is dat wanneer de persoon spreekt, hij liegt. Als je dus een persoon ziet die veel liegt en er allerlei vormen in gaat ontwikkelen en creatief hiermee is en veelvuldig verricht dan is dit één van de kenmerken van hypocrisie en de hypocrieten. En Allah getuigt hier ook voor, Allah (ﷻ) zegt:

**﴿... En Allah getuigt dat de hypocrieten zeker leugenaars zijn﴾** (S63:A1)

Allah (ﷻ) zegt ook: **﴿Zie jij degenen die huichelen niet? Zij zeggen tot hun broeders die ongelovig zijn onder de Liederen van de Schrift: "Als jullie verdreven worden, dan zullen wij met jullie wegtrekken. En wij zullen nooit iemand volgen (tegen jullie). En als jullie bestreden worden, zullen wij jullie zeker helpen." Maar Allah getuigt dat zij zeker leugenaars zijn﴾**. (S59:A11)

Het liegen middels de spraak, omvat hier het liegen over Allah (ﷻ) en zijn Profeet (ﷺ).

De Profeet (ﷺ) heeft hierover gezegd: **“Laat degene die moedwillig (bewust) over mij liegt zijn plaats nemen in het Hellevuur.”** (al-Bukhari en Moslim)

Het bestempelen van zaken als toegestaan (Halal) en verboden (Haram) behoort tot het liegen over Allah (ﷻ) en zijn Profeet (ﷺ). Het omvat ook degene die liegt over wat de mensen zeggen. Degene die

deze daden verricht die behoort niet meer tot de geloofwaardige onder de mensen en zal hij behoren tot de leugenaars. Minacht deze zaak dus niet beste broeders, want het kleine beetje kan leiden tot het vele.

Wees dus oprecht beste broeders en zusters, je zult dan pas de ware overwinning behalen.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen﴾. (S09:A119)**

Een ander kenmerk van de hypocriet is ook dat als hem iets toevertrouwd wordt hij dit vertrouwen ook breekt. Dus als hen iets in vertrouwen wordt gegeven, komen zij de afspraak hieromtrent niet na.

Allah zegt: **﴿Voorwaar, Allah gebiedt jullie de toevertrouwde (zaken) aan haar eigenaren te geven, en wanneer jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan met rechtvaardigheid.**

**Voorwaar, Allah onderwijst jullie hiermee op de beste wijze. Voorwaar, Allah is Alhorend. Alziend﴾. (S3:A58)**

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Geef het toevertrouwde terug aan degene die jou het heeft toevertrouwd, en bedrieg degene niet die jou heeft bedrogen” (abi Dawoud)**

Een ander kenmerk is dat als een hypocriet een verbond aangaat, hij deze niet nakomt. Hieronder vallen de verbonden tussen hem en Allah, tussen hem en de mensheid, hij komt zijn verbonden, zijn beloftes niet na.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿en komt de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie (op de Dag der Opstanding) ondervraagd﴾. (S17:A34)**

Het niet nakomen van de beloftes is niet toegestaan (Haram), ook al is dit met een niet-moslim. Je hoort als moslim je beloftes na te komen!

Een ander kenmerk van hypocrisie is dat als de persoon discussieert hij toevlucht zoekt naar slechte taal. Hij doet de waarheid uitkomen op een slechte manier, en de slechte spraak behoort ook tot één van de ergste kenmerken van hypocrisie. Want de persoon wil de valsheid tot de waarheid doen behoren en de waarheid tot de valsheid doen behoren. En zo ook van de Soenna een innovatie (bid3ah) maken en andersom.

Beste gelovigen,

Wie deze zaken allemaal bezit, er zal niets meer van zijn Imaan (geloof) overblijven en hij zal tot een volledige hypocriet behoren en zo een grootse straf tegemoet zien. En wie één van de kenmerken bezit en er niets aan doet, dit kenmerk zal met hem blijven en zo stapsgewijs zijn Imaan (geloof) vernietigen. Het is net als een bacterie in je lichaam, als je er niets aan doet, dan zal hij je lichaam kapot maken. Maar als hij de antibiotica neemt en dus berouw toont jegens Allah en deze daad en kenmerk achter zich laat en juist opvult met daden van Imaan (geloof), hij zal juist tot de gelovigen behoren.

De Hadith van vandaag spoort dus juist aan tot het jezelf vrij wanen van de hypocrisie en de kenmerken daarvan. En juist je de kenmerken van de gelovigen eigen te maken, want het is verplicht voor de gelovige om het gene aan de buitenkant in overeenstemming te laten zijn met wat er verborgen is in hem. Dit middels de oprechtheid en zuiverheid (Ikhlaas) in de zaken die hij zegt en doet, op ieder moment.

Het is dus voor de moslim zo dat hij oprecht moet zijn, zijn beloftes moet nakomen, en middels goede spraak moet spreken.

Moge Allah ons doen behoren tot de oprechte, eerlijke, goed sprekende en betrouwbare Moslims.