

**As-Sidq (eerlijkheid, oprechtheid, waarachtigheid) in de Islam**

Beste Moslims,

Vrees Allah (ﷻ) en weet dat eerlijkheid een prijzenswaardige eigenschap is, een eigenschap waarvan de uitvoerders ervan zijn geprezen door Allah en ze een geweldige beloning is beloofd. Eerlijkheid is met Allah, met de dienaren, met de mensen en met jezelf.

Abdoellah ibn Masseoed (رضي الله عنه) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: **“Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Een man zal de waarheid blijven spreken en zal ernaar blijven streven de waarheid te vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als waarheidsgetrouwe. Pas op met het vertellen van leugens, want leugens leiden naar immoraliteit (verdorvenheid) en immoraliteit leidt naar het Hellevuur. Een man zal blijven liegen en ernaar streven om leugens te blijven vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als leugenaar.”** (al-Bukhari & Moslim)

De Profeet (ﷺ) heeft aangespoord tot waarachtigheid oftewel tot eerlijkheid, omdat het vooraanstaand is in de goede karakteristieke eigenschappen. Zoals de Profeet (ﷺ) heeft gezegd in deze Hadith: **“want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid”**, want rechtschapenheid omvat het streven naar de beste omgang jegens Allah (ﷻ) en Hem gehoorzamen en alle goedheid jegens de schepselen. Eerlijkheid is ook de weegschaal voor de Imaan en de basis van het geloof. Eerlijkheid heeft ook de hoge positie zowel in het wereldse als in het hiernamaals. Met eerlijkheid kan iemand het niveau van de rechtvaardigen behalen, en de gunsten (de zegeningen) zijn ook verbonden aan de eerlijkheid oftewel de oprechtheid van iemand.

Hakim ibn Hizaam heeft overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Twee partijen hebben in een transactie de mogelijkheid van gedachte te veranderen tot zij van elkaar vandaan gaan; als zij open en eerlijk zijn, zal hun transactie gezegend zijn. Als zij verbergen en leugens vertellen, zal de zegening van hun transactie worden verminderd.”** (al-Bukhari & Moslim)

Je zal geen persoon aantreffen die eerlijk is in zijn handelen of zijn bezit zal véél zijn, hij zal een goede reputatie hebben en de mensen zich zullen haasten naar het handelen met hem. Zo zal zijn geluk in het wereldse en in het hiernamaals zijn, je zult ook duidelijk zien dat de mensen hem lief hebben en hem ook prijzen om zijn eerlijkheid.

De leugenaar integendeel zal niet worden geloofd, niet door zijn vrienden en niet door zijn naasten. Kijk dus hoe zoet de woorden van een eerlijk persoon zijn en kijk dus hoe vies de woorden van een leugenaar zijn. De eerlijke persoon zullen vele zaken toevertrouwd worden zoals bezit, geheimen etc. en als hij een keer een fout maakt dan dekt zijn eerlijkheid dat ook weer voor hem in. De leugenaar daarentegen zal niets worden toevertrouwd en ook al zal hij soms eerlijk zijn, is dat bij de mensen niet zo betekenisvol.

Middels eerlijkheid zullen de harten rust vinden bij hetgeen er wordt gezegd en dat is slechts en enkel de waarheid. De getuigenis van een eerlijk oftewel oprecht persoon is rechtschapen, zijn oordelen zijn rechtvaardig, van zijn handelingswijze wordt ook geprofiteerd en de zittingen met hem zullen ook gezegend zijn. Dit allemaal omdat hij dit slechts en enkel omwille van Allah (ﷻ) doet.

Zijn gebeden, vasten, liefdadigheden, bedevaart, emigratie, uitspraken, bewegingen enz. zijn slechts voor Allah (ﷻ). Hij wenst hier niet voor geprezen te worden of gecomplimenteerd te worden, hij zegt de waarheid ook al is deze bitter voor degene die het moet aanhoren.

De oprechte gelovige liegt niet en zegt ook alleen het goede. Over de eerlijkheid, oprechtheid en waarachtigheid zijn er vele verzen neergedaald en vele overleveringen verhaald.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Onder de gelovigen zijn er mannen die de belofte die zij aan Allah gedaan hebben trouw blijven. Onder hen zijn er wiens wens vervuld is (omwille van Allah gedood zijn) en anderen die (daarop) wachten. En zij hebben niets veranderd (in hun belofte)﴾** (S33:A23)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Allah zei: "Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtigen zal baten; er zijn voor hen Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn**

**eeuwig levenden daarin. Allah is welbehaagd met hen en zij zijn welbehaagd met Hem. Dat is de geweldige overwinning) (S05:A119)**

Al-Hasan ibn Ali ibn abie Taalib (رضي الله عنه) zei: “Ik heb van de Boodschapper van Allah (ﷺ) het volgende onthouden: **“Verlaat datgene waarover je twijfelt voor datgene waarover je niet twijfelt. De waarheid zal leiden tot zekerheid en geruststelling. Terwijl leugens leiden tot twijfel en verwarring.” (at-Tirmidhi, an-Nasaa'ie en Ahmed)**

Allah (ﷻ) zegt: **﴿...Maar als zij oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn﴾ (S47:A21)**

Imaam ibn al-Qayyim zei: **“De Imaan is de basis van oprechtheid, want de oprechtheid is verbonden aan de Imaan (geloof) en de basis van hypocrisie bestaat uit leugens. Eerlijkheid en leugens kunnen niet samen komen in een persoon behalve als één van de twee de ander bestrijd”.**

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En degene die met de Waarheid is gekomen, en deze bevestigt: hij is degene die tot de Moettaqôen behoort﴾ (S39:A33)**

Degene die met as-Sidq komt is dit namelijk in zijn uitspraken en zijn daden. De Profeet (ﷺ) vroeg ook aan Allah, zoals Allah (ﷻ) zegt: **﴿En zeg (O Mohamed): "Laat mij binnentreden op oprechte wijze en laat mij verlaten op oprechte wijze en doe mij van Uw Zijde helpende macht toekomen)﴾ (S17:A80)**

We horen dus oprecht te zijn in onze daden en uitspraken jegens Allah (ﷻ).

as-Sidq kent verschillende vormen:

1. Sidq in de uitspraken dat een personen waakt over zijn uitspraken en slechts en enkel met eerlijkheid spreekt. Weet ook dat de engelen alles opschrijven wat een persoon zegt. Eerlijkheid leidt naar rechtschapenheid.
2. Sidq in de motivatie en intentie, en dit wijst allemaal op de Ikhlâas. Dit wordt ook wel de zuivere intentie genoemd, oftewel dat je het doet voor de tevredenheid van Allah en de beloning van Allah (ﷻ).
3. Sidq in handel en de omgang met de mensen over het algemeen. Op elke plaats en op ieder moment, totdat de uitvoerder ervan als waarachtige wordt geschreven bij Allah (ﷻ).

Weet dus ook beste broeders en zusters dat het tegenovergestelde van eerlijkheid, leugens zijn. Leugens behoren ook tot de grote zondes. Allah (ﷻ) zegt: **﴿Wie dan met jou (Mohammed) over (Aissa) redetwist, nadat de kennis tot jou is gekomen, zeg dan: "Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en jullie zelf bij elkaar roepen en dan (gezamenlijk) Allah's vloek afroepen over hen die liegen)﴾ (S03:A61)**

Het liegen is zoals eerder benoemd een teken van hypocrisie. Streef dus naar oprechtheid, eerlijkheid, waarachtigheid oftewel as-Sidq in je omgang, spraak en daden jegens Allah (ﷻ) en de schepselen.

Moge Allah ons doen behoren tot de waarachtigen.