

Het benutten van de vrije tijd.

Beste gelovigen,

Weet dat het leven in het wereldse niet uit te drukken is in een prijs, waak er dus over met hetgeen jullie van nut is in jullie leven en in het hiernamaals. Verspil je leven niet slechts en enkel met vermaak, spel en onoplettendheid. Je kan hierdoor het wereldse en het hiernamaals verliezen. De levensduur die jij bezit, beste dienaar, is jouw akker. De akker waarin jij kan planten en zaaien en in het hiernamaals kun jij oogsten. En als je dus gezaaid hebt met goede daden dan zul je daar uit ook geluk en een overwinning oogsten. Je zal dan ook met degene zijn over wie wordt gezegd door Allah (ﷻ): **«Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen»** (S69:A24) En als je hebt gezaaid met onoplettendheid, zondes en tekortkomingen dan zul je spijt hebben op een dag waar jouw spijt geen baat zal hebben. Je zult dan hopen dat je weer terug kunt keren.

Allah (ﷻ) zegt: **«Hebben Wij jullie geen lang leven geschonken, zodat wie wilde de vermaningen ter harte kon nemen? En de waarschuwer is tot jullie gekomen. Proeft daarom (de bestraffing). en voor de onrechtplegers is er geen helper»** (S35:A37)

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Op de dag der opstanding zal geen dienaar een stap verder zetten voordat hij gevraagd wordt over vier dingen: 1. Waar hij zijn leven in heeft doorgebracht. 2. Wat hij in zijn jeugd uitvoerde. 3. Hoe hij zijn geld heeft verdiend en uitgegeven heeft. 4. En wat hij met zijn kennis heeft gedaan”**. (Tabarani)

Benut dus je leven beste broeders en zusters en verspil deze momenten niet van je levensduur.

Allah (ﷻ) heeft voor de dienaren in de dagen verschillende momenten vastgesteld die we kunnen benutten en verschillende handelingen vastgesteld die we kunnen verrichten. Zoals de 5 verplichte gebeden die we iedere dag moeten verrichten en de aanbevolen gebeden en smeekbedes die we kunnen verrichten. Zo is dit ook voor de maanden zoals het vasten in de maand Ramadan en het uitvoeren van de bedevaart. Zo zijn er van de aanbiddingen die verplicht zijn en die aanbevolen zijn, en waarvan de ene beter is in de beloning dan de andere.

De gelukkige is degene die gebruik maakt van deze geweldige momenten en Allah hierin gehoorzaamt.

Oeqbah ibn Aamir (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Er is geen zaak die continu wordt verricht of hij wordt voor hem geschreven als hij deze niet meer kan verrichten (door ziekte of dergelijke)”** (Abi Dawoud)

Aicha (r.a.) heeft gezegd: **Voorzeker de nacht en de dag zijn als twee kluizen, kijkt wat jullie erin stoppen.** (Kitaab az-Zuhd)

Beste gelovige broeders en zusters,

Middels de komst van de zomervakantie wil ik jullie adviseren om vrees jegens Allah te hebben en deze vakantie te benutten met hetgeen jullie van nut zal zijn in het wereldse en in het hiernamaals en het geven van de rechten aan het lichaam, dat wat zij verdient aan rust.

En de kinderen te sturen in hetgeen Allah tevreden stelt, zoals het reciteren en leren van de Quraan.

De mensen gedurende de vakantie zijn onder te verdelen in verschillende categorieën.

Er zijn mensen die overwinnaars zijn, maar er zijn ook van hen die verliezers zijn.

Sommige blijven in dit land en spenderen de tijd aan het leren van de Quraan aan hun kinderen en hen brengen naar zittingen waar dit gedaan wordt en onderhoudt het gebed in gemeenschap met zijn kinderen. Degene die dit gedaan heeft, heeft de nodige aanleidingen genomen om de beloning te kunnen verkrijgen van Allah (ﷻ).

Sommige reizen gedurende de vakantie om hun naasten en bloedverwanten te bezoeken en zo ook zijn plicht jegens hen vervult. Dit is ook iemand die heeft geprofiteerd van de vakantie en zijn plicht heeft verricht.

Beste Moslims,

De Islam ziet de vakanties, aldus de vrije tijd als een gunst en een kans. Wat betreft de gunst zegt de Profeet (ﷺ): **“Twee gunsten worden in waarde onderschat bij de mensen: goede gezondheid en de vrije tijd”** (al-Bukhari)

Maghboenoen (al-Ghabn) en dat houdt in dat je iets verkoopt tegen een veel te lage prijs dan de daadwerkelijke waarde ervan.

Dus je benut je tijd niet naar de waarde ervan. Benut dus je tijd op de juiste manier en geef het de daadwerkelijke waarde ervan.

Wat betreft de vakantie als kans, oftewel je vrije tijd als kans hierover zegt de Profeet (ﷺ): **“Benut vijf zaken voor vijf andere zaken: jouw leven voor jouw dood, jouw gezondheid voor jouw ziekte, jouw vrije tijd voor jouw bezigheid, jouw jeugd voor jouw ouderdom, jouw rijkdom voor jouw armoede.”** (Sahih Al-Jaamie)

De kansen die komen en gaan, degene die gebruik maakt van de kansen die kan het daadwerkelijk benutten en degene die de kansen aan zich voorbij laat gaan heeft deze kans verloren.

We horen dus ook te weten hoe wij deze vrije tijd moeten benutten en dit kan door de volgende zaken te doen:

De Quraan leren of onderwijzen. De Profeet (ﷺ) zegt namelijk: **“De beste van jullie is degene die de Quraan leert en onderwijst”** (al-Bukhari)

Onderhouden van de banden met de bloedverwanten. De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Allah draagt er zorg voor de banden in stand te houden met degene die de familiebetrekkingen in stand houdt en de banden te verbreken met degene die de familiebetrekkingen verbreekt”** (al-Bukhari en Moslim)

Ook bericht de Profeet (ﷺ): **“Wie ervan houdt dat zijn leven verlengd wordt en zijn levensonderhoud vermeerderd wordt, laat hem dan zijn familiebetrekkingen onderhouden”** (al-Bukhari en Moslim)

Het is dus belangrijk beste broeders en zusters om onze tijd en specifiek onze vrije tijd goed te benutten in hetgeen Allah tevreden stelt.

Moge Allah (ﷻ) ons in staat te stellen onze tijd goed te benutten.