

Het huwelijk

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En voorzeker, Wij hebben Boodschappers voor jou gezonden. En Wij maakten voor hen echtgenoten en nakomelingen﴾** (S13:A38)

Elke relatie tussen de man en de vrouw wordt verworpen door de natuurlijke aanleg en door de Islamitische wetgeving. Behalve het voorgeschreven huwelijk tussen de man en de vrouw. En dit is zo sinds Adam (ﷺ) en Hawaa' geschapen zijn. Zo vinden we in het boek van Allah (ﷻ) dat Hij een vrouw heeft geschapen en haar een echtgenote heeft genoemd. Hij (ﷻ) heeft haar geen vriendin genoemd maar een echtgenote, en dit begrip wordt slechts gebruikt voor een vrouw die gehuwd is binnen het voorgeschreven huwelijk. Allah (ﷻ) zegt: **﴿O mens, vreest jullie Heer die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar. Allah is de Waker over jullie﴾** (S04:A1)

En toen Allah (ﷻ) Adam (ﷺ) heeft bevolen het Paradijs te betreden deed hij dit door te zeggen: **﴿En Wij zeiden: "O Adam, verblijf in het Paradijs, jij en je vrouw, en eet daaruit overvloedig, zoals jullie willen, maar nadert deze boom niet, anders zullen jullie tot de onrechtplegers behoren﴾** (S02:A35)

Allah (ﷻ) heeft ontucht (zina) verboden voor elk voorgaand volk van de voorgaande volkeren en dit tot aan de Dag des Oordeels en heeft hiervoor iets veel beters in de plek teruggegeven. Het goede en gelukkige huwelijk in de Islaam is gebouwd op wederzijds vertrouwen en de zuivere intentie. Middels liefde en barmhartigheid zien we ook dat de huwelijken voortgezet worden op een goede manier. Allah (ﷻ) zegt: **﴿En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt﴾** (S30:A21)

Middels deze liefde en barmhartigheid verlaat de vrouw het ouderlijk huis en integreert oftewel assimileert in het huis van haar man. De vrouw voelt ook het volledige geluk in het huis van haar man en dit behoort ook tot de tekenen van Allah (ﷻ), dat een ieder huwelijk dat gebouwd is op deze basisprincipes de zegeningen zal verkrijgen van Hem (ﷻ). En Allah voor hen een gelukkig leven voorschrijft in het wereldse en hiernamaals.

Abdullah ibn Amr ibn al-Aas heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Het wereldse is genieting en de beste genieting is een rechtschapen/vrome vrouw”** (Moslim)

Waarom trouwen we eigenlijk? En wat is dus het doel van het huwelijk?

Het doel van het huwelijk is het beschermen van de echtgenoot en echtgenote, opdat zij niet in ontucht vervallen. Wanneer de moslimman en moslimvrouw in het huwelijk treden zorgen ze ervoor dat ze beschermd worden tegen deze gruweldaden. De man zal middels het huwelijk zijn blik neerslaan en waken over zijn geslacht, zijn bloedverwantschap onderhouden.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen﴾** (S02:A187)

De vrome vrouw en de vrome man helpen elkaar in het aanbidden van Allah de Verhevene. Het is verplicht voor beiden om elkaar te helpen in het opvoeden van hun kinderen op een Islamitisch voorgeschreven manier. Het verkrijgen van vroom nageslacht is een van de grootste wensen binnen het huwelijk. Hiermee wordt ook het gezin verblijd. Er is geen rechtschapenheid in de gehele Oemma oftewel in het gezin als de partners niet rechtschapen zijn. Zij zijn namelijk de eerste bouwsteen van het gezin en de eerste school voor de gemeenschap. Als de man en de vrouw juist tegenover elkaar staan en een ieder volgt zijn begeerte, dat is pas een grote ramp. En daarom horen we ook vrome partners te kiezen en te kiezen als mannen voor de vrome vrouwen, degenen die het geloof volgen.

Aboe Huraira (رضي الله عنه) heeft overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen(Taribat yadaak)”** (Bukhari en Moslim)

(“Taribat yadaaka” letterlijk moge je handen aan het stof kleven). Er wordt uitgelegd dat het wordt gebruikt om iemand tot actie aan te moedigen en daarom is het hierboven vertaald met “opdat je zult slagen”.

Kies dus één van deze vier. Kies eentje op haar geloof. Want het geloof zet alle tekortkomingen in de andere drie mogelijkheden recht en dekt deze ook in.

Het is dus belangrijk dat we denken aan met wie we trouwen en niet dat we trouwen.

Moge Allah ons en onze kinderen vrome partners en vroom nageslacht schenken