

De Schone Namen van Allah

Allah (ﷻ) zegt: **«En aan Allah behoren de Schone Namen toe. Roep Hem daarmee aan, en verlaat degenen die (van de waarheid) afwijken wat betreft Zijn Namen. Zij zullen worden vergolden vanwege datgene wat zij deden»** (S7:A180)

Aboe Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷻ) heeft gezegd: **«Allah heeft 99 Namen. honderd min één. Wie deze leert, zal het Paradijs binnentreden»** (Bukhari)

We zijn dus ook gevraagd om Allah (ﷻ) aan te roepen middels deze Schone Namen.

Tot zijn namen behoren bijvoorbeeld: as-Salaam (de Vredige), al-Hay (de Levende) al-Qayoem (de Zelfstandige), al-Malik (de Koning), al-Qodus (de Heilige). Daarnaast zijn er verheven Namen waarmee de doea wordt verhoord als hiermee (de naam) Allah wordt aangeroepen. Er wordt gezegd door sommige geleerden dat dit de namen al-Hayoe al-Qayoem is.

Dit zijn de namen die ook centraal staan en benoemd worden in het troonvers, oftewel ayaatoel Kursi. Hierover zei de Profeet (ﷺ): **«Degene die Ayat al-koersie na ieder verplicht gebed reciteert, enkel de dood zal hem nog weerhouden om het Paradijs binnen te treden»** (an-Nasaa'i, at-Tabaraani)

Zo zeggen enkele geleerden en Quraan wetenschappers (moefassiroen) dat de geweldigste naam van Allah, al-Hayoe al-Qayyoem (hadith abi Oemaamah) is.

En als je dus Allah de Verhevene vraagt en zegt; O Levende, de Zelfstandige breng mijn hart tot leven met de Iman, dan zal Allah de Almachtige jouw smeekbede verhoren.

De smeekbede is de aanbidding. Allah (ﷻ) houdt van de dienaar en wordt blij van de dienaar die Hem vraagt. Daarentegen wordt Allah (ﷻ) boos op de dienaar die hem niet vraagt.

Allah (ﷻ) zegt: **«En jullie Heer zei: «Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden»** (S40:A40)

Degene die dus hoogmoedig zijn en Allah niet vragen, zij zullen de Hel binnentreden en hierbij vernederd worden.

Er wordt ook gezegd dat de geweldigste naam van Allah (ﷻ) de naam is waarmee de Profeet Younes (عليه السلام) zijn Heer heeft aangeroepen toen hij door de grote vis werd opgeslokt en zich in de duisternis van de zee en van de vis bevond. Younes wanhoopde niet en knielde neer in de buik van de grote vis en zei: **«Niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve U, geprezen bent U. Voorwaar, ik behoorde tot de onrechtplegers»** (S21:A87)

Dit is ook de reden waarom wij Allah (ﷻ) aanroepen middels deze doea, dit bij moeilijkheden, bij momenten van beknelling en van beproeving.

Allah (ﷻ) zegt vervolgens antwoordend op de doea van Younes: **«Toen verhoorden Wij hem en Wij redden hem uit de nood. En zo redden Wij de gelovigen»** (S21:A88)

Als je Allah (ﷻ) vraagt middels deze doea, dan zal Allah (ﷻ) je het goede geven van hetgeen je wenst voor jezelf. Allah (ﷻ) geeft namelijk het goede en de goede positie aan wie hij wil van zijn dienaren. Verspreid de Salaam, As-Salaam (de Vredige) is één van de namen van Allah (ﷻ): Als je dus je moslimbroeder groet, dan zeg je je bent veiliggesteld en er is vrede met jou. Je vraagt Allah jouw broeder de salaam. En wat is daru-ssalaam? Dat is het Paradijs.

De Profeet (ﷺ) heeft ons uitgenodigd naar dit geweldige huis, het huis van Vrede oftewel het Paradijs. Allah (ﷻ) zegt: **«En Allah roept naar het Huis van de Vrede (Daroessalaam, het Paradijs) en Hij leidt wie Hij wil naar een recht Pad»** (S10:A25)

Maar wat zijn de kledingvoorschriften voor het huis waarnaar we zijn uitgenodigd?

Dat is jezelf bekleden met Godsvrucht/vrees, Iman en de liefde.

Allah (ﷻ) zegt: **«En het kleed van het vreten (van Allah), dat is het beste»** (S7:A26)

Allah (ﷻ) zegt ook in een ander vers over degenen die gehoor geven aan de oproep: **«Voor degenen die aan hun Heer gehoor geven, is er het goede (het Paradijs)»** (S13:A18)

Het goede is dus voor degenen die gehoor geven, degenen die zeggen wij hebben gehoord en gehoorzaamd. Degene die zeggen wij hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging naar Uw Huis, Uw Paleis, Uw Paradijs. Maar met wat geven wij gehoor en wat nemen we dus mee als genodigden, dit doen we met de goede daden en het hebben van Godsvrees.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿..En neemt proviand mee, en de beste proviand is Taqwa (Godsvrucht/vrees), vrees Mij daarom, O jullie bezitters van verstand﴾ (S2:A197)**

Weet beste broeders en zusters, dat er in het Paradijs ook méér bevindt, naast alle voorzieningen en genietingen, is er iets wat beter is dan dat. En dit is het aanschouwen van Allah (ﷻ), het kijken naar Allah (ﷻ).

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Voor degene die het goede verrichten is er het beste en meer.. ﴾ (S10:A26)**

Allah (ﷻ) zegt ook: **﴿Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien﴾ (S76:A22-23)**

Bevindt zich in het wereldse Daroessalaam? Nee, in het wereldse bevindt zich geen Huis van Vrede, dit is voor ons bewaard gebleven voor het Hiernamaals. In het Paradijs is er geen vrees en treur, zoals Allah (ﷻ) zegt: **﴿Voorwaar, degenen die zeggen : “ Onze Heer is Allah,” en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) “Weest niet bevreesd en niet treurig, en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd﴾ (S41:A30)**

Het wereldse is het huis van, angst vrees, beproevingen, onrecht, alles bevindt zich hier. Maar Daroessalaam is voor degenen die ervoor werken in het wereldse. Werk er dus voor beste broeder en zuster opdat wij met de Wil en Barmhartigheid van Allah (ﷻ) het Paradijs kunnen betreden en hier ook verwelkomt worden door de Engelen zoals Allah (ﷻ) zegt: **﴿En degenen die hun Heer vreesden zullen in menigten naar het Paradijs worden gevoerd, totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten geopend zullen worden. En haar bewakers tot hen zullen zeggen: Salaamoen ‘alaikoem (vrede zij met jullie). Jullie hebben goed gehandeld, treedt binnen, eeuwig levend﴾ (S39:A73)**

Ik vraag Allah (ﷻ) middels zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen als hij ermee wordt gevraagd Hij dit verhoort om ons te leiden tot de beste werken en ons hierop standvastig maken.