

Het waken over het feit dat Allah je ziet en hoort!

Beste gelovige broeders en zusters,

Jullie zijn niet voor niets geschapen en jullie zijn ook zeker niet ongemoeid gelaten.

Waakt dus over de grenzen van Allah, want Allah (ﷻ) houdt toezicht op jullie en is op de hoogte van jullie daden. Allah (ﷻ) is namelijk degene die jullie hiervoor zal belonen.

En van wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel, toen hij de Profeet (ﷺ) vroeg: “Bericht mij over (de betekenis van) al-Ihsaan” Hij antwoordde: **“Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel”** (Moslim)

En het is de boodschap jegens ons van deze Hadith dat wij ons bewust zijn van het feit dat Allah (ﷻ) ons op ieder moment ziet. Zo is het voor ons dus ook verplicht om het beste van ons zelf te laten zien en om vrees, angst en het verheerlijken van Allah te praktiseren.

Zoals de eerder genoemde Hadith ook wijst op de verplichting van het hebben van een zuivere intentie in de aanbedding en het verfraaien van deze intentie en het vervolmaken ervan.

Abdullah ibn Omar (رضي الله عنه) verhaalde dat de Boodschapper van Allah (ﷻ) hem vast pakte en zei:

“Aanbidt Allah alsof je hem ziet en wees in het wereldse als een vreemdeling of een reiziger”
(Ahmed)

Abdullah ibn Omar (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷻ) tegen een man zei: **“Bidt het gebed van iemand die afscheid neemt alsof je Hem ziet, en als Hem niet kunt zien dan kan Hij jou wel zien”**. (as-Silsilah as-Sahihah)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿...En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn...﴾** (S57:A04)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohamed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeek. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen﴾** (S02:A186)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿..en Wij zijn dichterbij hem dan zijn halsslagader﴾** (S50:A16)

Degene die zichzelf berekent in het wereldse, voor hem zal de berekening minder worden en makkelijker worden op de Dag des Oordeels.

Degene die zichzelf niet berekent, hij zal vele drempels ervaren in zijn berekening en in zijn leven.

Beste Moslims,

Zorg ervoor dat het waken over het bewustzijn dat Allah de Waker is voortgezet blijft op ieder moment. Allah (ﷻ) zegt: **﴿..Allah is de Waker over jullie﴾** (S04:A01)

Wat is het waken nu precies, het waken is dat de dienaar oprecht ervan overtuigd is dat Allah (ﷻ) op de hoogte is van alle innerlijke en uiterlijke daden en dat Allah (ﷻ) naar hem kijkt en hoort wat hij zegt.

Allah (ﷻ) heeft ook van zijn dienaren Engelen aangesteld om de woorden en daden op te schrijven.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Er is geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is﴾** (S50:A18)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie. Eervollen, schrijvend. Zij weten wat jullie doen﴾** (S87:A10-12)

Op de Dag des Oordeels zal de dienaar alles opdragen wat opgeschreven is door de Engelen van wat hij aan woorden en daden heeft gezegd of verricht.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Op de Dag dat iedere ziel aanwezig vindt wat zij van het goede verricht heeft en wat zij van het kwade verricht heeft, zal zij wensen dat er een grotere afstand tussen haar en haar (kwaad) zou zijn. En Allah waarschuwt jullie (voor) Zijn (bestrafing) en Allah is Genadig voor de dienaren﴾** (S03:A30)

Daarnaast zullen ook de ledematen getuigen voor hetgeen verricht is in het wereldse.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Op die Dag zullen hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen getuigen over wat zijn plachten te doen﴾** (S24:A24)

En zelfs de aarde zal getuigen op de Dag des Oordeels voor al het goede en slechte dat de dienaar heeft verricht.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Op die Dag zal zij haar berichten bekendmaken﴾ (S99:A04)**

Allah (ﷻ) zal dus verschillende zaken laten getuigen over hetgeen de mensen verrichten.

Als de gelovige deze zaken herinnert dan zal hij letten op zijn daden en deze ook kritisch bekijken en meer en veelvuldig aanbeddingen verrichten en berouw tonen van de zondes.

Het waken over de grenzen van Allah en het feit dat Allah jou ziet en hoort zal je weerhouden van vele slechtheden, dit zoals Yusuf (ﷺ) ook weerhouden is van het plegen van ontucht met de vrouw die hem uitnodigde tot gemeenschap en nog vele andere voorbeelden die duiden op het feit dat wij moeten waken over het Toezichthouderschap van Allah de Almachtige.

Beste Moslim,

Wie wil slagen in het wereldse moet behoren tot degene die waken over het feit dat Allah hem ziet en hoort. Dit in alle daden en alle omgangsvormen die betrekking hebben op jou en die jij verricht.

Net zoals de personen die worden beschreven in de volgende Hadith:

Aboe Huraira verhaalt dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Er zijn zeven die Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in de aanbedding tot zijn Heer, een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën, twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar op basis daarvan ontmoeten en uit elkaar gaan, een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te begaan) en dan zegt: “Ik vrees Allah.”, een man die liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven, en een man die in afzondering Allah gedenkt en zijn ogen zich vullen.”** (Bukhari en Moslim)

De zaken die deze mensen samen brengen in deze Hadith en de eigenschap die zij bezitten ondanks dat hun beschrijving verschilt, is het feit dat zij Godsvrucht/vrees hebben.

En bewust zijn van de controle die Allah over hen heeft op plekken waar zij alleen zijn.

Denk dus na over die eigenschappen die zij bezitten zoals een man die in afzondering Allah gedenkt en zijn ogen zich vullen. Wat brengt hem zover? Dit is natuurlijk de bewustwording van Allah en dat hij hem ziet en hoort en zo is dit voor ieder aangegeven voorbeeld en beschrijving in deze geweldige Hadith.

Moge Allah ons in staat stellen continu bewust te zijn van het feit dat Allah ons ziet en hoort opdat onze daden omwille van Hem (ﷻ) alleen zullen zijn.