

De juiste godsdienst

Onze geliefde Profeet (ﷺ) zei: **“Waarlijk, al-Halal is duidelijk en waarlijk, al-Haram is (ook) duidelijk. En tussen beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen (het oordeel) niet weten. Degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer. En degene die echter vervalt in twijfelachtige zaken, vervalt in al-Haram, net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, waardoor hij op het punt staat hen daarin te laten grazen. Is het niet zo dat elke koning zijn eigen territorium heeft en dat het territorium van Allah Zijn verboden zijn? En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een vleeskauwsel, als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart”** (Bukhari en Moslim)

Het is dus voorgeschreven voor een moslim om het juiste toegestane te verrichten opdat men het paradijs binnentreedt.

Allah (ﷻ) zegt: **«En breng degenen die geloven en goede daden verrichten (en hierin standvastig blijven) blijde tijding, dat er voor hen tuinen zullen zijn waar rivieren onderdoor stromen. Elke keer als zij daarvan fruit ontvangen zullen zij zeggen: “Zie hier hetgeen ons reeds voorheen werd gegeven” en het soortgelijke zal hun gegeven worden en zij zullen daar reine echtgenoten hebben en zij zullen daar voor altijd verblijven».** (S02-A25)

Het is wel belangrijk dat als wij als moslims de beloning willen verkrijgen dat we moeten handelen naar gelang kennis.

Het is ook belangrijk om de zaken die we verrichten met een zuivere intentie te verrichten zoals het gebed, het vasten en het geven van Sadaqah.

De waarde van een actie hangt af van de intentie erachter. Men wordt alleen beloond voor wat hij van plan was.

Allah (ﷻ) zegt: **«Hebben jullie niet gezien dat Allah alles weet wat in de hemelen is en alles wat op aarde is? Er is geen geheime beraadslaging tussen drie mensen of Hij is hun vierde, en niet tussen vijf of Hij is hun zesde en niet minder of meer dan dat, of Hij is bij hen waar zij ook mogen zijn. En Hij zal hun op de Dag der Opstanding vertellen wat zij gedaan hebben. Waarlijk, Allah is Alwetend van alle zaken».** (S58-A07)

Daarnaast is t belangrijk dat we de zaken laten waar we over twijfelen en gaan voor de zaken waar we niet over twijfelen

De ware oprechtheid en godsvrucht is dat men hetgeen laat wat Allah verboden heeft gemaakt van bezit of vrouwen of welke zaken dan ook die op dat moment verboden zijn voor jou.

Degene die geslaagd is, is degene die zichzelf berecht in het openlijke en heimelijke en zijn uiterlijke zaken en innerlijke zaken berekent.

Allah (ﷻ) zegt: **«En vrees Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (verbreek) de familiebanden niet. Voorzeker, Allah is altijd en overal oplettend over jullie (daden)».** (S04-A01)

Het is ook belangrijk voor een oprechte dienaar dat als hij de oproep tot het gebed hoort hij er ook gehoor aan geeft. En als hij in afzonderlijkheid Allah aanbidt zijn ogen volschieten.

“De sterke gelovige is beter dan de zwakke gelovige”.

Sterk in het wedijveren naar het goede.

Zwak door de zondes en de slechte zaken en zaken die Allah niet tevreden stellen.

De wijze is degene die zichzelf berekent en streeft naar wat na de dood is. En de hulpeloze man is degene die zijn eigen grillen volgt en zich vervolgens overgeeft aan wishful thinking over Allah.

Het is dus belangrijk om goed gedrag te hebben en barmhartig te zijn. En als moslims de handen in elkaar te slaan opdat men ook in grote getalen de islam binnentreedt middels het goede voorbeeld en het goede gedrag dat wordt laten zien.

De moslim is degene die in zijn uiterlijke en innerlijke Allah aanbidt en de waarheid omwille van Allah wil laten welslagen en al hetgeen hij verricht omwille van Allah doet.

De oprechte gelovige is een aangenaam persoon en makkelijk toegankelijk voor zijn omgeving. De moslims horen dus een missie te hebben en elkaar hierin te helpen en te ondersteunen.

We vragen Allah ons tot de oprechte gelovigen te doen behoren.