

Plichten voor de gelovige en hoe een moslim hoort te zijn.

De mens is geschapen uit een bloedklonter. En vervolgens is hij begunstigd door Allah (ﷻ). Alles bevindt zich in Zijn handen. En tot Hem richten we ons en keren we terug. Allah geeft een ieder, in zijn giften bevindt zich geen beperking.

Allah (ﷻ) zegt: **«Allen die in de hemelen en op de aarde zijn vragen Hem. Iedere dag is Hij bezig (29) Welke gunsten van jullie Heer loochenen jullie dan?»** (S55:A29-30)

Het is dus belangrijk de ogen neer te slaan van het verbodene. Want het verbodene is hetgeen de verrichter ervan meesleurt naar het hellevuur, en reinigt jullie tongen van het roddelen, liegen en rond brengen van praat. En zuiver jullie harten zodat deze zo zuiver en wit is als melk. Doe je dit? En ben jij degene die je ziel, jouw nafs inperkt dan zul je met de wil van Allah het Paradijs betreden. Allah kijkt namelijk naar het hart en wat zich daarin bevindt en hoe dit zich vertaalt in daden.

Allah (ﷻ) zegt: **«En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee Tuinen (in het Paradijs)»** (S55:A46)

De Islaam berust zich niet slechts op het vasten, de hadj, de zakaat en het gebed. De Islaam berust zich ook op het wegblijven van het verbodene en het boek van Allah en de soenna is zijn grens.

De ware moslim is zoals de Profeet (ﷺ) zei: **«De (ware) moslim is van wie de moslims zijn vrijgesteld van zijn tong en zijn handen»**.

Hoe kan een moslim zich nou schuldig maken aan roddel en leugens en andere verdorven zaken.

Allah (ﷻ) zegt: **«..Maar Allah heeft jullie doen houden van het geloof en Hij heeft het mooi gemaakt in jullie harten en Hij heeft jullie een afkeer doen hebben van ongeloof, zware zonden en opstandigheid. Zij zijn degenen die het rechte Pad volgen»** (S49:A07)

Het is dus belangrijk je vast te klampen aan de Imaan, dit is waar Allah de Almachtige van houdt.

De Islaam gebiedt ons het goede en de verheven karakteristieke eigenschappen.

De Quraan nodigt ons uit naar het stevig vastklampen.

Allah (ﷻ) zegt: **«..En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld»** (S03:A103)

Klamp jullie dus vast aan deze godsdienst en de soenna van de Profeet (ﷺ) en maak dit ook geliefd bij jullie kinderen.

Weet ook dat door het vastklampen aan de godsdienst Allah van je gaat houden, en zodoende ook hetgeen op de aarde van jou gaat houden. Maar doe je dit niet dan werkt dit averechts en zal hetgeen zich op de aarde bevindt afschuw voor je hebben door de afschuw van Allah jegens jou.

Een ieder heeft de verplichting om zijn Islaam te laten blijken en hiermee uit te blinken. Waar je je ook bevindt. Is het niet zo dat de gemeenschap ten onder gaat wanneer dit niet gebeurt.

Spreek met de waarheid, al is dit in je zelf en wees ook oprecht naar je kinderen, burens en een ieder die je tegenkomt of groet. Want de Islaam is een toevertrouwde zaak. Vrees dus Allah op ieder moment.

Aboe Dharr al-Ghifarie (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: **«Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen zodat deze haar (de slechte daad) uitwist, en ga met de mensen om op een goede wijze.»**

(at-Tirmidhi)

Als je dus Allah om vergeving vraagt en berouw toont zal Allah deze zondes vergeven al hebben deze de hemelen bereikt.

Verricht dus continu goede zaken en zorg ervoor dat je uitgeeft op de weg van Allah, middels je handen, mond of welke goedheid dan ook. Want dit zul je treffen bij Allah de Verhevene.

Moge Allah ons leiden tot het verrichten van hetgeen waar Hij tevreden over is en ons standvastig hierop houden.