

Het bouwen van de moskeeën en het onderhouden ervan

Allah (ﷻ) zegt: **«De moskeeën van Allah zullen alleen onderhouden worden door degenen die in Allah en de Laatste Dag geloven, en die het gebed onderhoud en zakaat geeft en die niemand vreest behalve Allah. Zij zijn het die tot de rechtgeleiden behoren»** (S09:A18)

Abou Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat een vrouw, die de moskee veegde, overleden was.

De Profeet (ﷺ) merkte na een paar dagen dat ze vermist was. Hij (ﷺ) vroeg naar haar. Hij kreeg te horen dat ze was gestorven. Toen zei hij: **“Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen jullie haar graf aanwijzen?”** Hij kwam bij haar graf en verrichtte een gebed” (Bukhari en Moslim)

Deze Hadith legt het belang uit dat de Islam hecht aan het schoonhouden van moskeeën.

Het is en blijft onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze mooie moskee van binnen en buiten schoon te houden. Het is immers het huis van Allah (ﷻ). Daarnaast vindt een ieder het fijn om te bidden in een nette en schone moskee.

De Islam houdt moskeeën hoog in aanzien en eert degenen die ze schoonmaken en het onderhoud ervan uitvoeren.

Het onderhouden van de moskeeën behoort tot de rituelen van het geloof. Het onderhouden van de moskeeën is een zaak die we belangrijker horen te vinden dan ons huis.

Allah (ﷻ) zegt: **«Degenen die in voorspoed en tegenspoed besteden, die de woede onderdrukken en die de mensen vergeven, waarlijk, Allah houdt van degenen die het goede doen»** (S03:A134)

Onze geliefde Profeet (ﷺ) zei: **“Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.”**

Al hetgeen wat er wordt uitgegeven aan de moskee van wat er nodig is voor onderhoud of wat aan de moskee verbonden is wordt alleen door de rijke gedaan. En niet de rijke op het gebied van bezit, maar op het gebied van hun harten.

Hetgeen wat je uitgeeft, is wat je daadwerkelijk zult treffen. Dus bereken dit ook op het moment dat je uitgeeft.

Abou Huraira (رضي الله عنه) verhaalde dat de boodschapper van Allah (ﷻ) heeft gezegd: **“De goede daden die een gelovige zullen bereiken na zijn dood zijn: kennis die hij leerde en vervolgens verspreidde, een rechtschapen zoon die hij achterlaat, een kopie van de Quraan die hij als een nalatenschap achterlaat, een moskee die hij bouwde, een huis die hij bouwde voor reizigers, een kanaal die hij groef, of een liefdadigheid die hij gaf tijdens zijn leven toen hij in een goede gezondheid verkeerde. Deze daden zullen hem bereiken na zijn dood”**

Dit is een advies van de Profeet (ﷺ) aan ons gericht beste broeders en zusters.

Aisha (r.a.) heeft verhaald: **“De profeet (ﷺ) heeft ons geboden moskeeën te bouwen in verschillende plaatsen (dat wil zeggen in de plaats van elke stam afzonderlijk) en dat ze moeten worden schoongehouden en geparfumeerd”** (Abi Dawoud)

Het is dus voorgeschreven om op een goede wijze met de moskee om te gaan, deze schoon te houden en te parfumeren. Ook gedurende het bezoek zoals bijvoorbeeld het thuis houden, of achter de gebedsrijen laten van de kinderen die het onderscheidingsvermogen (7jaar) nog niet hebben bereikt. Dit zodat dit uiteraard geen belemmering vormt voor de mensen die in aanbidding zijn.

Al deze zaken wijzen erop dat het onderhouden en het goed omgaan met de moskee hoog in het vaandel staat. En dit een hoge prioriteit acht. Het is dus belangrijk om hierin ook te wedijveren, te wedijveren in het schoonmaken van de moskeeën.

Jouw liefdadigheid is niet alleen beperkt tot het uitgeven, het goede zeggen of glimlachen behoort allemaal tot het verrichten van liefdadigheid. Zorg er dus voor dat je je inzet op welke gewenste en mogelijke manier voor jou dan ook. Dit zodat je dit ook treft in het hiernamaals.

Allah (ﷻ) zegt: **«Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen: voorwaar, Allah is daarover Alwetend»** (S03:A92)

Zorg er dus voor beste broeders dat jullie uitgeven van hetgeen waar jullie van houden.

Moge Allah ons standvastig maken en het bouwen en het onderhouden van de moskeeën ons geliefd maken.