

Opvoeding en onderwijs in de Islam

Allah (ﷻ) zegt: **«O, jullie die geloven! Behoedt jullie zelf en jullie gezinnen voor de Hel, waarvan de brandstof mensen en stenen is, waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, maar doen wat hun bevolen is.»** (S66:A06)

Abdullah ibn Omar (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Het beste (meest zuivere) voedsel dat een man eet, is dat wat hij zelf heeft verdiend, en zijn kind (en de rijkdom van zijn kind) maakt deel uit van zijn inkomen”** (an-Nassai)

Sommige mensen brengen slechts een slechte uitkomst in hun kinderen door de vele tekortkomingen.

Allah (ﷻ) zegt: **«Welvaart en kinderen zijn een sieraad van het leven van deze wereld. Maar goede oprechte daden in het Aangezicht van jullie Heer zijn beter wat betreft de beloning en wat betreft hoop»** (S18:A46)

Het hebben van kinderen is een grote genieting in het wereldse waar we ook dankbaar voor moeten zijn.

Allah (ﷻ) zegt: **«Hij schiept wat Hij wil, (zoals Hij wil). Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil * Of Hij schenkt zowel mannelijk als vrouwelijk (nageslacht). En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Waarlijk, Hij is Alwetend, Almachtig »** (S42:A49 & 50)

Al wie zijn kinderen goed opvoed en ze de juiste karakteristieke eigenschappen meegeeft is iemand die daadwerkelijk dankbaar is jegens Allah de Alwetende.

Het is dus belangrijk je te bekommeren om de kinderen en niet om slechts en enkel het wereldse.

Wat is de grootste gunst na het verkrijgen van de Islam aldus het geloof? Er wordt gezegd dat dit de vrome kinderen zijn.

Het is een recht dat verplicht is na te komen jegens het kind. En dat is dat je vasthoudt aan het geloof en gelooft in Allah de Almachtige zonder er deelgenoten aan toe te kennen.

Zo hoor je ook vast te klampen aan je godsdienst in de opvoeding van de kinderen. Door ze los te laten waarop ze allerlei verboden zaken verrichten en volgen.

Het is ook niet toegestaan om de kinderen aan hun lot over te laten, waarop ze bestuurd worden door de shaytaan.

Het is juist belangrijk dat je ze opvoedt en voedt met het toegestane (halal). En geef ze niet alleen de wereldse zaken mee, waarop je vervolgens het hiernamaals verwaarloost.

Het is belangrijk om te proberen hierin niet tekortkomen, en niet slechts hetgeen doen wat je begeerte je beveelt te doen.

Allah leidt ook wie hij wilt. Zo zie je ongelovige ouders met gelovige kinderen en andersom.

Allah (ﷻ) zegt tegen Ibrahim (عليه السلام): **«En (gedenk) dat de Heer van Abraham hem met enige bevelen beproefde, welke hij vervulde. Hij (Allah) zei (tot hem): “Waarlijk, Ik zal jou voor de mensheid tot een leider maken.” Abraham zei: “En ook van mijn nageslacht?” Allah zei: “Mijn verbond (profeetschap) omvat de onrechtplegers niet»** (S02:A124)

Het is belangrijk om de kinderen te monitoren en te sturen richting het goede, oftewel de tevredenheid van Allah de Verhevene.

Geef hem waar hij recht op heeft en geef hem de juiste eigenschappen mee in zijn gedrag.

Daarbij beginnend bij jezelf. Want zoals jij wenst dat je kinderen zijn, zo hoor jij te zijn. Dit zodat je een goed voorbeeld geeft aan hen.

Het kind treedt namelijk in deze voetsporen.

De ouders zijn verantwoordelijk voor de vorming van hun kinderen.

We horen stil te staan bij de zaken die we zeggen en verrichten, middels het verstand waarmee we ook onderscheiden zijn van het vee.

Abou Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Elke geborene wordt geboren volgens de natuurlijke aanleg (al-fitrah), zijn ouders maken van hem een jood of een christen of een vuuraanbidder”** (Bukhari en Moslim)

De ouders hebben dus grote invloed op de uitkomst van de kinderen.

Onze geliefde profeet (ﷺ) zei: **“Degene die drie dochters heeft en geduldig is met hen en hen te drinken geeft en hen kleedt, zij zullen voor hem een bescherming zijn tegen het Vuur”** (ibn Maajeh, al-Albaani)

Onze geliefde profeet (ﷺ) zei: **“Leer het kind het gebed vanaf het zevende jaar. Corrigeer hem/haar als hij/zij het niet verricht op zijn tiende”** (Abi Dawoud)

Voor de kinderen zelf beginnen alle religieuze verplichtingen en de toerekeningsvatbaarheid in het algemeen, wanneer zij de puberteit hebben bereikt: op dat moment moeten alle vijf de verplichte gebeden op tijd worden uitgevoerd.

Moge Allah ons leiden tot de beste opvoeding en ons standvastig hierin maken en ons en ons nageslacht tot de vromen doen behoren.