

De aanhoudende daden

Aicha (r.a.) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) zei: **“O jullie mensen! Verricht alleen de goede daden die jullie kunnen verrichten, voorzeker Allah zal geen genoeg krijgen (van het geven van de beloning), behalve als jullie genoeg ervan (het verrichten van de goede daden) krijgen. En de meest geliefde daden bij Allah zijn de aanhoudende daden al zijn deze weinig”** (al-Bukhari)

Door aanhouding werpt het kleine zijn vruchten af en zal Allah (ﷻ) het zegenen en vermeerderen, dit in meerdere mate ten opzichte van het vele wat onderbroken wordt, oftewel niet aanhoudend is.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Dat is wat Allah als verheugende tijding aan zijn dienaren verkondigt, degenen die geloven en goede werken verrichten. Zeg (O' Mohamed): "Ik vraag van jullie geen beloning, alleen liefde voor de naaste verwanten. En voor wie een goede daad verricht vermenigvuldigen Wij het goede. Voorwaar, Allah is de Vergevensgezinde, de Waarderende﴾** (S42:A23)

De aanhouding is een stevig touw dat je verbindt aan Allah (ﷻ), dat niet los zal geraken.

Aicha (r.a.) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Neem matiging in acht (bij het verrichten van daden), en als je het niet perfect in acht neemt, probeer dit dan zoveel mogelijk te doen (om te leven volgens dit ideaal van matiging) en wees verheugd want niemand zou in staat zijn om in het Paradijs treden met slechts en enkel zijn daden.** Zij (de metgezellen van de Profeet) zeiden: O' Boodschapper van Allah, zelfs u niet? Daarop zei hij: **“Zelfs ik niet, maar Allah omhult mij met Zijn Genade, en onthoud dat de daad waar Allah het meest van houdt er één is die aanhoudend wordt verricht, ook al is het klein”** (Muslim)

De meest geliefde daden bij Allah de Almachtige zijn dus de aanhoudende daden en het standvastig blijven op het verrichten van de goede daden.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze Heer is Allah," en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) "Wees niet bevreesd en niet treurig, en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd﴾** (S41:A30)

Soufyane ibn Abdellah at-Thaqafi (رضي الله عنه) verhaalde: Ik zei: "O Boodschapper van Allah, vertel me iets over de islam dat ik aan niemand anders zal vragen behalve aan jou. Hij (ﷺ) zei: **“Zeg: Ik geloof in Allah en wees dan standvastig”** (Muslim)

Één van de tekenen dat Allah (ﷻ) jouw goede daden heeft geaccepteerd, is dat jij in staat wordt gesteld om meer goede daden daarna te verrichten.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En Allah zal voor degenen die Leiding volgen de Leiding vermeerderen; en de blijvende goede daden zijn beter bij jouw Heer wat betreft beloning en beter wat betreft de terugkeer﴾** (S19:A76)

Moge Allah het makkelijk voor ons maken om standvastig te blijven in onze Godsdienst en de goede daden te blijven verrichten.