

**De acceptatie van de maand Ramadan**

Beste Moslims,

Zo zien jullie maar weer dat de maand van goedheid en vrijgevigheid weer is heen gegaan, en plaats maakt voor de pijn van afscheid. Dit omdat de gelovigen afscheid hebben genomen van de beste en meeste geliefde vriend. Hun troost bevindt zich in de hoop op de ontmoeting en de acceptatie van hun Heer van hetgeen zij hebben verricht aan goede daden en uitspraken.

Beste Moslims,

Wat na de maand Ramadan? Een vraag waar goed en berekenend over nagedacht moet worden. Het behoort niet tot de eigenschappen van een gelovige om de aanbidding van hun Almachtige Heer te laten verdwijnen met de zonsondergang van de maand Ramadan. Sterker nog de daadwerkelijke gelovigen maken zich na deze maand druk om het feit dat hun daden naar hun Heer zullen stijgen en niet geaccepteerd zullen worden. Zij hopen en vragen aan Allah (ﷻ) dat hun daden worden geaccepteerd. De vrome voorgangers besteedden veel aandacht aan het feit dat hun daden op de beste en vervolmaakte manier werden verricht, vervolgens besteedden ze aandacht aan de acceptatie van hun daden. Zij waren bang dat hun daden verworpen zouden worden.

Aisha (r.a.) de vrouw van de Profeet (ﷺ) zei: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (ﷺ) over dit vers: **«En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren»**. (S23:A60)” Aisha (r.a.) zei: “Zijn zij degenen die alcohol nuttigen en stelen?” Hij (ﷺ) zei: “**Nee, o dochter van as-Siddieq, zij zijn degenen die vasten, het gebed verrichten, liefdadigheid uitgeven terwijl ze vrezen dat hun Heer het niet van hen zal accepteren**”. **«Zij zijn het die zich haasten om goede daden te verrichten en zij zijn daarbij de eersten»**. (S23:A61)”. (at-Tirmidhi).

Ali ibn Abi Taalib (رضي الله عنه) zei: “Besteed meer zorg aan de acceptatie van de daad dan aan de daad zelf; Horen jullie dan niet de woorden van Allah (ﷻ): **«Voorwaar, Allah aanvaardt alleen (het offer) van de godsvruchtigen (moettaqeen)»**. (S05:A27)

Er kwam een bedelaar bedelend tot Abdullah ibn Omar (رضي الله عنه) en hij zei tegen zijn zoon: “Geef hem één dinar” Hij gaf hem deze. Toen de man wegging zei zijn zoon: “Moge Allah het van je accepteren O geliefde vader”. Hij (Abdullah ibn Omar) zei: Als ik wist dat Allah een sajdah of de liefdadigheid ter hoogte van één dirham had geaccepteerd, dan zou er geen afwezigheid geliefder bij mij zijn dan de dood, weet je van wie Allah (ﷻ) accepteert?. **«Voorwaar, Allah aanvaardt alleen (het offer) van de godsvruchtigen (moettaqeen)»**. (S05:A27)

Het meest geliefde bij een gelovige gedurende zijn gehele leven is dat Allah (ﷻ) zijn daden accepteert. Vraag dus aan Allah (ﷻ) nadat jullie afscheid hebben genomen van deze maand dat Hij (ﷻ) jullie goede daden accepteert, dat Hij (ﷻ) jullie zondes vergeeft en jullie redt van het Hellevuur.

Beste gelovigen,

De oprechte gelovige bevindt zich in de Ramadan en ook buiten de Ramadan om in dezelfde gesteldheid. Zorg er dus voor dat jullie deze aanbiddingen, goede daden en het reciteren van de Quraan voortzetten. Dit omdat de oprechte gelovige niet de maand Ramadan aanbad maar hij aanbad de Heer van de maand Ramadan en dat is ook de Heer van de overige maanden.

De maand Ramadan is in een vlot tempo voorbijgegaan.

Is het nu niet zo dat we zeggen: Wat is de maand Ramadan snel voorbij gegaan? Allah (ﷻ) zal tevreden zijn met een ieder die Hem gehoorzaamt, in welke maand deze zich ook bevindt.

En Hij zal aan de andere kant ook boos worden op degene die Hem ongehoorzaam is in welke tijd of op welke plaats die zich ook bevindt.

Pas dus op voor de zondes, de eindbestemming ervan is ernstig, en als je Allah (ﷻ) hebt gehoorzaamd in de maand Ramadan, zet dit dan voort. Wees standvastig in je Godsdienst en houd je vast aan de

leiding van jouw Profeet (ﷺ) en laat de Ramadan een duidelijke grens tussen jou en de zondes zijn, want door de zondes verdwijnen de gunsten en er komen daarvoor in de plek vervloekingen terug. Aanbid dus Allah op ieder moment, opdat jullie ook behoren tot degenen dat wanneer zij het woord horen, het beste ervan volgen.

En waarover Allah (ﷻ) zegt: **«Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld»**. (S08:A02)

Weet dus beste moslim, moge Allah je leiden, dat de wereld een akker (moment om te zaaien) is voor het hiernamaals, en dat de wereld bestaat uit daden en geen afrekening en het hiernamaals bestaat uit afrekening en geen daden. Vrees dus Allah en neem van je wereldse voor het hiernamaals, en van je leven voor je dood, en van je gezondheid voor je ziekte en van je rijkdom voor je armoede. Bereid je dus voor op de afrekening van Allah en verricht goede daden.

Aisha (r.a.) verhaalt dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De meest geliefde daden bij Allah zijn de aanhoudende daden, zelfs als deze maar weinig zijn”**. (Moslim)

Beste moslim broeders en zusters,

Één van de daden waar de moslims ijverig op zijn gedurende deze dagen, is het vasten van de zes dagen van Shawwaal.

Aboe Ayyoeb al-Ansari (رضي الله عنه) overlevert dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast”**. (Moslim)

De geleerden hebben gezegd; dit omdat de beloning keer 10 is. De Ramadan staat dan gelijk aan 10 maanden en de zes dagen van Shawwaal aan 2 maanden.

Beste Moslims,

Het seizoen van de maand Ramadan is voorbij, het seizoen van het aanbidden, het waken in nachtgebed en het verrichten van smeekbedes. Een seizoen met vele kansen en gunsten.

Maar beste broeder en zuster, we hebben een seizoen waarin deze kansen zich voordoen, en dit seizoen herhaalt zich maar liefst vijf keer per dag. De vijf gebeden, Allah (ﷻ) zegt: **«Waakt over de Salawaat en (in het bijzonder) over de middelste Salaat (al-Asr). En staat voor Allah in ootmoed»**. (S02:A238).

En er is nog meer voor degene die nog meer beloning willen, denk hierbij aan de nachtgebeden en het witr gebed.

Allah (ﷻ) zegt: **«En verricht in een gedeelte van de nacht het gebed, als een extra (gebed) voor jou. Jouw Heer zal jou zeker tot een loffelijke positie verheffen»**. (S17:A79).

Daarnaast hebben we ook een wekelijks seizoen waarin je Allah nog meer kunt aanbidden en nog dichterbij Hem kunt komen en dat is het vrijdagsgeschied. En tussen onze handen bevinden zich nog meer geweldige kansen zoals het vasten van de drie witte dagen, het smeken van Allah in het derde deel van de nacht waarin Hij geeft als Hij gevraagd wordt. En het vasten van de maandagen en de donderdagen. Benut deze kansen beste broeders en zusters en laat ze niet liggen.

Moge Allah (ﷻ) ons leiden naar zijn tevredenheid en naar Zijn aanbedding.