

De eerste 10 dagen van Dhul-Hidja

Beste gelovigen,

De seizoenen van goedheid worden opgevolgd door vele andere seizoenen van goedheid. We bevinden ons nu in een geweldig seizoen, het seizoen van de bedevaart (Hadj). De eerste tien dagen van Dhul-Hidja, de daden daarin zijn groots in beloning.

Abdullah ibn Abbaas heeft overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Er zijn geen dagen waarin goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze (tien dagen van Dhul-Hidja)”** Enkele metgezellen vroegen hierop: **“Zelfs niet de strijd omwille van Allah?”** Waarop hij zei: **“Zelfs niet de strijd omwille van Allah. Behalve een man die er op uit trekt om te strijden en zichzelf en zijn bezittingen voor de zaak opgeeft en met niets terugkeert.”** (al-Bukhari)

Kijk beste gelovigen naar de grootsheid van de beloning van iemand die ten strijde trekt omwille van Allah, desondanks zijn de daden in de eerste 10 dagen van Dhul-Hidja vele malen groter in de beloning er van. Er zijn verschillende daden die de moslim in deze eerste 10 dagen van Dhul-Hidja kan verrichten.

De Hajj

Allah (ﷻ) zegt: **“En verkondig onder de mensen de Haddj, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, van elke ver gelegen plek”** (S22:A27)

De bedevaart is de grootste daad van de daden die verricht worden in Dhul-Hidja, Aboe Huraira (رضي الله عنه) heeft overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Degene die de Hadj verricht, geen gemeenschap heeft en Allah niet ongehoorzaam is, keert vrij van zonden terug. Net zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde”** (al-Bukhari en Moslim)

Aisha (r.a.) heeft verhaald dat zij zei: **“O Boodschapper van Allah (ﷺ), we beschouwen de jihad als de beste daad”** De Profeet (ﷺ) zei daarop: **“De beste jihad is hadj mabrou (correct uitgevoerde en geaccepteerde hadj).”** (al-Bukhari)

De Takbier (dhikr)

Allah (ﷻ) zegt: **“En (zodat) zij de Naam van Allah op de bekende dagen zullen uitspreken (als dank) voor de vee dieren waarmee Hij hen heeft voorzien”** (S22:A28)

Ook heeft Hij (ﷻ) gezegd: **“En gedenk Allah gedurende de vastgestelde dagen.”** (S2:A203)

Ibn ‘Abbaas heeft gezegd: **“Het gedenken van Allah op de ‘bekende dagen’ refereert naar de tien dagen (van Dhul-Hidja) en de ‘vastgestelde dagen’ verwijzen naar de dagen van Tashrieq”** (al-Bukhari)

Het vasten

Het behoort ook tot één van de daden die men kan verrichten gedurende deze dagen, en in het specifiek het vasten van de dag van Arafa.

Toen de Profeet (ﷺ) werd gevraagd over het vasten op de negende dag van Dhul-Hidja: de dag van Arafa, zei hij: **“Het wist de zonden uit van het voorgaande jaar en het komende jaar”** (Moslim)

Daarnaast ook het vasten van de overige dagen van de eerste tien dagen, dit omdat het vasten behoort tot de goede daden. En wat betreft de bewijsvoering van sommigen die beweren dat je juist niet hoort te vasten op deze dagen naar aanleiding van de Hadith van Aisha (r.a.) waarin zij zei: **Ik heb de Profeet (ﷺ) nooit zien vasten op de tien dagen.** (Moslim)

Hieruit kan begrepen worden dat je juist niet hoort te vasten op deze dagen, maar dit hoor je hier juist niet uit te begrijpen, dit komt tot stand door twee belangrijke redenen:

De Profeet (ﷺ) heeft aangespoord tot het vasten van de dag van Arafa, en deze behoort tot de 10 dagen. Daarnaast is er ook van enkele vrouwen van de Profeet overgeleverd in Ahadith die Imam Abi Dawoud heeft opgenomen dat de Profeet (ﷺ) het vasten op de negende dag niet naliet. Het is dus gepast om de overleveringen samen te voegen en hieruit te begrijpen dat de Profeet niet alle dagen heeft gevast maar wel de negende dag in het specifiek. En zonder twijfel behoort het vasten tot de

goede daden die men kan verrichten en waar Allah van houdt dat men die verricht in de eerste 10 dagen van Dhul-Hidja.

Beste gelovigen,

Degene die het voor jullie voorgeschreven heeft hem te aanbidden op deze momenten, heeft het voor jullie ook voorgeschreven hem te aanbidden op andere momenten. Aanbid Allah dus op ieder moment en iedere plek. Zonder twijfel dat op sommige momenten de beloning meer is en zwaarder telt, zoals in de eerste 10 dagen bijvoorbeeld, waarin verschillende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Zoals er in as-Sahiehayn van Omar ibn ul-Khattaab is overgeleverd dat er een joodse man tegen hem zei: “O leider der gelovigen, er is een vers dat jullie reciteren uit jullie Boek. Als het aan de joden zou zijn geopenbaard en we zouden weten op welke dag het was geopenbaard, dan zouden wij deze dag als een feestdag hebben genomen” Omar vroeg: “Welk vers is dat?” Hij antwoordde (interpretatie van de betekenis): **“Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie als godsdienst gekozen” (S05-A03)** Hierop zei Omar: **“Wij kennen de dag en de plaats waar dit vers is geopenbaard aan de Profeet (ﷺ). Hij stond bij Arafa op een vrijdag”** (al-Bukhari en Moslim)

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“(het vasten van) de Dag van Arafa geldt als boetedoening voor twee jaar: het vorige en het volgende. En het vasten van de Dag van Ashoera’ geldt als boetedoening voor één jaar: het vorige.”** (Ahmed, Moslim en Aboe Dawoed)

Er zijn veel bewijzen en teksten als het gaat om de goede daden in de eerste 10 dagen, en zonder twijfel dat er meerdere daden zijn die je kunt verrichten in deze dagen, dit zoals het uitgeven van Sadaqah, het onderhouden van een wees etc.

De Sadaqah is één van de grootse daden die je kunt verrichten in deze dagen, en de Profeet (ﷺ) heeft ook aangespoord tot liefdadigheid in deze dagen met grootse redenen. Eén daarvan is het vullen van de tekorten en de behoefte die de moslims ervaren op dat moment.

Zorg er verder ook voor beste broeders en zusters, dat je je tong vochtig houdt met het gedenken van Allah. Daarnaast is de smeekbede ook één van de grootse aanbeddingen die je kunt verrichten gedurende deze dagen. De Profeet (ﷺ) zei: **“De smeekbede is de aanbedding”** (at-Tirmidhi, Aboe Dawoed, Ibn Maadjah)

Het is dus duidelijk dat we ons best moeten doen in het verrichten van smeekbedes en dit specifiek op de dag van Arafa, De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van ‘Arafa. Het beste wat ik uitgesproken heb en de profeten voor mij uitgesproken hebben is: “Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige. Hij heeft geen partner. Aan Hem is de Heerschappij en aan Hem is alle lof en Hij is over alles Almachtig”.**

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Verricht dus zoveel mogelijk doea voor de broeders en zusters die het op dit moment moeilijk hebben op iedere plek. Verricht ook zoveel mogelijk goede daden beste broeders en zusters.

Moge Allah ons leiden naar de beste en goede daden gedurende deze dagen en ook buiten deze dagen, ten alle tijden.