

Het waken over de tijd

Beste gelovige broeders en zusters,

Het verspillen van de tijd behoort tot de gevaarlijkste slechtheden voor een persoon in het wereldse.

Het is dus belangrijk voor een persoon om te waken voor deze slechtheden en te waken over zijn tijd.

De Shaytaan komt tot de dienaar en laat hem vergeten, en houdt hem bezig met hetgeen hem niet zal baten en hij zal hem continu laten uitstellen, uur voor uur, dag voor dag. Dit totdat zijn jongere jaren voorbij gaan, of dat zijn gezondheid verloren gaat, of dat zijn bezit er niet meer zal zijn, of een dienaar zal bezig gehouden worden met iets wat hem niet meer met rust zal laten, of zijn tijd zal komen. Dit zijn één van de grootste lokkers van de Shaytaan, daarom is het zo geweest dat onze geliefde Profeet (ﷺ) ons heeft bevolen om gebruik te maken van deze kansen voordat deze voorbij gaan.

De Profeet (ﷺ): **“Benut vijf zaken voor vijf andere zaken: jouw leven voor jouw dood, jouw gezondheid voor jouw ziekte, jouw vrije tijd voor jouw bezigheid, jouw jeugd voor jouw ouderdom, jouw rijkdom voor jouw armoede.”** (Sahih Al-Jaami)

Een dienaar is in de mogelijkheid gesteld om op het moment van leven, gezondheid, vrije tijd, jeugd en rijkdom gebruik te maken van deze gunsten op een manier dat ze hem zullen baten en van nut zullen zijn in het hiernamaals.

Een dienaar zal ook enorme spijt hebben als hij deze zaken niet benut en deze aan zich voorbij laat gaan.

Allah (ﷻ) zegt: **“Totdat, wanneer de dood tot één van hen komt, hij zal zeggen: “O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb. “ Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hen is een scheiding tot de Dag waarop zij opgewekt worden”** (S23:A99-100)

Beste dienaar van Allah, kijk dus naar je leeftijd, je jongere jaren, je tijd, je bezit en je gezondheid. Hoe bewandel je dit pad en waar leidt het naar toe, en dit terwijl je een dienaar bent van Allah. Het goede is aan je bevolen en er zijn zaken verboden en vervolgens word je op de Dag der Opstanding berekend voor hetgeen je hebt gedaan. En jij bent geschapen voor deze beproeving, voor deze test. Dus houd jezelf bezig met hetgeen je Allah (ﷻ) zult treffen. Houd jezelf bezig met hetgeen waarmee je verblijdt zult worden op de Dag der Opstanding. De Dag waarop, zoals Allah (ﷻ) zegt: **“Op de dag, waarop rijkdom en zonen niet zullen baten. Alleen bij (zal gebaat zijn), die naar Allah komt met een zuiver hart”** (S26:A88-89)

En pas dus op voor de bezigheden beste broeders en zusters, de bezigheden die jouw tijd ontnemen, totdat jouw dag voorbij is zonder enig profijt. Zoals het kijken van televisie, het internetten, het veelvuldig spreken en het tot laat opblijven en dit zonder het in te zetten voor jouw godsdienst of voor het wereldse. Dat het zelfs zo zal zijn dat een persoon wordt opgeroepen tot het gebed: **“Komt tot het gebed.”** En hij bezig gehouden zal worden zonder bezigheid. De persoon geeft geen gehoor en dit allemaal zonder reden, en tot Allah behoren wij en tot hem zullen wij terugkeren.

De dienaar behoort tot de verliezers als zijn bezit en zonen hem bezighouden van hetgeen Allah De Verhevene hem heeft verplicht. Laat staan degene die wordt beziggehouden door de vrije tijd en door het zitten en het spreken over dit en dat.

Pas dus hiervoor op beste moslims! Vul jullie tijd op met goedheden. En vul de bladen van jullie daden op met zaken die daadwerkelijk blijvend zijn, dit voordat er een tussenkomst zal komen tussen jou en de goede daden.

De Profeet (ﷺ) zei in een overlevering: **“Twee gunsten worden in waarde onderschat bij de mensen: goede gezondheid en de vrije tijd”** (al-Bukhari)

Maghboenoen (alGhabn) en dat houdt in dat je iets verkoopt tegen een veel te lage prijs dan de daadwerkelijke waarde ervan.

Dus benut je tijd en je gezondheid naar de waarde ervan. Benut dus je tijd en gezondheid op de juiste manier en geef het de daadwerkelijke waarde ervan en zet het in voor het hiernamaals. En benut het dus voordat je er over ondervraagd wordt en ruil het niet in voor het goedkope.

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: “Op de Dag der Opstanding zal geen dienaar een stap verder zetten voordat hij gevraagd wordt naar vier dingen: **“1. Waar hij zijn leven in heeft doorgebracht. 2. Wat hij in zijn jeugd uitvoerde. 3. Hoe hij zijn geld heeft verdiend en uitgegeven heeft. 4. En wat hij met zijn kennis heeft gedaan (Tabarani)**

Deze vragen zullen aan ons gesteld worden beste broeders en zusters, laten we dus met zijn allen een antwoord klaar hebben en laten we er voor zorgen dat het antwoord passend is.

Moge Allah (ﷻ) ons in staat stellen onze tijd goed te benutten en deze in te zetten voor de Tevredenheid van Allah.