

De emigratie van de Profeet Mohamed (ﷺ)

Beste broeders en zusters,

Allah (ﷻ) zegt: **«Als jullie hem (de Profeet) niet helpen: waarlijk, Allah heeft hem reeds eerder geholpen, toen degenen die ongelovig waren hen (uit Mekkah) hadden verdreven, (en) hij de tweede van twee was toen zij zich in de grot bevonden, (en) toen hij tot zijn metgezet (Aboe Bakr) zei: "Treur niet, voorwaar, Allah is met ons." Waarna Allah Zijn rust op hen deed neerdalen en Hij hen bijstand gaf met een leger dat jullie niet zagen. En Hij verlaagde het woord van degenen die ongelovig waren tot het laagste en het Woord van Allah, dat is het hoogste. En Allah is Almachtig, Alwijs».** (S9:A40)

Beste gelovige broeders en zusters,

Mohamed (ﷺ) is onze profeet, voorbeeld en onze geliefde. Hij is geëmigreerd van Mekka naar Medinah, dit om gehoor te geven aan het bevel van Allah (ﷻ) en niet dus om te vluchten omdat hij bang was. Dit is namelijk ook niet passend bij de Profeten van Allah (ﷻ).

De Profeten waren namelijk de dapperste schepselen van Allah. De Profeet (ﷺ) was de dapperste onder de mensen, hij had namelijk de kracht van veertig mannen.

Beste broeders en zusters,

De Profeet (ﷺ) heeft opgeroepen tot rechtvaardigheid, goedheid en tot de nobele karakteristieke eigenschappen. Daarnaast heeft de Profeet (ﷺ) de slechtheden, onrecht en grensoverschrijdend gedrag verboden. Hij (ﷺ) is de beste der schepselen, hij is de Profeet Mohamed (ﷺ), degene die al door zijn volk werd gekend voor de openbaring als degene aan wie toevertrouwd (al-Amien) kan worden. De Profeet (ﷺ) heeft nooit iets gestolen, iemand onrecht aangedaan of verachtelijk geweest jegens iemand, zijn hart was niet verbonden aan de vrouwen en hij bracht zijn tijd door op plekken waar de mensen verzamelden en hij zei: **"Zeg: laa illaaha illa Allah en jullie zullen slagen."** (overgeleverd door meerdere geleerden) en hij werd gevolgd door iemand van de ongelovigen en hij zei: " geloof hem niet, o mensen!" En de Profeet (ﷺ) heeft veel geduld gehad met hetgeen de mensen hem hebben aangedaan. Zoals Oekba ibn abi Moe-aijt (عقبة بن أبي معيط) hem heeft bekogeld met de moederkoek die vrijkomt bij de bevalling van een kameel, dit terwijl hij de sudjoed verrichte bij de kaabah. Oekba ibn abi Moe-aijt (عقبة بن أبي معيط) wilde zelfde de Profeet laten stikken met zijn kleding, echter is Abi Bakr (رضي الله عنه) daar tussen gekomen en zei: "willen jullie daadwerkelijk een man vermoorden die zegt: **"Allah is mijn Heer"**. Daarnaast is de tand tussen de hoektand en voortanden van de Profeet (ﷺ) gebroken en is hij bekogeld met stenen. Ondanks al deze beproevingen is hij (ﷺ) standvastig gebleven zoals Allah hem heeft bevolen. Hij heeft zijn leven toegewijd aan het oproepen tot Allah en is hier standvastig en geduldig mee geweest. Zo geduldig dat de ongelovigen naar zijn oom Abi Talib zijn gegaan en hebben gezegd: **"o Abi Talib wat wil de zoon van jou broer, als hij de leiding wil hebben dan zal er geen zaak zijn die verricht wordt of deze zal met hem overlegd worden. En als hij geld wil, dan zullen wij dat voor hem verzamelen totdat hij rijk wordt. En als hij koningschap wil dan zullen wij hem ons laten heersen"**. Zijn oom had hem hierover bericht. En hij (ﷺ) zei: **"o oom, al zouden ze de zon in mijn rechterhand plaatsen en de maan in mijn linkerhand zal ik deze zaak niet laten totdat Allah verduidelijkt aan een ieder"**.

Vervolgens hebben de ongelovigen besloten hem (ﷺ) te vermoorden en hebben van elke stam een sterke man gekozen voor deze taak.

Djibriël (جبريل) heeft hem bericht wat het plan was van de ongelovigen en heeft hem bevolen niet te slapen in zijn huidige slaapplek. En heeft vervolgens bevolen dat Ali ibn abi Talib moest slapen op zijn slaapplek in zijn plek ingewikkeld in zijn groene deken, dit om zichzelf op te offeren voor deze zaak.

De ongelovigen hebben zijn huis omringd en de Profeet (ﷺ) is naar buiten getreden zonder dat de ongelovigen hem hebben kunnen zien met de wil van Allah. En Abi Bakr is met hem in die nacht geëmigreerd naar al-Medinah. De Profeet (ﷺ) heeft hem verkozen om met hem te reizen. Een reis die veel heeft betekend voor de oproep naar de Islam.

Moge Allah ons standvastig houden in de oproep naar de enige en ware godsdienst, de Islam.