

Het vertrouwen en het wantrouwen.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Waarlijk, Wij hebben de godsdienstige verplichtingen aan de hemelen en de aarde en de bergen aangeboden, maar zij hebben het afgewezen en waren daar bang voor. Maar de mens nam deze op zich. Waarlijk, hij is onrechtvaardig en onwetend﴾** (S33-A72)

Allah heeft degene die het vertrouwen niet schaden in vele verzen geprezen. Het eerste wat wordt opgeheven van de Oemma is de Amaana oftewel het vertrouwen en het laatste dat overblijft is het gebed. En degene die geen vertrouwen kent heeft niets. Hij zal vele tekortkomingen kennen in zijn handel en gedurende zijn leven.

Onze geliefde Profeet Mohamed (ﷺ) zei: **“Er zijn vier karaktereigenschappen; wie ze allemaal bezit is een pure hypocriet, en degene die één van ze bezit, heeft een karaktereigenschap van hypocrisie tot hij het opgeeft: Wanneer hem iets toevertrouwd is, verbreekt hij het vertrouwen. Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij een verbond aangaat, verbreekt hij het en wanneer hij discussieert, gebruikt hij de slechte taal”** (Bukhari en Moslim)

De profeet (ﷺ) zei: **“al wie bedriegt behoort niet tot ons”** (Moslim)

De moslim is geen bedrieger.

Mensen houden van degene die eerlijk en oprecht is.

Zorg er dus voor dat je goed met de mensen om gaat en niet het vertrouwen schaad. Dit zodat er geen enkele vorm van bedrog is en weet dat je verantwoordelijk bent voor het toevertrouwd. Zoals de vrouw verantwoordelijk is voor het bezit van haar man in zijn huis en zoals een ieder wie iets heeft gekregen

Allah (ﷻ) zegt: **﴿O, jullie die geloven. Pleeg geen verraad tegen Allah en Zijn Boodschapper, noch verraad bewust datgene wat jullie toevertrouwd is﴾** (S08-A27)

Allah (ﷻ) zegt ook: **﴿O, jullie die geloven! Waarom zeggen jullie wat jullie niet doen? (3) Groot is de woede bij Allah dat jullie zeggen wat jullie niet doen﴾** (S61-A2&3)

Overgeleverd door Imran bin Husain: dat de Profeet (ﷺ) zei: **“De beste van mijn volgelingen zijn degenen die in mijn generatie leven (d.w.z. mijn tijdgenoten) en dan degenen die de laatste zullen volgen' 'Imran voegde eraan toe: 'Ik herinner me niet of hij twee of drie generaties na zijn generatie noemde, toen voegde de Profeet (ﷺ) eraan toe: 'Na jou zullen mensen komen die zullen getuigen zonder te worden gevraagd, en die verraderlijk en onbetrouwbaar zijn, en ze zullen zweren en nooit hun geloften nakomen, en felheid zal onder hen verschijnen”** (Bukhari)

We horen dus goed en oprecht te blijven. Waar is de oprechtheid gebleven? Dit is zo ver weggezakt dat de slechtheden te zien zijn en er vele tekenen van zwakte zijn. Zo erg dat valsheid als de waarheid wordt gezien en andersom.

Weet dus beste gelovigen dat wij als moslims iets van een geweten moeten hebben, en dat we onze (nafs) ziel moeten bestrijden.

En als wij dit niet doen dan zal ons geweten ziek worden en zal dit tot vele slechtheden leiden. Want je gezonde geweten en je goede daden leiden je naar veel goedheid. En weet dat jouw ziel (nafs) je tot slechtheden kan oproepen. Zorg er dus voor dat je je tijd benut met een goed geweten en jezelf aanspoort tot het verrichten van goede daden en het doen van smeebedes.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En jullie Heer zei: Roep Mij aan "en Ik zal jullie verhoren﴾** (S40-A60)

Moge Allah (ﷻ) ons standvastig houden op het juiste pad, het pad van de islam.