

De omgangswijze van de oprechte gelovige.

Aboe Huraira (رضي الله عنه) verhaalt dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De moslim heeft zes rechten op een andere moslim: wanneer je hem ontmoet groet hem dan met de Salaam, wanneer hij jou uitnodigt geef je daar gehoor aan, wanneer hij jou om advies vraagt geef je hem advies, wanneer hij niest en Allah prijst (alle lof zij Allah) reageer je met: (moge Allah u genadig zijn), wanneer hij ziek is bezoek je hem en wanneer hij komt te overlijden volg je zijn begrafenis”** (Moslim)

De Profeet (ﷺ) heeft ons geleerd dat we op een goede wijze met de mensen moeten omgaan en daarnaast heeft hij (ﷺ) ons geleerd hoe wij op een specifieke wijze met onze moslimbroeders en/of zusters horen om te gaan.

Dit zodat er meer liefde en genegenheid jegens elkaar ontstaat. Dit maakt ook de juiste omgang met elkaar verplicht.

Het eerste recht is een gedeeld recht.

Het elkaar de Salaam geven, door te zeggen: “Assalaamo alaykoem warahmato Allahi wabarakaatoh” is een aangeraden Soenna, en het zorgt voor eenheid onder de moslims en een toename van liefde onder elkaar. Dit is iets wat we uit de woorden van de Profeet (ﷺ) kunnen halen: **“Bij Allah! Jullie zullen het Paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben. Zal ik jullie inlichten over iets, dat wanneer jullie het uitvoeren, jullie van elkaar zullen houden? Verspreid de Salaam onder elkaar”** (Moslim).

De Profeet (ﷺ) was een voorbeeld hierin en hij gaf als eerste de Salaam, hij groette ook de kleine kinderen als hij deze tegenkwam. En de soenna is dat de jongeren de ouderen groeten, de minderen de meerderen, de berijder degene die wandelt etc.

Als tweede recht is het dus zo dat wanneer jou moslimbroeder of zuster jou uitnodigt je hier ook gehoor aan geeft. Dit kan zijn voor het nuttigen van een maaltijd, om een bruiloft bij te wonen, etc.

Als derde recht is het dus zo dat je je moslimbroeder of zuster ook advies geeft wanneer hij/zij hierom vraagt. Dit houdt dus in dat wanneer iemand naar je toe komt en jou om advies vraagt in een bepaalde zaak, je hen dient te adviseren, en dit behoort tot de religie, zoals de Profeet (ﷺ) gezegd heeft: **“De religie is een advies.” Wij zeiden aan wie? "Aan Allah, Zijn boek, Zijn boodschapper, en aan de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.”** (Bukhari)

De Profeet (ﷺ) heeft de gehele religie slechts en enkel verzameld in het advies. De religie is het geven van advies, dit omdat hierdoor de juiste karakteristieke eigenschappen gewaarborgd blijven en gewaakt wordt over de godsdienst.

Het vierde recht is wanneer je broeder of zuster niest en **Allah prijst**, dan dien je te antwoorden met **moge Allah u genadig zijn**. Als dank voor het prijzen van Allah bij het niezen. Degene die niest dient dan weer te antwoorden met **Moge Allah jullie leiden en jullie zaken recht zetten**. Wanneer hij Allah echter bij het niezen niet prijst, dan heeft hij geen recht op het antwoord.

Het vijfde recht heeft betrekking op het ziekenbezoek van je broeder of zuster. En naar gelang de ziekte en de vorm ervan is het natuurlijk bepalend hoe vaak je zo een persoon kunt bezoeken. Hierin spelen meerdere factoren een rol. De soenna hierin is dat wanneer je een zieke bezoekt je vraagt hoe het met hem gaat en je een smeekbede voor hem verricht en voor hem als het ware de deur van hoop opent.

Dit zijn namelijk ook aanleidingen in het hebben van een goede gezondheid en genezing.

Wanneer je een zieke bezoekt zijn er grote beloningen die je kunt ontvangen.

De Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: **“Wanneer iemand een zieke persoon bezoekt of een broeder in de islam bezoekt, wordt er tot hem uitgeroepen: “Moge u gelukkig zijn, moge uw lopen gezegend zijn en moge u een waardige positie bezetten in het Paradijs”** (at-Thirmidhi)

Ali (رضي الله عنه) heeft verhaald: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (ﷺ) zeggen: **“Wanneer een moslim vroeg in de ochtend een (zieke) moslim bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de avond komt en wanneer hij hem in de avond bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de ochtend komt, en hij zal een tuin in het Paradijs hebben”** (at-Thirmidhi)

Het zesde recht heeft betrekking op het volgen van de begrafenisstoet. Je volgt hierin de overleden persoon tot zijn begrafenis zonder onderscheid te maken of de persoon nu rijk, arm, machtig of niet machtig was.

Aboe Saïd al-Khudri (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Bezoek de zieken en volg de overledenen. Het zal jullie doen herinneren aan het hiernamaals”**

(sahih at-Tar-ieb, al-Albani)

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Degene die aanwezig is bij de dode tot er gebeden voor hem wordt, krijgt (de beloning van een) qiraat. En degene die aanwezig is tot hij begraven wordt, krijgt qieraataan.”** Hij werd toen gevraagd: **“Wat zijn qieraataan?”** Hij zei: **“Als twee grote bergen”** (Al-Bukhari en Moslim)

Moge Allah ons leiden naar de beste omgangsvorm jegens elkaar en de gehele mensheid.