

Hebzucht en het hebben van voldoening

Amr ibn Auf Al-Ansari (رضي الله عنه) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) Aboe Ubaidah ibn Al-Jarrah (رضي الله عنه) naar Bahrein stuurde om de Djizjah te verzamelen. Dus keerde hij met rijkdom terug uit Bahrein. De Ansar kregen het nieuws en voegden zich bij de Profeet (ﷺ) in het Fajr-gebed. Toen de Profeet (ﷺ) het gebed beëindigde, stonden ze hem in de weg. Toen hij hen zag, glimlachte hij en zei: **“Ik denk dat je hebt gehoord over de komst van Aboe Ubaidah met iets uit Bahrein”. Ze zeiden: “Ja! O Boodschapper van Allah!”. Hij (ﷺ) zei: “Verheug jullie en hoop op dat wat jullie zal behagen. Bij Allah, het is geen armoede die ik voor jullie vrees, maar ik vrees dat deze wereld zal worden geopend met zijn rijkdom voor jullie zoals het werd geopend voor degenen voor jullie; en jullie wedijveren met elkaar erover zoals zij deden en uiteindelijk zal het jullie ruïneren zoals het hen heeft geruïneerd”.** (Bukhari en Moslim)

Onze geliefde profeet (ﷺ) heeft hier gesproken over een zaak waaraan wij blootgesteld zijn. De moslims zijn in overvloed hebzuchtig naar het weinige wat dit wereldse leven bezit aan voorziening en genot. Er zijn zelfs van hen die dit willen verkrijgen of het nu op een halal (toegestane) of haram (verboden) wijze is. Zoals de werknemer met een lage rangschikking die wil zijn als iemand met een hogere positie en hebzuchtig is naar meer en er geen andere oplossing voor vindt dan het omkopen van zijn meerdere om deze positie te bemachtigen.

Zo zie je ook dat de handelaar niet oprecht en eerlijk is bijvoorbeeld in zijn handel, hij steelt, liegt, bedriegt, speelt vals met de weegschalen, houdt bepaalde gebreken achter en handelt zelfs met rente etc. Dit allemaal om te wedijveren met de grotere handelaren.

Zo zie je dat hebzucht de bron is van vele vormen van slechtheid, door de hebzucht kan het wereldse ook juist een straf zijn voor degene die hebzuchtig is. Hebzucht zorgt er namelijk voor dat iemand altijd kijkt naar iemand die boven hem is en meer heeft, en zal er nooit voor zorgen dat iemand kijkt naar degene die onder hem staat en minder heeft qua voorziening. Zo zie je dat zo een persoon in een waarlijke kwelling leeft, hij zal nooit vooruit komen, dit omdat hij altijd bezig is met het kijken naar anderen die meer hebben of beter zijn.

Allah (ﷻ) heeft namelijk de mensen geschapen en heeft sommige verheven boven anderen en zo onderscheid gemaakt.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿...Hij heeft een deel van jullie in rangen verheven boven anderen, om jullie te beproeven met wat Hij jullie heeft gegeven...﴾** (S06:A165)

Aboe Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Kijk naar degenen die minder dan jullie hebben en kijk niet naar degenen die meer dan jullie hebben. Jullie zullen dan minder geneigd zijn om de gunsten waarmee Allah jullie heeft voorzien te minachten”** (Moslim)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet optellen. Voorwaar de mensen zijn zeker onrechtvaardig, ondankbaar﴾**. (S14:A34)

Anass ibn Malik (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Als de zoon van Adam twee valleien aan goud zou bezitten, dan zou hij wensen dat hij er drie zou hebben gehad. Niets zal zijn mond vullen behalve het zand (graf). Maar Allah aanvaardt het berouw van degene die berouw toont.”** (Moslim)

Hebzucht is een vervelende ziekte die de gezondheid, de godsdienst, het goede gedrag aantast. En is er voor deze ziekte een medicijn? Het antwoord is ja, het medicijn van hebzucht is de voldoening, de voldoening hebben met hetgeen Allah (ﷻ) ons heeft gegeven van toegestane zaken. Of dit nu veel of weinig is. We vragen Allah (ﷻ) om vermeerdering van deze voorziening en we halen onze handen af van het verbodene en halen het wereldse uit onze harten en plaatsen het in onze handen. Het hebben van voldoening en verzadiging is een schat waarmee Allah (ﷻ) iemand kan voorzien, deze persoon zal dan ook slechts en enkel hebzuchtig zijn naar hetgeen wat Allah (ﷻ) heeft. Zo een persoon zal ook

nooit iemand onrecht aan doen of zal ook nooit in verboden zaken vallen zoals omkoperij etc. Zoals de gever, ontvanger en bemiddelaar ervan vervloekt zijn door Allah (ﷻ).

Aboe al-3abbaas ibn Saaidiy heeft verhaald: Er kwam een man naar de Profeet (ﷺ) en zei: “ O boodschapper van Allah (ﷻ) wijs mij op een daad die wanneer ik deze verricht, (ervoor zal zorgen dat) Allah van mij zal houden en de mensen van mij zullen houden” Hij (ﷺ) antwoordde: **“Leef een ascetisch leven en Allah zal van jou houden en onthoud je van wat de mensen bezitten en de mensen zullen van jou houden”** (ibn Maadjah)

Het hebben van voldoening en een ascetisch leven lijden is niet zoals mensen denken dat je een armzalig leven hoort te lijden, middels een ascetisch leven laat je juist zien dat je voldaan bent en je begeerte beteugelt en slechts hetgeen wat Allah (ﷻ) heeft wil hebben en juist uitkijkt naar het hiernamaals.

Iemand die dit verwezenlijkt geeft hetgeen uit op de weg van Allah (ﷻ) voor de tevredenheid van Allah de Verhevene.

Moge Allah (ﷻ) ons de voldoening schenken in het wereldse en ons het gedrag laten aannemen dat ons het Paradijs zal doen betreden.