

## Het geloof (al-Imaan)

De Imaan is het stellig overtuigd zijn vanuit het hart in het bestaan van Allah, in hetgeen Hij heeft verkondigd en het ernaar handelen, dit omvat de overtuiging in het hart, het spreken met de tong en het er naar handelen met de ledematen.

Het geluk van een persoon bevindt zich in de Imaan, het zorgt er daadwerkelijk voor dat een persoon toenadering zoekt tot Allah (ﷻ) en dat hij hierdoor ook zijn gebeden onderhoudt, de zakaat afstaat, goedheid jegens zijn ouders tracht, het goed omgaan met de mensen en het uitgeven op de weg van Allah.

Allah (ﷻ) zegt: **Zeg: «Voorwaar, mijn Heer verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil van Zijn dienaren en Hij beperkt voor hen. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven; Hij zal het vergoeden. En Hij is de Beste der Voorzieners»** (S34:A39)

Allah (ﷻ) zegt ook: **«Zeg: "Voorwaar, mijn Heer verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil van Zijn dienaren en Hij beperkt voor hen. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven; Hij zal het vergoeden. En Hij is de Beste der Voorzieners»** (S57:A7)

De Imaan zorgt ervoor dat de gehele maatschappij standvastig, goed en veilig gesteld is. Allah (ﷻ) zegt: **«Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht (afgoderij) mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden»** (S6:A82)

De Imaan zorgt ervoor dat een persoon oprecht is, hij liegt tegen niemand en houdt niemand voor de gek. Daarnaast doet hij ook zijn burenen geen kwaad aan.

Abdoullah ibn Amr ibn Al-‘Aas heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De (ware) moslim is degene van wiens tong en hand de moslims veiliggesteld zijn. En de ware emigrant is degene die emigreert van hetgeen dat Allah verboden heeft”** (Bukhari en Moslim)

De gelovige zorgt ervoor dat hij naar het goede grijpt middels zijn geloof. Zo zet dit hem er ook toe om zijn vrouw bijvoorbeeld recht te zetten en haar de juiste Islamitische gedragsregels mee te geven. De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De meest vervolmaakte gelovige betreft de Imaan, zijn degenen met het beste gedrag. De beste onder jullie zijn de beste voor hun vrouwen”** (at-Thirmidhi)

Zo geldt het ook voor de kinderen, de Imaan roept op naar het goed omgaan met de ouders en het hen gehoorzamen.

De Imaan spoort ook verder aan tot het nakomen van beloftes en het goed omgaan met spullen die in vertrouwen zijn gegeven.

Allah (ﷻ) zegt: **«O jullie die geloven, pleegt geen verraad tegenover Allah en de Boodschapper en pleegt geen verraad tegenover het jullie toevertrouwde, terwijl jullie het weten»** (S8:A27)

Allah (ﷻ) benoemt ook enkele eigenschappen en beloningen die de gelovigen krijgen in de volgende verzen: **«Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Zij die de salaam onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken»** (S8:A2-3)

Moge Allah ons doen behoren tot de ware gelovigen en ons Imaan versterken.