

Het belang van de Quraan

Allah (ﷻ) zegt: **«Voorwaar, degenen die het Boek van Allah (de Quraan) reciteren en de salaas onderhouden en bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzien hebben, in het verborgene of openlijk: zij hopen op een handel die geen verlies zal geven. Opdat Hij hun hun volle beloning zal geven en voor hen zal toevoegen van Zijn gunst. Voorwaar, Hij is Vergevensgezind, Meest Waarderend»** (S35:A29-30)

Allah (ﷻ) zegt: **«O jullie die geloven, vreest Allah en geloof in Zijn Boodschapper, dan zal Hij jullie dubbel van Zijn Barmhartigheid geven en jullie een licht geven waarmee jullie (recht) zullen voortgaan en Hij zal jullie vergeving schenken. En Allah is Vergevensgezind, meest Barmhartig»** (S57:A28)

Beste gelovigen,

Het is niet mogelijk voor een persoon om te leven zonder ziel. De mens zonder ziel is slechts een lijk, waarin geen leven bevindt. De Quraan is als een ziel voor de mens, oftewel het doet de harten tot leven brengen.

En kijk naar de grootsheid van de vergelijking, de Quraan is als de ziel voor het lichaam, middels de Quraan komen de harten tot leven, worden de begeerten gevormd, wordt het verstand verlicht en de goede zaken voortgevloeid waardoor een persoon vervolgens in rangen verheven wordt bij Allah. Het is belangrijk met de Quraan te leven, het leven met de Quraan is niet zoals het leven zonder de Quraan. Vraag dit aan de mensen van de Quraan, de mensen wiens oren, ogen, verstand etc. gevormd is door de Quraan, die hem veelvuldig bestudeerd hebben als individu of als groep.

De Profeet (ﷺ) zei: **«En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, genade zal hen bedekken en de Engelen zullen zich om hen heen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn»** (Moslim)

Het eervolle leven van de Profeet (ﷺ) voor de openbaring van de Quraan is niet zoals het eervolle leven na de openbaring ervan. Allah (ﷻ) zegt: **«Zo hebben Wij aan jou een openbaring neergezonden, een zaak van Ons. Jij wist toen niet wat het Boek (de Quraan) was en wat het geloof was, maar Wij hebben hem tot een licht gemaakt waarmee Wij van Onze dienaren leiden wie Wij willen. En voorwaar, jij leidt zeker naar een recht Pad»** (S42:A52)

Vreemd is de situatie van de mensen die zich van de Quraan hebben gedistantieerd. Allah (ﷻ) zegt: **«En de Boodschapper zei: "O mijn Heer, voorwaar, mijn volk heeft deze Qor'aan achtergelaten»** (S25:A30)

Het komt dus voor dat er niets met de Quraan wordt gedaan en dat het wordt bestudeerd. Er gaan nachten, dagen voorbij dat er niet naar wordt gekeken of geluisterd. De kinderen worden ook niet op deze manier opgevoed om de Quraan lief te hebben of te bestuderen. Het behoort dan dus duidelijk niet tot de prioriteiten van de mensen die de Quraan achterlaten.

Het reciteren en memoriseren van de Quraan hoort boven alles te staan, het hoort voor de persoon een tuin van de tuinen van het Paradijs te zijn. Zo hoort het verlangen naar de Quraan te zijn. De Quraan hoort aanwezig te zijn bij ieder persoon, in ieder huishouden, bij iedere student en bij iedere docent. Het is een toevertrouwde zaak die wij van Allah hebben verkregen en hier horen we op een correcte manier mee om te gaan. Zoals de Boodschapper van Allah (ﷺ) een lopende Quraan was in zijn omgang en gedrag. De Quraan is tot ons gezonden opdat wij gelukkig zullen zijn en niet zodat wij een ellendig leven zullen lijden.

Kijk alleen naar de positie die iemand kan verkrijgen die de Quraan leert en onderwijst. Het betreft namelijk de hoogste positie.

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De beste onder jullie is degene die de Quraan leert en deze verder onderwijst”** (Bukhari)

Imaam ibn al-Qayyim zei: ‘Overpeins de aanspreking vanuit de Quraan en je zult een Koning treffen tot wie al het Koningschap behoort en alle Lof toe behoort en die alle zaken heeft bepaald, en Zijn dienaren wijst naar hun slagen en hen waarschuwt van hetgeen waardoor zij vernietigd kunnen worden. En Hij maakt zichzelf kenbaar middels Zijn Namen en Eigenschappen en Hij herinnert zijn dienaren met Zijn gunsten voor hen en Hij beveelt ze met hetgeen ze horen te verrichten en hij verheugt ze met de beloning die ze verkrijgen bij het gehoorzamen en hij waarschuwt ze middels de bestraffing als ze zondigen”.

Beste broeders en zusters,

Het is dus belangrijk om onze band met de Quraan te versterken, de Quraan herinnert ons aan Allah en is ons licht waarmee wij geleid worden naar het rechte pad. Laten we dus niet behoren tot degenen die verkeren in donkerte en die ver verwijderd zijn van het ware geluk.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand﴾** (S20:A124)

Moge Allah ons standvastig houden op het gedenken van Allah middels het reciteren en bestuderen van Zijn Woorden en ons het laten opvolgen.