

De voorzieningen die we van Allah hebben gekregen.

Beste gelovigen,

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Zijn zij het, die de Barmhartigheid van jouw Heer uitdelen? Wij zijn het, die hun levensonderhoud uitdelen in het wereldse leven. En Wij verhieven sommigen in rang boven sommige anderen, opdat de ene groep de andere groep dienstbaar (helpen, sommige geleerden vertalen het ook naar bespottig) zal zijn. En de Barmhartigheid van jouw Heer is beter dan wat zij verzamelen﴾** (S43:A32)

In dit vers is er een verwijzing naar de verdeling van de voorzieningen en het heffen van de rangen bij Allah (ﷻ). Hierin bevindt zich ook een oproep naar de schepsels om hun voorziening te vragen aan ar-Razzaq, Allah (ﷻ).

Allah (ﷻ) zegt ook: **﴿... Zoekt daarom de levensvoorziening bij Allah en aanbidt Hem, en weest Hem dankbaar, tot Hem worden jullie teruggebracht﴾** (S29:A17)

Allah is degene die geeft en neemt, Zijn gift is goed, zoals Zijn nemen van iets goed is. Als de mens zou kunnen komen tot de wijsheden, waarom Allah iets neemt of weghoudt dan zou hij weten dat wat Allah voor hem gekozen heeft vele goedheden bezit. Dan zou hij alleen de keuze van Allah willen. Iemand die met de juiste kennis kijkt naar de verdelingen van Allah, zal slechts en enkel een rechtvaardige vorm van verdeling zien, waarin zich ook geen tekortkoming bevindt.

De voorzieningen zijn er in verschillende vormen, zoals goed gedrag, kennis, bezit, wijsheid, het goed kunnen overpeinzen, goede gezondheid, sterkte en het kunnen verduidelijken van zaken etc.

Je zult geen persoon treffen die alles van deze voorzieningen in één heeft.

Je zult bijvoorbeeld iemand treffen met veel kennis, of iemand met veel bezit, of iemand met veel gezondheid, of iemand die veel wijsheid heeft, of iemand die goed kan overpeinzen, of iemand die zijn visie op iets goed kan vormen.

Zo zien we dus ook dat de mensen elkaar nodig hebben, dit omdat de voorzieningen zo verdeeld zijn.

Er is niemand die onafhankelijk is en het allemaal in zijn eentje kan. Het is noodzakelijk dat men elkaar nodig heeft, zoals Allah (ﷻ) zegt: **﴿...opdat de ene groep de andere groep dienstbaar (helpen, sommige geleerden vertalen het ook naar bespottig) zal zijn﴾** (S43:A32)

Zo zie je dus dat bijvoorbeeld een persoon meer kennis heeft gekregen dan gezondheid en sterkte in zijn lichaam. Als een persoon begunstigd is met meer van iets, dan is het vanzelfsprekend zo dat een ander met meer van iets anders begunstigd is. In deze verdelingen zit de meest vervolmaakte en perfecte vorm van rechtvaardigheid.

Hudhayfa ibn al-Yamaan (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“... Jibriel heeft in mijn ziel geopenbaard dat geen enkele ziel zal sterven totdat zij haar vastgestelde termijn heeft voltooid en haar voorziening volledig heeft ontvangen, dus vrees Allah en wees niet wanhopig in het zoeken naar voorziening, en niemand van jullie zou in de verleiding moeten komen om te zoeken naar zijn voorzien doormiddel van het begaan van zondes als het langzaam tot hem komt, want dat wat bij Allah is, kan alleen worden bereikt door Hem te gehoorzamen”** (sahieh at-Targhib)

Beste gelovigen,

Vrees Allah beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je je niet gaat haasten, de voorzieningen staan vast, zorg er dus niet voor dat je je voorzieningen gaat vervroegen door middel van zondes.

Wees niet als degene die als hij iemand ziet met veel voorziening die dan zegt: “ waarom heb ik zo weinig en hij zo veel.”, maar zeg:” waarom heb ik zo veel gekregen”. Oftewel wees Allah dankbaar en doe je best in het verkrijgen van deze voorzieningen en zet je hiervoor in.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En wanneer de salaaf is beëindigd, verspreidt jullie dan op de aarde en zoekt de gunst van Allah, en gedenkt Allah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen﴾** (S62:A10)

Het is dus belangrijk om zelf inzet te tonen voor het verkrijgen van de voorziening. Er komt geen zilver of goud uit de lucht vallen.

Vraag Allah de Almachtige dus om voorziening en hij zal jou voorzien.

De Profeet (ﷺ) verhaalt in een Hadith Qudsi: **“...O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de mensen van jullie en de djinns van jullie, met elkaar zouden opstaan en Mij een verzoek zouden doen, en Ik iedereen zou geven waar hij om vroeg, dan zou dit niet verminderen van wat Ik heb, niet meer dan een naald de zee vermindert als hij daar in wordt in gestoken...”** (Moslim)

Vraag dus Allah (ﷻ) om alles, al is het iets kleins, als is het zout waarmee je je eten bereidt. Het is dus belangrijk om jezelf te verbinden aan de Voorziener. Hij is degene die geeft en neemt. Wees dus tevreden, slechts en enkel jouw voorziening komt tot jou, zeg dus alhamdulillah.

Beste moslims,

We bevinden ons nu in een maand van zaaien, de maand Rajab. Zorg er dus voor dat je zoveel mogelijk goede daden zaait en vele aanbiddingen verricht. Besteed je tijd goed, want de tijd die je hebt is beperkt. Vrees Allah de Verhevene, Degene tot wie jullie terugkeren. Waak dus over jullie tijden met de aanbiddingen. Opdat jullie ook tot de bewoners van Het Paradijs zullen behoren. Allah is namelijk met degenen die Hem vrezen.

Moge Allah het voor ons makkelijk maken om Hem te aanbidden en ons voorzien van het goede toegestane in voorziening.