

## Het gevaar van gierigheid.

Allah (ﷻ) zegt: **«Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen; en luistert en gehoorzaamt; en geeft bijdragen, het is beter voor jullie zelf. En wie wordt behoed voor zijn eigen gierigheid: zij zijn degenen die de welslagenden zijn»** (S64-A16)

Aboe Huraira heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: **«Het stof (het stof van de strijd) omwille van Allah en de rook (bestrafing) van de hel zullen nooit gecombineerd worden in de longen van een slaaf, en gierigheid en geloof kunnen zich nooit samenvoegen in het hart van een slaaf»** (an-Nasaai)

Degene die de gierigheid bestrijd zorgt ervoor dat hij tot de hoogste rangen wordt verheven bij Allah. Het bestrijden van gierigheid zorgt er tevens voor dat men de goede en juiste karakteristieke eigenschappen krijgt.

Altruïsme (onbaatzuchtigheid): is een karakteristieke eigenschap waarbij een persoon de andere mensen voor zichzelf zet en meer geeft om het van nut zijn van de anderen boven zijn wereldse en hierbij verlangt naar het hiernamaals.

Degene die de mensen het meest van nut wil zijn die zal het meest welslagen. Zo zal hij dus beter met zijn ouders omgaan. Dit zorgt voor vele en vele goedheden in een gemeenschap.

Allah zegt: En helpt elkaar in het goede en in godsvrees.

Is er niet iets beter dan dat een persoon een werelds recht laat, om een andere grotere zaak te verwezenlijken, en dat zoals het behouden van de goede band met de ouders of de goede band met een broeder of zuster.

Kijk hoeveel mensen ruzie met elkaar hebben, puur omdat ze bepaalde wereldse zaken niet hebben verkregen. Ze gebruiken dit dan als reden om de banden met elkaar te verbreken. Als de persoon deze rechten opzij had geschoven en het berekend had bij Allah dan waren er zeker vele problemen voorkomen.

Allah (ﷻ) zegt: **«En degenen die voor hen in de stad (Medina) woonden en geloofden (de Anssar), zij houden van degenen die (vanuit Mekka) naar hen zijn uitgeweken, Zij vinden in hun hart geen jaloezie op wat (aan hen) gegeven is. En zij geven aan (hen) voorrang boven zichzelf, ook al is er behoefte onder hen. En wie zich hoedt voor zijn eigen gierigheid: dat zijn degenen die zullen welslagen»** (S59-A09)

As-shuh is erger dan gierigheid, want as-shuh is iets van gierigheid in elk opzicht en beperkt zich niet alleen tot gierigheid om geld of bezit. Maar zelfs in het helpen van anderen.

De Profeet (ﷺ) zei dus ook in de Hadith: en gierigheid en geloof kunnen zich nooit samenvoegen in het hart van een slaaf.' (an-Nasaai') Kijk naar de metgezellen en het voorbeeld dat zij ons hebben gegeven. Toen de muhajirien bij hen kwamen in Medina, desondanks dat het gebruikelijk was om niet zomaar iemand toe te laten tot jouw woning en jouw dorp, hebben zij hen met open armen ontvangen en zich om hen bekommerd.

Dit is een geweldige zaak.

Allah (ﷻ) zegt: **«En wie zich hoedt voor zijn eigen gierigheid: dat zijn degenen die zullen welslagen»** (S59-A09)

Het is dus belangrijk om jezelf te behoeden hiervoor en jezelf te beschermen tegen deze afgekeurde eigenschap. Gierigheid en as-shuh zijn twee afkeurenswaardige eigenschappen die leiden naar vele slechtheden. Waak hier dus voor beste broeders en zusters. As-shuh is dus het tegenovergestelde van onbaatzuchtigheid. Waar je je ook bevindt, in welke situatie dan ook, het is belangrijk hiervoor te waken, of dit nu op het werk, thuis, met de ouders etc. is.

Het is dus belangrijk om hiervoor te waken en juist onbaatzuchtig te zijn en je beloning te berekenen bij Allah (ﷻ).